

22 2026

WEEKKRANT

27 MEI

JAARGANG 87

EDITIE 0767

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

MERKSPLAS TURNHOUT VOSSELAAR

PASTORALE EENHEID CLARA VAN ASSISI

Zes vormselvieringen in onze pastorale eenheid

Zes vormselvieringen in onze pastorale eenheid

Ook dit jaar genoten we met zeer velen van de vormselvieringen in onze pastorale eenheid, op 2 mei in Merksplas en Vosselaar, op 9 mei in Oud-Turnhout en Turnhout. Het waren vieringen waarin we onze kerkgemeenschap mochten zien en mee beleven in al haar dynamiek en enthousiasme, midden onze samenleving. We willen onze grote dankbaarheid uitspreken voor allen die dit gebeuren opnieuw mogelijk maakten, zeker de catechisten die opnieuw het beste van zichzelf gaven in hun bezielde begeleiding van al deze jongeren;

We geven jullie graag een collage mee van enkele teksten en foto's, om na te genieten voor de velen die er waren, om ons geluk te delen met wie het op die dagen niet kon meemaken.



Vormselviering in Zwaneven ... dat was:

Een mooie groep van 36 vormelingen uit Oosthoven, Turnhout en Zwaneven; vanaf 8u mensen in de kerk ontvangen; een bomvolle kerk waarbij we alle stoelen uit de spreekwoordelijke kast haalden; een viering met serene, plechtige én feestelijke momenten; een viering die muzikaal ondersteund werd door viool, piano en harp.

Voor de viering startte vragen om geen applaus te geven maar wel 3x applaus gekregen na de enthousiaste vraag van pater Emmanuel die met z'n Afrikaanse vibes de viering authentiek voorging; het jaarthema GEEV (geloof, eigenheid, engagement en verbondenheid) doortrekken doorheen de viering en pater Emmanuel beluisteren die ons GEEV-thema ('Geev' jezelf op weg naar je vormsel) in zijn homilie verwerkte;

Genieten van de blikken van onze vormelingen; fier zijn op onze jonge betrokken ploeg catechisten die even fier zijn op hun groepje vor-

melingen;

Een gezellige receptie na de viering dankzij 10 vrijwilligers ... in de zon!

Vormselviering in St. Bavo

Het thema van onze vormselviering was 'Samen staan we sterk', en dat kwam in de viering voortdurend terug. De vormelingen zongen het uit in het intredeliel 'Hallo wereld' en het antwoordlied 'Kom sla je handen in elkaar', het werd bevestigd in de doopbeloften en de voorbeden het een hartelijk "we steken onze handen uit de mouwen". En natuurlijk klonk het voluit in het slotlied 'Samen staan we sterk, samen zijn wij meer'. Het slotwoord van de catechisten vatte heel het werkjaar samen: "Wij wensen jullie hoop en verwondering".

Vormselviering in Schorvoort:

Op 9 mei vierden we samen een warme en feestelijke vormselviering. Onder een stralende zon en tussen vele guitige gezichtjes groeide de sfeer van vreugde, verbondenheid en hoop. Het thema **GEEV** stond

centraal: geven om elkaar, geloven in jezelf en openstaan voor de mensen rondom ons. Met een glimlach, een enthousiast hart en mooie momenten om te koesteren werd deze dag een bijzondere stap op weg naar de toekomst.

Vormselviering in de Pinksterkerk:

Samen met de vormelingen van de Emmaüs parochie hebben wij ons voorbereid met GEEV, in onze viering hebben wij deze letters nog eens extra in de verf gezet. De E van eigenheid bevat een opdracht om Jezus op onze eigen manier door te geven. De E van engagement deed ook onze ouders zich uitspreken om zich samen met ons in te zetten. De V van verbondenheid deed ons bidden voor wie wij echt iets voelen. De G van geloof werd bij het Onze Vader door de vormheer Emmanuel nog eens benadrukt.

De viering verliep in een serene sfeer en tijdens de liedjes die we samen met Sara zongen konden we

ons echt vinden. Alle vormelingen kunnen nu als echte volwassen kristenen door het leven gaan. Tot slot was er nog een receptie om samen met alle ouders en vormelingen te kunnen vieren.

Over de viering in Vosselaar:

We kregen de zon mee voor deze bijzondere viering. De kerk stroomde vol met ouders, grootouders, peters, meters, sympathisanten en natuurlijk ook onze feestelijk uitgedoste vormelingen. Maar de centrale gast in deze vormselviering was de Heilige Geest. Pater Emmanuel verduidelijkte dat heel mooi in zijn homilie.

Na de vlekkeloze geloften en beloften bij de geloofsbelijdenis zegende de vormheer de hele groep met een handoplegging, waarna de hele catwalk zich op gang trok. 57 Vormelingen boden zich één voor één aan bij de vormheer om na een jaar van voorbereiding het vormsel te mogen ontvangen. Vele trotse blikken van de supporters en cameraflitsen vergezelden hen.

We sluiten ons graag aan bij het dankwoord van de vormelingen voor allen die deze mooie viering mogelijk maakten. Maar de catechisten lieten hun vormelingen ook niet met lege handen vertrekken: ze hadden een symbolische knapzak voor de kinderen die ze een jaar lang begeleid hadden. Ten slotte trokken de gevormden onder applaus naar buiten!

Vormselviering in Merksplas:

Na 8 maanden intensieve, maar amusante voorbereiding waren de Merksplasse vormelingen klaar om 'ja' te zeggen tegen Jezus en zich te laten doordringen door de Heilige Geest. De catechisten stonden hen op te wachten in de kerk. Iedere vormeling kreeg een kaartje met de boodschap 'Blijf een vurig mens' om dat gestalte te geven in heel hun leven

Als een (h)echte gemeenschap bouwden de vormelingen en alle aanwezigen in de kerk de viering op. Ze zongen met prachtige muzikale begeleiding de liederen die ze doorheen het jaar leerden, ze spraken gebeden uit en luisterden naar begeesterde boodschappen uit de Bijbel. Tot het grote moment daar was ... Een voor een gingen de vormelingen naar voor samen met hun ouders. Ze antwoordden volmondig 'amen' bij het vormsel door de vormheer en namen zichtbaar trots terug plaats op hun stoel. Die trots was ook waarneembaar op de gezichten van de catechisten.

Laat de kracht van de Heilige Geest onze vormelingen doen groeien tot goede christenen, tot goede mensen.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
abonnements@otheo.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

KERK & leven is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godecharle
gsm: 0497 28 19 09
dirk.godecharle@hivset.be
Dirk Mertens
gsm: 0486 99 49 41
dirk.mertens18@telenet.be
Ria Toelen
gsm: 0495 62 39 20
ria.toelen16@gmail.com
Jozef Van Der Wildt
tel.: 014 61 64 35
jozef.vanderwildt@skynet.be
Jan Van Rompuy
gsm 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerkers redactie
Lutgard Hermans
(Sint-Pieter)
gsm 0474 52 28 03
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
(Pinksterkerk)
tel. 014 41 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
(Emmaüs)
tel. 014 41 22 47
lleijssen@telenet.be
Guido Verhoeven
(Merksplas)
Guido.verhoeven4@telenet.be
Gert Van Loon
(Merksplas)
vanloon91@gmail.com
Gaston Belmans
(pastoor Merksplas)
tel. 014 63 30 30
st.willibrordus.merksplas@skynet.be

Vieringen



WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 30 mei

Sint Rumboldus (Zondereigen)
16.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)
17.00 u. Eucharistieviering

Sint-Antoniuserkerk (Otterstraat)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk
18.00 u. Eucharistieviering

Sint Willibrordus (Merksplas)
18.00 u. Gefundeerd jaargetijde Ciel Peeraer, Jef en Franske De Kinderen

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
18.00 u. Woord- en communiedienst voor de zieken en overledenen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 31 mei
Heilige Drie-eenheid

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.30 u. Gefundeerd jaargetijde Constant Lauwerysen en Josephina Mertens

Sint-Pieter (Turnhout)
10.00 u. Gezongen gefundeerd jaargetijde Maria Gils

Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)
10.30 u. Woord- en communiedienst

O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)
10.30 u. Gezongen Poolse eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus (Turnhout)
11.00 u. Eucharistieviering met eerste communie

Pinksterkerk (Turnhout)
11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst met bijzondere intentie voor de familie Dergent - Bouvin en herdenking van Lieve Huygens en Maria Kusters
Deze week herinneren wij ons de

namen van Johan Van den Poel (30 mei 1969), Hugo Van Gorp (31 mei 1971), Simone Van den Hove (31 mei 1975), Mieke Nees (31 mei 1978), Isabelle Immens (30 mei 1984), Diana Riemis (31 mei 2006), Lea Sadones (31 mei 2007).

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
11.00 u. Eucharistieviering voor Marieke Proost

WEEKVIERINGEN

Maandag 1 juni

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Dinsdag 2 juni

Sint Willibrordus (Merksplas)
08.30 u. Eucharistische aanbidding.
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus (Turnhout)
18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 3 juni

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Sint Willibrordus (Merksplas)
14.30 u. Eucharistieviering in het woon- zorgcentrum 'Binnenhof'

Donderdag 4 juni

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 5 juni

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 6 juni

Kapel Herentalsstraat
08.30 u. Eucharistieviering

Bezinning



24 mei 2026
Pinksteren A
Johannes 20, 19 – 23

Er zijn zo van die mensen die nergens bang voor lijken te zijn. Ze kunnen en willen niet zwijgen en wanneer ze spreken, loopt hun hart over. Pinkstermensen zijn het - en nee, zij zijn niet zonder angst, zij zijn eroverheen gesprongen. Door vuur zijn zij aangeraakt, nu strooien ze vonken in het rond en zaaien vlammetjes bij wie in ontmoediging vastgevroren zit. Het is moeilijk, misschien zelfs onmogelijk, om dan niet te ontgooien. (Ruth)

Dopen

Op zondag 31 mei 2026 werden gedoopt in de kerk St-Franciscus te Schorvoort (Turnhout)

Geerts Louise
geboren op 7-7-2025
dochtertje van Geerts Seppe en Van de Voorde Annelien

Leysen Noémie
geboren op 14-08-2025
dochtertje van Leysen Zeno en Leijser Nathalie

Homilie

Zondag 24 mei 2026
Pinksteren, jaar A
Eerste lezing:
1 Korintiërs 12,3b-7.12-13
Evangelie:
Johannes 20,19-23

Goede vrienden,
Met het feest van Pinksteren ronden we de Paasperiode af. Van Pasen tot nu zijn honderden twaalfjarigen uit ons bisdom gevormd. Zij ontvingen het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. Anders gezegd, de Heilige Geest kwam over hen neer. En die Heilige Geest is het mooiste geschenk van God aan mensen. Wij zijn ons daarvan te weinig van bewust.

Want de Heilige Geest brengt een hele boel geschenken met zich mee namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtheid, eenvoud en trouw. Dat is toch niet niks. In het eucharistisch gebed V bidden wij: **Zend nu, Vader, de Trooster en Helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.**

Let eens op de woorden die dan uitgesproken worden...want vaak gaan we er vlug aan voorbij zonder de inhoud ervan te beseffen. Ik herhaal ze even!

De Heilige Geest is diegene die mensen **troost en helpt**. Ja, het is toch heerlijk als je getroost wordt in uw verdriet en dat er iemand is die je helpt om er weer bovenop te geraken! Bovendien wil de Heilige Geest de **gezindheid die Jezus** zo

kenmerkte ook in ons leven opwekken. Meer nog, Hij kan **onze liefde** die zo vaak alleen op onszelf gericht is doen openbreken en **verruimen**. En alsof het nog niet genoeg is wil de Heilige Geest **ons aanraken met Zijn vurigheid**. Hij wil ons bijeen brengen **als één onverdeelde gemeenschap**.

Weet je nog hoe Jezus in de evangelies van de voorbije zon- en feestdagen voortdurend tot Zijn Vader bad dat wij één zouden mogen zijn. De Geest van God doet ons beseffen dat we allemaal gelijk zijn. Ook al heeft een medemens meer kennis of macht, meer slimheid of spreekvaardigheid, hij of zij is niet meer geliefd door God dan u of jij. **U mag er zijn zoals u bent.**

Een priester die op dit gebied een heel sterke ervaring heeft is Henri Nouwen zaliger. Hij was professor op de Harvard universiteit in de USA. Op een dag ging hij bij verstandelijk gehandicapten wonen. Voor die verstandelijk gehandicapten stelde zijn kennis en status niets voor. Zij weten niet wat een professor is. Zij hechten geen waarde aan doctortitels. Hier beseffte hij dat er voor de Christen maar één ding geldt namelijk de onderlinge liefde. En slag was zijn leven veranderd. Op tegelijk was hij zijn angst kwijt. Zijn angst om te falen. Zijn angst om zijn status te verliezen. Opeens voelde hij zich bevrijd.

Weet je nog dat Dieter Coppens op zijn reis met jongeren met een Down syndroom ontroerd werd door de innerlijke schoonheid van deze mensen. Gods Geest krijgt vrij spel in deze mensen omdat ze zo echt zijn. De Geest van God doet ons inzien dat wij allemaal gemaakt

zijn voor de liefde en dat we bij elkaar horen. Door de Geest van God vormen wij samen één lichaam zegt Paulus. Een lichaam heeft wel verschillende ledematen, zintuigen en organen maar ze werken allen samen en hebben elkaar nodig om in leven te blijven.

De Geest van God is ook een Geest van vergeving. Voor zijn vertrek uit deze wereld gaf Jezus zijn leerlingen de kracht om zonden te vergeven. Vergeving is zo noodzakelijk en zo wezenlijk voor ieder van ons. Want als we anderen niet kunnen vergeven dan verheffen we onszelf boven de anderen. En dan kunnen we ons geen fouten veroorloven want we geven de indruk van zelf volmaakt te zijn. Maar als we wel kunnen vergeven dan kunnen we weer als gelijken samenleven, als mensen die allemaal vergeving nodig hebben. En dan hoeven we voor elkaar niet bang te zijn want door te vergeven brengen we Gods barmhartigheid midden onder ons...

Pinksteren: feest van de Geest die ons bevrijdt van angst. Een Geest die ons samenbrengt als kinderen van één gezin. Pinksteren: een feest van bevrijding. De Heilige Geest overbrugt alle verschillen. De Heilige Geest verstaat alle talen. Moge die Heilige Geest van God bezit van ons nemen. Een zalig hoogfeest van Pinksteren!!

Gaston Belmans
priester Pastorale Eenheid Clara van Assisi

Donderdag 4 juni, Sacramentsdag: Aanbidding in de St. Pieterskerk en aansluitend lezing “Zing hemelhoog” door norbertijn Jos Bielen

Vorig jaar organiseerde de broederschap van het Heilig Sacrament een bijzonder gewaardeerd dubbelprogramma op Sacramentsdag, met een mooie aanbidding en een boeiende lezing door pater Emmanuel. We zijn dan ook heel blij met hun prachtig aanbod van dit jaar aan heel onze pastorale eenheid op donderdagavond 4 juni.

We beginnen met een **Aanbidding in de St. Pieterskerk om 19 uur**. Binnen de klassieke structuur van het Lof lezen we samen gebedsteksten en luisteren we een Bijbel-lezing en een getuigenis door onze misdienaar Thomas over zijn motivatie als christen en zijn relatie met Jezus in het Heilig Sacrament. Onder leiding van Sara Van Gucht zal het St. Pieterskoor ons meenemen in Latijnse en Nederlandse gezangen. Dat wordt weer heel mooi

Aansluitend wandelen we naar **de St. Pietershoek waar Jos Bielen om zo uur zijn lezing “Zing Hemelhoog” brengt**. Wat gebeurt er in de mens op het moment dat hij zingt? Het antwoord op die vraag leert ons veel over het vieren van de liturgie en over de manier waarop muziek daar een rol bij speelt. Jos staat stil bij de kansen en uitdagingen van de kerkmuziek anno 2026. We kijken naar de verschillende rollen van de medewerkers:



koor, cantor, organist, voorganger...Maar het wordt veel meer dan een **lezing**. Uiteraard wordt er **op die avond onder leiding van Jos ook samen gezongen**. Oude liederen zullen weer als nieuw gaan klinken en nieuwe, ongekende, liederen zullen zich een plaatsje veroveren in het repertoire van onze koren. Omdat ik hier graag meer over wilde horen, en u dat doorgeven, reed ik op een regenachtige meivavond naar Averbode waar ik na de vespers hartelijk door Jos ontvangen werd.

Een man die muziek ademt
Voor een gesprek met Jos Bielen zijn er geen inleidende vragen nodig. De man ademt werkelijk muziek, en in zijn geval geldt duidelijk: “Waar het hart van vol is, loopt

de mond van over.”

Jos stelt de vraag zelf: “Waarom zingen we in onze vieringen? Wat brengt dat bij?” Het antwoord vormt de rode draad in heel zijn betoog: **“Mensen die zingen creëren verbinding, in alle richtingen**. Verbinding tussen elkaar, tussen God en mens, tussen God en zijn volk, tussen de voorganger en de gemeenschap. Het is zoveel sterker als de voorganger zingt ‘De Heer zal bij u zijn’, en de gemeenschap ook zingend antwoordt.

Voor Jos is zingen zoveel meer dan ‘een viering opluisteren’. **Er zijn weinig dingen die tussen mensen zo’n diepe verbinding tot stand brengen als samen zingen. Als we samen zingen de-**

len we elkaars adem. Zingen raakt mensen in de diepte van wie ze zijn, en vooral van wie ze samen zijn.

Voor Jos is het grote gevaar in onze (eucharistie)vieringen dat de routine het overneemt van de verbinding. We kunnen die routine doorbreken door kinderen van harte te verwelkomen, maar zeker ook door onze beleving van liederen. **Want een goed lied is een dialoog en verbinding, tussen tekst en muziek, maar ook tussen de tekst en mezelf**. In Averbode houdt hij elke eerste zondag van de maand “Zingen op zondag”, waarbij mensen uitgenodigd worden om een uur (!) op voorhand na een kop koffie samen de liederen van de viering te duiden en te oefenen. Zo gaat catechese aan de liturgie vooraf en **komen mensen tot zingen van binnen uit**, vanuit hun beleving én vanuit de binnenkant van het lied.

Vol enthousiasme vertelt Jos hoe hij bij allerlei gelegenheden nieuwe liederen schrijft voor koren, die hij hen dan als een cadeau aanbiedt. Want een nieuw lied aanleren doet een koor groeien. Een prachtig voorbeeld is hoe hij de koren van meerdere parochies samenbracht voor de viering van een diakenwijding. Spon-

taan groeide bij alle koorleden de beleving dat dit veel meer dan een ‘optreden’ was. “We zijn hier samen als een gelovige, biddende gemeenschap die God dankt voor deze diaken die we krijgen en die we willen dragen. Dat zingen we uit.”

Jos vertelt enthousiast hoe hij en onze pater Moses elkaar helemaal vonden in deze muzikale beleving. Maar dat verbaast uiteraard niemand die onze pater Moses kent. In ieder geval, **voor al wie iets met kerkzang te maken heeft, is deze avond een unieke opportuniteit. Dat geldt niet alleen voor koorzanger, dirigenten en begeleiders. Het geldt voor ons allemaal**.

Jos Bielen (Tongeren, 1967) is norbertijn van Averbode, waar hij organist is, maar ook directeur van het (bloeiende) bezinningscentrum. Hij werd in 1993 priester gewijd en studeerde in 1998 af aan het Lemmensinstituut.

Hij is verantwoordelijke kerkmuziek in het Vicariaat Vlaams-Brabant/Mechelen, voorzitter van de commissie kerkmuziek van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie en docent kerkmuziek aan het Johannes XXIII seminarie. Hij heeft ook een ruime ervaring coach van kerkkoren.

iets voor jou ...?

Helpende handen gezocht!

Wil jij met kinderen op weg gaan naar hun eerste communie of vormsel?

Ons team zoekt versterking.

Interesse?

Laat het weten aan Lutgard op 0474 522 803 of via hermans-l@hotmail.com

NIEUWS UIT MERKSPLAS

Gerestaureerd kerkhofkruis



Hartelijke dank voor de mensen die dit prachtige kruis hebben gerenoveerd

Meimaand Mariamaand



Maria, maak ons ontvankelijk voor de tekenen van deze tijd. Laat ons het goede zien, de goodwill, het zoeken naar vrede, de drang naar gelijkheid, de medemenselijkheid en de verdraagzaamheid, als zovele tekenen van Gods Geest die werkt in mensen van nu. Laat ons de werking ontdekken van Gods Geest in ieder van ons. Leer ons ingaan op de goede verlangens die in onszelf geboren worden, en laat ons geluk brengen aan elkaar. Laat de Heilige Geest van ons bezit nemen, zodat vrede, vriendschap en vreugde aanwezig zijn waar mensen samenleven. Amen.

Vrij naar Ward Bruyninckx

Jubileumviering Mariale gebedsgroep Vosselaar



Op zondag 10 mei 2026 vond in de kerk te Vosselaar de jaarlijkse viering van de Mariale gebedsgroep Vosselaar plaats. Ruim 150 mensen namen deel aan deze viering. Daar waren ook mensen bij uit de omliggende parochies én mensen die van verder of zelfs van veel verder kwamen. Koen In' t Ven en zijn echtgenote Elly zorgden voor de muzikale omlijsting. Priester Paul Sas ging de eucharistieviering voor en bracht de homilie. De Mariale gebedsgroep Vosselaar komt maandelijks samen op maandagavond in lokaal Sjaloom. Iedereen is daar van harte welkom.

Voor meer informatie hierover kun je bellen naar Staf Druyts: 014/615367.

Homilie bij de 30ste gebedsviering Mariale gebedsgroep Vosselaar

Goede vrienden van Maria, Vandaag komt de Mariale gebedsgroep Vosselaar voor de 30ste keer samen rond de Heilige Maria. De groep viert daardoor haar zilveren jubileum.

Waarom bidden wij tot Maria: prievaat individueel thuis, publiek in groep, in een bedevaart of op een bedevaartsplaats? Welke tekens van geloof stellen wij wanneer wij tot Maria bidden?

1. Wij bidden tot de Heilige Maria, **omdat wij van haar houden**. Wij houden van Maria, omdat zij een en al goedheid is. Zij is als een bron die uitsluitend goede dingen geeft. Aan zo'n bron wil iedereen wat gaan halen. Houden van is een zaak van ons hart. Dat raakt onze binnenkant. Het is intiem. Ongeveer 6 maanden vóór zijn overlijden bood paus Franciscus zijn vierde en tevens zijn laatste grote brief aan. Die brief gaat over het Heilig Hart van Jezus. Paus Franciscus zegt dat iedere gelovige een intiem contact met Jezus mag uitbouwen. "Je mag je hart aan Jezus geven", zegt hij, "en aan Jezus vragen dat Hij zijn hart aan jou geeft". Zo kun je zelf meer worden als Jezus. Wijlen paus Franciscus zal het wel goedvinden als we zijn gedachte ook op de Heilige Maria toepassen: "Maria, geef mij jouw hart zodat ik meer kan worden zoals jij bent".

2. Wij bidden tot de Heilige Maria, **omdat wij van haar leren**. De trouw is een menselijke eigenschap, een kwaliteit die Maria ons leert. Door haar ja-woord en in het steeds herhalen van dat ja-woord laat zij die trouw zien. Trouw ontstaat wanneer een handeling onafgebroken wordt herhaald. Onze huidige samenleving heeft die trouw heel hard nodig. Ontrouw leidt altijd tot ontwrichting en dus ook tot pijn en als het

echt in het kwaad schiet tot haat en tot geweld. Veel relaties tussen mensen lijden onder ontrouw. Maria leert ons wat trouw zijn oplevert en hoe je een trouwe mens wordt en blijft.

3. Wij bidden tot de Heilige Maria, **omdat wij ons aan haar kunnen sterken**. Wij kunnen bij haar kracht opdoen. Maria heeft in Palestina geen gemakkelijk leven gehad. Het moet haar veel teleurstelling en veel pijn hebben gegeven toen zij met Jezus de hele weg is meegegaan. Zie de tegenstand, de vernederingen, de geseling en het sterven aan het kruis maar toe van zo dichtbij en van moeder tot kind. Die te dragen pijn en last moeten onmenselijk zijn geweest. De last en de pijn die ieder van ons draagt kunnen wij verbinden met Maria. Wij kunnen ons daarin één voelen met haar. Weten dat je daar zelf niet alleen in staat, kan het dragen van je eigen last en pijn verlichten. Niet klagen, maar dragen en de Heilige Maria vragen om kracht.

4. Wij bidden tot de Heilige Maria, **omdat wij bij haar de echte troost vinden**. Wanneer wij een groot verlies meemaken door het overlijden van een geliefde of door een zware tegenslag, dan voelen wij een sterk gemis. Dat gemis geeft een leegte die soms niet te dragen of te verdragen is. Die leegte kan als heel zwaar aanvoelen. Troost is dan de aangename gewaarwording die in die leegte komt wonen en ons een beter gevoel geeft. We weten dat mensen troost zoeken in het kopen en in het consumeren. Maar die troost verwelkt na enige tijd, ze



Bidden rond Maria

houdt geen stand. De echte troost, die liefde is, gaat van hart tot hart en wordt ons door iemand gegeven. Zo biedt de liefde van Maria als sinds eeuwen de echte troost. Hier in deze kerk vereren wij Maria als de troosteres.

5. Tenslotte, goede vrienden, bidden wij tot de Heilige Maria **om haar te danken**. Wanneer we bij haar zijn en opnoemen waarvoor we dankbaar zijn, dan geven we aan de positieve dingen in ons leven aandacht. Die aandacht voedt ons en vergroot onze veerkracht. We doorbreken dan negatieve gedachten die ons belemmeren. Die ruimen we op. We krijgen oog voor wat het leven aan goeds in zich draagt. Zo worden we zelf een mooier mens in relatie tot onze medemensen. Dankbaarheid verandert ons in de goede richting.

Ziehier, een tafel van vijf. Vijf tekens van geloof: we houden van Maria, we leren van haar, we doen kracht op bij haar, we ontvangen de echte troost bij haar en we drukken onze dankbaarheid uit. Over Maria is nog veel meer te zeggen. We zijn nog lang niet uitgepraat. In elk geval heeft zij een grote plaats in het mooie christelijke geloof waarin wij delen.

Ons geloof biedt ons de beste geneesheer -God en Jezus zelf- de beste medicatie -de inhoud van ons geloof- en de beste zorgverleners van wie Maria samen met nog veel andere heiligen er een is. Bidden we samen het Wees gegroet, Maria ter ere.

Paul Sas

TURNHOUT

We feesten samen ...

BLENDERFEESTEN
een feest voor iedereen

Lode Peetersplantsoen - Turnhout
Speelplein achter de kleuterschool 'de Groeiboom' (Parkwijk)

zondag 31 mei 2026
 van 13u tot 18u30

Verschillende standjes met (halal) hapjes & drankjes aan democratische prijzen

Aantal stoelen aanwezig, maar breng gerust zelf een matje/stoel mee

Kinderanimatie, henna, stoelendans, paard met huifkar, buurtsport, volksspelen, yoga, kapper

Bij slecht weer gaan de Blenderfeesten door op 7 juni 2026

www.thuisinturnhout.be

Otheo

Een driedubbel koord krijg je heel moeilijk stuk.

Prediker 4,12



Clara van Assisi

PASTORALE EENHEID