

19 2026

WEEKKRANT

6 MEI

JAARGANG 87

EDITIE 0767

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

MERKSPLAS TURNHOUT VOSSELAAR

PASTORALE EENHEID CLARA VAN ASSISI

Kijk je mee in het fotoalbum van de Heilige Maria?

Meimaand, Mariamaand

De meimaand is begonnen. Het was paus Pius VII die in 1815 en in 1822 een speciale actie opzette om de devotie tot de Heilige Maria te versterken. Later, in 1965, verscheen van paus Paulus VI de encycliek 'Mense Maio' (vertaald: 'In de maand mei') waarin hij voor de rooms-katholieke kerk de meimaand maakte tot de Mariamaand.

Het fotoalbum

Tegenwoordig bewaren we nieuwe foto's op verschillende manieren. We komen echter uit de tijd dat elk huisgezin een of meer fotoalbums had. De albums waren in verschillende uitvoeringen. Je kent ze wel. Een fotoalbum is een boek met een bijzondere verzameling. Zonder woorden brengt het de kijker terug naar situaties, feesten, gebeurtenissen en personen die hij of zij heeft meegemaakt of heeft gekend. Al kijkend en mijmerend komen de herinneringen weer tot leven en die kunnen soms voor een traan zorgen. Foto's wekken gevoelens op en gevoelens maken emoties wakker.

Het album van de Heilige Maria

Van de Heilige Maria hebben we ook een fotoalbum. Fictief dan wel. Het zijn geen foto's gemaakt met een fototoestel, maar door onszelf gecreëerd bij het luisteren naar de verhalen die gaan over de Heilige Maria. Ons visueel voorstellingsvermogen werkt zo goed dat het leidt tot verrassende beelden. Daarbij kennen we ook de vele schilderijen en beeldhouwwerken die onze geest voeden. En zo stellen we vandaag de foto samen over **de ouders van de Heilige Maria: de Heilige Anna en de Heilige Joachim**. Op de foto die we zelf maken zien we hen beiden bij de Gouden Poort van Jeruzalem. We zien ook een engel.



Anna en Joachim ontmoeten elkaar bij de Gouden Poort van Jeruzalem. Glas in lood, 19de eeuw, Troyes, Frankrijk (Bron: shutterstock)

Onze bronnen

Als we uitleg geven bij deze foto, dan moeten we echter voorzichtig zijn. Waarom? Omdat onze katholieke bijbel ons geen informatie geeft over dit ouderpaar. Toch heeft de Kerk hen verheven en opgenomen in de kring van de heiligen. Ook de orthodoxe en de anglicaanse kerken erkennen hen als de ouders van de Heilige Maria. De eerste bron voor informatie over Anna en Joachim is *het Apocriefe Evangelie van Jacobus de Mindere*. Dit is een tekst geschreven in het midden van de tweede eeuw, maar de tekst behoort niet tot de officiële documenten van de rooms-katholieke kerk. Daarom het woord apocrief. Deze tekst telt 25 hoofdstukjes. De tweede bron is *de Gouden Legende van de dominicaan Jacobus de Voragine*. Deze Legende is een middeleeuws werk over het leven en sterven van belangrijke heiligen. Wat zeggen deze twee bronnen over Joachim en Anna?

Joachim

Joachim wordt voorgesteld als een vrome en welvarende man uit het Huis van David. Toen hij op zekere dag naar de tempel ging om te offeren, stuurde de priester hem terug, omdat "hij geen nageslacht voortgebracht had in Israël". Hierop zou Joachim zich hebben teruggetrokken in de woestijn.

Anna

Joachim was weg. Anna, die in sommige bronnen ook Anna van Jeruzalem wordt genoemd, dacht dat ze weduwe was geworden was en dat ze kinderloos zou sterven. Ze begon te treuren en te weeklagen.

Versijning van een engel

Hierop verscheen een engel aan Anna, die haar zei dat God haar gebed had verhoord en dat zij een kind ter wereld zou brengen. Anna beloofde het kind "als gave af te staan aan de Heer, haar God, en dat het kind Hem zijn leven lang dienen". Tezelfdertijd werd ook Joachim door een engel ingelicht over zijn aanstaande vaderschap, waarop hij terugkeerde naar Anna. Negen maanden later werd een meisje geboren dat zij Maria noemden.

Gouden Poort

De Gouden Poort is een van de acht verdedigingspoorten rond de stad Jeruzalem. Na de opening van de engel en op diens aanwijzingen, ging Joachim naar de Gouden Poort. Daar verenigde hij zich met Anna. De scene van Joachim en Anna bij de Gouden Poort is door verschillende kunstenaars uitgebeeld, onder wie de beroemde Italiaanse kunstschilder en architect Giotto (1276-1337).

Drie huwelijken

Na de dood van Joachim, zou Anna nog twee keer zijn getrouwd. Eerst met een zekere Kleopas. Met hem kreeg ze ook een dochter die eveneens Maria werd genoemd. De derde keer trouwde Anna volgens de 'Gouden Legendes' met Salome. Uit dit huwelijk kwam weer een dochter voort die ook de naam Maria kreeg. De Heilige Maria zou dus twee halfzussen hebben die beiden ook de naam Maria dragen. Anna had dus drie Maria's.

Sint-Anna-te-Drieën

Aan het einde van de Middeleeu-

wen werd de devotie tot Sint-Anna in het Rijnland (Duitsland) en in de Nederlanden bijzonder populair. Dit leidde tot een grote hoeveelheid beelden en schilderijen waarop Anna, Maria en Jezus staan afgebeeld. Vaak zo dat Maria, die Jezus op schoot houdt, zelf op schoot zit bij haar moeder Anna. Deze afbeeldingen worden 'Sint-Anna-te-Drieën' genoemd.

Wat zegt de foto over Anna en Joachim ons nu?

We weten dat Anna en Joachim vrome joden waren. Ze waren zeer trouw in het naleven van de gebruiken binnen de joodse godsdienst van toen. De Heilige Maria is geboren in dat vrome, joodse milieu en ze is daarin opgevoed door Anna en Joachim. Op een later moment bekijken we nog foto's van de Heilige Maria. Deze informatie helpt ons

om beter te begrijpen wie de Heilige Maria is en waar zij haar wijsheid vandaan heeft.

Wist jij:

Dat de rooms-katholieke kerk jaarlijks de Heilige Joachim en de Heilige Anna viert op 26 juli.

Dat in binnen- en buitenland bedevaartsplaatsen zijn waar Sint-Anna wordt vereerd. Dichter bij ons bijvoorbeeld in Antwerpen Linkeroever in de parochiekerk Sint-Anna-te-Drieën. In Vlaanderen, Walonië en in de Oostkantons zijn diverse bedevaartsplaatsen waar mensen Sint-Anna komen vereren.

Dat het schietgebedje 'Sint-Anneke, geef me een manneke' werd gebeden door vrouwen die op zoek waren naar een mannelijke partner.

Dat de bekendheid van Sint-Anna twee weerspreuken opleverde:

"Bouwt met Sint-Anna de mier hopen, de winter zal niet zacht verlopen."

"Werken met Sint-Anna de mieren, dan zult ge een lange winter vieren."

Bronnenvermelding bij dit artikel:

1. '366 Heiligendagen', P. Spapens en K. van Kemenade, Zaltbommel Kempen uitgevers 2005

2. 'Legenda aurea', Jacobus de Voragine, Nederlandse vertaling, Paperback, Boom uitgevers Amsterdam B.V., 2025

3. 'De apocriefen van het Nieuwe Testament', A.F.J. Klijn, Kampen 2006 blz. 74-89: Het proto-evangelie van Jacobus

Paul Sas, priester



Sint-Anna-te-Drieën ca. 1500, Houtsculptuur, Duitsland, Rottweil, Dominikanermuseum (Bron: Heiligen.net)

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
abonnements@otheo.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godecharle
gsm: 0497 28 19 09
dirk.godecharle@hivset.be
Dirk Mertens
gsm: 0486 99 49 41
dirk.mertens18@telenet.be
Ria Toelen
gsm: 0495 62 39 20
ria.toelen16@gmail.com
Jozef Van Der Wildt
tel.: 014 61 64 35
jozef.vandervildt@skynet.be
Jan Van Rompuy
gsm 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerkers redactie
Lutgard Hermans
(Sint-Pieter)
gsm 0474 52 28 03
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
(Pinksterkerk)
tel. 014 41 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
(Emmaüs)
tel. 014 41 22 47
lleijssen@telenet.be
Guido Verhoeven
(Merksplas)
Guido.verhoeven4@telenet.be
Gert Van Loon
(Merksplas)
vanloon91@gmail.com
Gaston Belmans
(pastoor Merksplas)
tel. 014 63 30 30
st.willibrordus.merksplas@skynet.be

Vieringen



Zaterdag 9 mei

Pinksterkerk (Turnhout)
10.30 u. Vormselviering

Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)
12.30 u. Vormselviering

WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 9 mei
6de Paasweekend

Sint Rumoldus (Zondereigen)
16.30 u. Eucharistieviering voor Alfons Van Gils en Maria Dufraing, Sooi Van Gils en Anna Van Der Flaes, Edward Versmissen en Theresia Adriaensen

O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)
17.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Sint-Antoniuserkerk Otterstraat (Turnhout)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk (Turnhout)
18.00 u. Woord- en communiedienst

Sint Willibrordus (Merksplas)
18.00 u. Gefundeerd jaargetijde Albert Van Den Ouweland – Liesa Peeters,
Louis Van Den Ouweland – Hilda Van Steenberghe,
Kristin Van Den Ouweland,

Louisa Van Den Ouweland,
Jozef Van Den Ouweland,
Frans Lauwerijnsen.

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
18.00 u. Woord- en communiedienst voor de zieken en overledenen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 10 mei
6de Paaszonndag

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.30 u. Gefundeerd jaargetijde Priester André Verbeek,
Gefundeerd jaargetijde Léonie Van De Waeter – Meeusen,
Aloïs Van Looveren – Maria Janssen en familie,
Flor Ceusters,
Fons Severeijns

Sint-Pieter (Turnhout)
10.00 u. Gezongen gefundeerd jaargetijde voor echtgenoten Joseph Bavelaet - Tubbax

Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)
10.30 u. Woord- en communiedienst

O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)
10.30 u. Gezongen Poolse eucharistieviering

Godelijk Kind Jezus (Turnhout)
11.00 u. Woord- en communiedienst

Pinksterkerk (Turnhout)
11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Deze week herinneren wij ons de namen van Maria Raaymakers (29 mei 1974), Emiel Van Mierlo (29 mei 1981), Victor Krynen (27 mei 1983), Ferdinand Wouters (28 mei 1983), Adriaan Dierckx (28 mei 1990), Maria Aerts (26 mei 1991), Wilfrieda Van Looy (27 mei 2005),

Jef Mertens (27 mei 2014), Hans van Rossem (27 mei 2021)

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
11.00 u. Eucharistieviering voor de zieken en overledenen van onze geloofsgemeenschap
14.30 u. Gebedsnamiddag met eucharistieviering van de Mariale Gebedsgroep

WEEKVIERINGEN

Maandag 11 mei

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Dinsdag 12 mei

Sint Willibrordus (Merksplas)
08.30 u. Eucharistische aanbidding.
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Godelijk Kind Jezus (Turnhout)
18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 13 mei

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Vooravond O.H. Hemelvaart

O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)
17.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Sint-Antoniuserkerk Otterstraat (Turnhout)
17.30 u. Eucharistieviering

Donderdag 14 mei
O.H. Hemelvaart

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.30 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
10.00 u. Gezongen eucharistieviering

Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)
10.30 u. Woord- en communiedienst met Zevendonkskoor

O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)
10.30 u. Gezongen Poolse eucharistieviering

Pinksterkerk (Turnhout)
11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
11.00 u. Eucharistieviering voor de overledenen van onze geloofsgemeenschap

Vrijdag 15 mei

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanshijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 16 mei

Kapel Herentalsstraat (Turnhout)
08.30 u. Eucharistieviering

Bezinning



3 mei 2026
vijfde paaszonndag A
Johannes 14, 1-12:
Op tocht langs Jezus' weg

Met open handen

Met open handen, bloemen van vrede, wens ik te bouwen aan een nieuwe dag,
aan nieuwe banden door ons te smeden, vol van vertrouwen, een zoon en een lach!
Wat ik in jouw handen heb meegemaakt, poog ik te grijpen als een kind:

al het goede in jou dat je adem bezingt, onrust en twijfel doet verdwijnen.

Ja geloof in jezelf en bewonder hoe jij een bron kan zijn, om te vinden de kracht te beminnen.

Draag het verder ...

Wat jij in mijn handen hebt mee-

gemaakt, heeft het je horizon verrijkt?

Elke mens straalt wat uit, loopt zijn schaduw voorbij.

't Is enkel samen dat we 't kunnen doen!

Ja, geloof in je naast' en bewonder hoe hij een bron kan zijn, om in kansen elkaar te ontmoeten.

Zeg het verder ...

Wat wij in Gods handen hebben meegemaakt, stroomt als een zegen door ons hart,
als een licht in de nacht. God, wij zeggen in dank: uit liefde snoeien doet ons groeien!

Ja, geloof in de Heer en bewonder hoe Hij een bron kan zijn,

om te leven als Hij ons heeft voorgedaan.

Doe het verder ...



Kruisdagen 2026 - Merksplas

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we, naar aanleiding van de kruisdagen een eucharistieviering op een landbouwbedrijf.

U bent allen van harte uitgenodigd op deze viering.

Dit jaar worden we ontvangen op **maandag 11 mei om 19.00 uur** op het bedrijf van Eddy Schoofs en Martine Verheyen, Heiseneinde 103 Merksplas, ter hoogte van de Mariagrot links de weg naar de boerderij volgen.

Bijzonder welkom Merksplas-Zondereigen en alle sympathisanten uit onze Pastorale Eenheid Sint-Clara van Assisi.

De trouwe aanwezigen weten ondertussen dat we na de misviering trakteren op een kleinigheid met

koffie à volonté.

We rekenen op uw aanwezigheid!

Pastoor Gaston Belmans en Landelijke Gilde Merksplas

Homilie

Zondag 3 mei 2026
vijfde paaszondag A
Eerste lezing:
Handelingen 6, 1-7
Tweede lezing:
1 Petrus 2, 4-9
Evangelielezing:
Johannes 14, 1-12

De lezingen van vandaag stellen aan ons een heel concrete vraag: hoe wordt geloof zichtbaar in het dagelijkse leven? Niet alleen in woorden, maar in daden, in gemeenschap, in wie wij zijn voor elkaar. In de eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen zien we iets opvallends: zelfs in de jonge Kerk ontstaan er spanningen. Er is

gemor, ongelijkheid en sommige mensen voelen zich vergeten. Het is geen hemelse of perfecte gemeenschap.

En toch gebeurt daar iets moois: de apostelen lopen niet weg van het probleem. Ze zoeken een oplossing waarin zorg en verkondiging samen kunnen bestaan. Ze stellen zeven mensen aan, onder wie Stephanus, mannen "vol van Geest en wijsheid". Wat betekent dat voor ons?

Dat diaconie geen bijzaak is in de Kerk. Zorg voor de zwakkeren, voor wie over het hoofd gezien wordt – dat is geen logistiek probleem, maar een grote bekommernis en opdracht voor de kerk.

Dan horen we in de tweede lezing, uit de eerste brief van Petrus, een mooie beeldspraak: wij zijn "levende stenen". Geen dode blokken, maar mensen die samen een geestelijke tempel vormen. En de hoeksteen van onze tempel is Jezus Christus.

Maar Petrus zegt ook iets uitdagends: die steen wordt door sommigen afgewezen. Geloof is dus geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt een keuze. Vertrouwen. Soms tegen de stroom in.

In het evangelie horen we de bekende woorden van Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Dat zegt Hij op een moment van onzekerheid. De leerlingen zijn on-

rustig. Ze begrijpen niet waar Jezus heen gaat. En misschien herkennen wij dat wel. Ook wij vragen soms: waar gaat dit naartoe? Wat is de weg?

En Jezus geeft geen routekaart. Hij zegt niet: "hier zijn de stappen." Hij zegt: Ik ben de weg. Dat betekent: de weg is geen theorie, maar een relatie. Geen schema, maar een persoon.

Geloven is niet alles begrijpen, maar iemand volgen.

Misschien is dat de kernboodschap van vandaag: je kunt niet zeggen dat je Jezus volgt zonder ook te dienen. En je kunt niet echt dienen zonder verbonden te blijven met Hem.

Dus de vraag voor ons is eenvoud-

dig, maar niet gemakkelijk: Waar in mijn leven word ik geroepen om "levende steen" te zijn? Wie wordt er vandaag misschien over het hoofd gezien?

Waar kan ik, heel concreet, de weg van Christus zichtbaar maken? Want Jezus zegt ook: "wie in Mij gelooft, zal mijn daden verrichten."

Dat is geen mooie theorie. Dat is een opdracht. Een vertrouwen.

En misschien ook een belofte: dat God werkt, ook door ons in gewone mensen, als wij ons durven openstellen voor de Liefde van Zijn en Onze Vader. Amen.

Jasper Hermans

In de wolken: Eerste Communieviering van de Emmaüsparochie



Op 19 april beleefden we de start van de Eerste Communievieringen van onze Pastorale Eenheid in de Sint-Franciscuskerk van Schorvoort. Pater Samuel en diaken Charrel Verhoeven waren de enthousiaste voorgangers, maar de hoofdfiguren waren natuurlijk de 28 stralende eerste communicanten, met al hun mama's, papa's, oma's, opa's, meters, peters, nonkels, tante's, vrienden en vriendinnen.

Reeds in het openingslied kwam iedereen in de juiste sfeer:

Welkom, welkom, kom er bij, Jezus wacht op jou en mij.

Samen vieren is pas fijn, als ook jij er bij wil zijn!

Hier is plaats voor iedereen, we vergeten er niet één.

Je hoeft niet rijk of sterk te zijn, al ben je jong, oud, groot of klein.

Voel ook jij je soms alleen, zie je niemand om je heen.

Blijf niet staan aan de kant, want we reiken je de hand.

Jezus houdt van ieder mens, dat is zijn grootste wens.

Dat vieren wij elke keer, rond de tafel van de Heer.

Wat volgde was een mooie, blije en kindvriendelijke viering, waarin we gegidst door Juul de Giraf allemaal in de wolken gebracht werden! Zeker de eerste communicanten voelden zich echt een vriend van Jezus en mochten beleven dat God een onuitputtelijke bron van liefde is, zoals pater Samuel het in het slotgebed uitdrukte.

Hartelijk dank aan de voorgangers, de catechisten en zeker ook aan de leerkrachten die zich opnieuw met veel enthousiasme voor dit mooie gebeuren engageerden.

Dagelijks gebed Mariakapel Schorvoort



De maand mei is één van de mooiste maanden van het jaar. De meiklokjes tonen zich, fietsers en voetgangers trekken op bedevaart naar Scherpenheuvel, gelovigen komen bijeen bij een Lourdesgrot of bij een Mariabeeld om een rozenhoedje te bidden... en juist daarom komen ze in Schorvoort dagelijks bijeen bij de kapel op de hoek van de Slagmolenstraat en de Schorvoortstraat. De eerste samenkomst is op donderdag 1 mei om 13.30 uur. Vervolgens spreekt men tijdens de wekdagen om 19.30 uur af en op zon- en feestdagen om 13.30 uur. Iedereen is na-

tuurlijk van harte welkom bij dit gemetselde pijlerkappelletje ter ere van Onze-Lieve-Vrouw.

Grondleggers van het kappelletje waren Victor Swerts en zijn vrouw Coleta Wouters, grootouders van o.m. Soudal-stichter Vic Swerts. Het oorspronkelijke veldkappelletje met Mariabeeldje werd ingezegend in 1926 door kardinaal Van Roey. In 1955 werd het veldkappelletje door de buurt vervangen door de huidige gemetselde pijlerkappel met ook een nieuw Mariabeeldje. In 2006 schonk de familie Hoskens-Lau-

wers, de eigenaar van de grond, de kapel aan de Stad Turnhout, die in 2012 een onderhoudsovereenkomst tekende met Bewegingspunt. Zij engageerden zich om de kapel en het grasperkje elk jaar in april een opknappbeurt te geven zodat alles er netjes uitziet voor de meimaand.

Dirk Mertens

Mariale gebedsgroep Merksplas



log leidt en de vrede verstoort.

De liefde en de saamenhorigheid is soms heel ver te zoeken; soms helaas ook in onze eigen omgeving.

Zowel wereldleiders als wijzelf moeten meer werken aan liefde en verzoening tussen de mensen en onder mekaar.

Laten wij in deze meimaand bidden tot O.L. Vrouw voor een duurzame vrede in de wereld en in ieder mensenhart.

Wij komen bijeen op maandag 18

mei 2026 en bidden om 18.30 u het rozenhoedje in de weekkappel van onze kerk.

Iedereen is van harte welkom.

De kern van de Mariale gebedsgroep.

Otheo

Hij helpt, en mijn hart gaat juichen, ik ga Hem prijzen met mijn lied.

Psalm 28,7

Viering einde Tweede Wereldoorlog

81ste VERJAARDAG VAN HET EINDE VAN WO II
EN DE BEVRIJDING VAN DE KAMPEN
INHULDIGING VAN 11 STRUIKELSTENEN

ZONDAG 10 MEI 2026

10u00: Plechtige Eucharistieviering in de Sint-Pieterskerk
11u15: Plechtigheid aan het Zegemonument op het Zegeplein
11u35: inhuldiging van de struikelsteen van Jos Huybrechts
12u00: Academische hulde- en herdenkingsplechtigheid
14u00: wandeling langs enkele geplaatste struikelstenen met de stadsgidsen



JOZEF JANSSENS FLORENT DE COEN MICHEL MARINUS JOS HUYBRECHTS

GEORGANISEERD DOOR DE KNVRO KEMPEN EN STAD TURNHOUT

Viering van de 81ste Verjaardag op zondag 10 Mei 2026 van het Einde van de Tweede Wereldoorlog en van de Bevrijding van de Kampen

Inhuldiging struikelsteen van Jos Huybrechts

Programma

09.45 uur Samenkomst aan de inkom van het stadhuis op de Grote Markt.

09.50 uur De vaandels stellen zich op aan de ingang van de Sint-Pieterskerk.

10.00 uur Plechtige herdenkingsviering in de Sint-Pieterskerk met - het "Te Velde" na de consecratie door de trompetspeler - muzikale omlijsting door een Zangkoor - de organist speelt de Nationale Hymnes

11.10 uur Afhalen van de bloemen, opstelling voor de optocht achter de vaandels naar het Zegemonument

11.15 uur Plechtigheid aan het Zegemonument:
- korte inleiding door de voorzitter van KNVRO-Kempen namens de Confederatie van Turnhoutse Oudstrijders en Vaderlandslievende Verenigingen
- het "Te Velde" door de trompetspeler
- de bloemenhulde door de burgemeester, een afgevaardigde van de Confederatie, een vertegenwoordiger van KNVRO-

Kempen en een vertegenwoordiger van de weggevoerden
- de "Last Post" door de trompetspeler

11.30 uur Verplaatsing achter de vaandels naar de inhuldigingsplaats struikelsteen Jos Huybrechts

11.35 uur Inhuldiging struikelsteen - op de hoek Patersstraat (Grote Markt 20)

- toespraak door schepenen Jan Vanotenen over de betekenis van de struikelstenen

- officiële plaatsing van de struikelsteen ter nagedachtenis aan Jos Huybrechts door Tim Van der Auwera van Dienst Wegen
- de "Last Post" door de trompetspeler
- neerlegging witte rozen door de familie van Jos Huybrechts

11.55 uur Optocht achter de vaandels naar de raadszaal van het stadhuis

12.00 uur Academische hulde en herdenkingsplechtigheid in de raadszaal van het stadhuis

- aantreden van de vaandels en vaandelgroet
- verwelcoming door de burgemeester
- hulde aan de gesneuvelde militairen en omgekomen burgers met één minuut stilte, gevolgd door het spelen van de "Last Post" door de trompetspeler
- een lezing over de bronnen van het onderzoek naar de weggevoerde personen vermeld op de

struikelstenen door Michel Mesmackers en Gil Stamberger, ingeleid door Bart Sas

- muzikaal intermezzo, gevolgd door het spelen van de nationale hymnen

- dankwoord door de voorzitter van KNVRO-Kempen.

- aftreden van de vaandels + vlaggenroet

12.50 uur Receptie aangeboden door het stadsbestuur in de raadszaal stadhuis

- verdeling van de brochure over de geplaatste struikelstenen

14.00 uur Wandeling langs enkele geplaatste struikelstenen

- vertrek aan de struikelsteen van Jos Huybrechts

- onder leiding van de stadsgidsen
- verklarende uitleg aan elke struikelsteen

Internationale dag van 'Eerlijke handel'

Op **zaterdag 9 mei** zetten alle Oxfam-wereldwinkels hun deuren open voor de internationale dag van de 'eerlijke handel'.

Eigenlijk zou handel altijd eerlijk moeten zijn. Alleen kan dat pas als alle schakels, van producent tot consument, een juiste prijs krijgen en betalen. Maar omdat de machtsverhoudingen binnen de ketens niet meer evenwichtig zijn, zijn het de consument en de producent die het gelag betalen. Daardoor komt er een grote ongelijkheid in de wereld, waarbij rijken alsmar rijker worden en armen steeds armer.

Oxfam strijdt (op een vreedevolle manier) voor klimaatrechtvaardigheid, voor een rechtvaardige economie, voor rechten van kleinschalige boeren en recht op voedsel voor iedereen. Wij komen op voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Duurzaam consumeren staat hoog op onze agenda en ook aan noodhulp bij rampen en conflicten hechten wij veel belang.

Daarom zetten wij op 9 mei de problematiek van Palestina in de kijker.

In de Wereldwinkels van Merksplas, Vosselaar en Turnhout kan je die zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur Palestijnse hapjes proeven. Je kan tevens onze petitie over Palestina tekenen. En om 14.00 uur wordt er gezamenlijk in alle Vlaamse Wereldwinkels het lied 'Voices Rise Up' gespeeld (in Turnhout zelfs elk uur).

Voor diegenen die nog extra activiteiten willen ontdekken:

- Op 9 mei kan je meedoen aan de faire ronde in Vosselaar-Lille, waar je een mooie prijs kan winnen. Meer info op <https://www.defaireronde.be/faire-gemeenten>.

- In Komaf (restaurant aan kringloopcentrum te Merksplas) staat heel de maand mei Palestijnse dadeltaart op het menu.

- Op 15 mei is er op het Warandeplein van Turnhout een stiltecirkel met de herdenking van Nakbah (18.30 uur tot 19.30 uur) Breng kinderschoentjes mee om Palestijnse kinderen te herdenken.

- Op 29 mei in Wereldwinkel van Olen: conflict Israël-Palestina voor Dummies.

Je komt meer te weten over Oxfam België op www.oxfambelgië.be.

Oxfam Wereldwinkel Vosselaar Remi Lensplein 3 2350 Vosselaar: open wo, do, vrij 13.30 u. tot 17.30 u., za 10.00 u. tot 17.00 u.

Oxfam Wereldwinkel Turnhout Korte Gasthuisstraat 52 2300 Turnhout:

open di, wo, vrij 9.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u. za 9.30 u. tot 17.00 u.

Oxfam Wereldwinkel Merksplas Veldenberg 67 2330 Merksplas: open di, wo, vrij 13.00 u. tot 16.30 u. za van 10.00 u. tot 17.00 u.

Oxfam Wereldwinkel Schorvoort (Turnhout) Schorvoortberg 58 (achter de kerk) 2300 Turnhout: open zondag 9.00 uur tot 12.00 uur

Patrick Vermeulen



Jullie zijn het licht van de wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven
als ze boven op een berg ligt.

MATTEÛS 5,14

Otheo