

17 2026

WEEKKRANT

22 APRIL

JAARGANG 87

EDITIE 0767

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AFZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

MERKSPLAS TURNHOUT VOSSELAAR

PASTORALE EENHEID CLARA VAN ASSISI

Heeft iemand ooit tegen jou al eens gezegd dat ook jij, man óf vrouw, priester bent?

Het weekend van 25/26 april 2026 staat in het teken van de roepingen, dit jaar al voor de 63ste keer.

Het was wijlen paus Paulus VI die in 1963 -midden in de concilietijd- over heel de wereld roepingenzondag afkondigde.

Roepingenzondag vindt altijd plaats op de vierde paaszondag. Dan lezen we in de mis het evangelie over de Goede Herder (zie Joh 10, 1-10). Gedurende verschillende decennia baden katholieke christenen op die dag speciaal voor de roeping tot het priesterschap en tot het religieuze leven. Meer recent ging het gebed ook naar andere kerkelijke bedieningen, zoals het diaconaat en de zending tot pastoraal werk(st)er. Nu bidden we voor elke vorm van kerkelijk engagement, zowel voor hen die ambtelijk medewerker zijn of dat willen worden als voor hen die zich als vrijwilliger voor kerkelijk werk inzetten. En zo zijn er heel veel mensen die in kerkverband allerlei taken vervullen. We bidden voor hen die een theologische opleiding volgen aan bijvoorbeeld de KU-Leuven of een pastoraal-theologische opleiding aan het HIGW (Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen) van ons bisdom. We bidden ook dat het synodaal proces alle kansen mag krijgen. Onze bisschop publiceerde op 19 maart, feestdag van Sint-Jozef, de pastorale brief die hij daarover heeft geschreven: 'Implementatie van het synodaal proces in bisdom Antwerpen'.

Op de website van Otheo vind je deze brief terug.

Zie: (<https://www.othéo.be/bisdom-antwerpen/artikel/pastorale-brief-implementatie-van-het-synodaal-proces-in-bisdom-antwerpen>)

Heeft iemand ooit tegen jou gezegd dat ook jij, man óf vrouw, priester bent?

Ja? Weet je nog wie dat tegen jou zei, waar je toen was en hoe dat on-

derwerp ter sprake kwam? Heb je later daarover nog nagedacht en heb je met die gedachte nog iets gedaan? Heeft jouw priesterschap op dit moment nog enige betekenis in jouw leven?

Als niemand daarover met jou heeft gesproken, dan mag ik, beste lezer, dat nu tegen jou zeggen en erover schrijven.

Door het sacrament van het doopsel delen wij allemaal in het **algemeen priesterschap**.

De Heer Jezus is de Hogepriester en iedere gedoopte, man óf vrouw, deelt in zijn priesterschap. Je kunt dit vergelijken met een vrouw en een man die samen een kindje krijgen. De geboorte van hun kindje maakt hen automatisch tot ouders. Doordat iets gebeurt (geboorte van het kindje), gebeurt vanzelf iets anders (vrouw en man worden ouders).

De doop en daarbinnen de zalving met het chrisma van de Geest voegt aan die mens het algemeen priesterschap toe.

Zo vormen alle gedoopten samen de priesterlijke gemeenschap rond de Heer Jezus en samen met de Heer Jezus staan wij in die hoedanigheid vóór de Allerhoogste.

Christus, Licht van de volkeren

Op 21 november 1964 publiceerde wijlen Paulus VI het conciliedocument 'Christus, Licht van de volkeren'. In dat document beschrijven de deelnemers aan het Tweede Vaticaans Concilie onder de leiding van Paulus VI hoe de Kerk zichzelf verstaat en kan worden begrepen.

Hoofdstuk 2 gaat over de Kerk als het Volk Gods.

In de tweede paragraaf 'De Kerk als een priesterlijke gemeenschap' lezen we: *...De gedoopten immers worden door de wedergeboorte en de zalving van de Heilige Geest gewijd tot een geestelijk bouwwerk en een heilig priesterschap... (citaat).*

In diezelfde paragraaf lezen we ook dat het algemeen priesterschap en het ambtelijk, hiërarchisch priesterschap in relatie staan tot elkaar en dat ze elk op eigen wijze delen in het ene priesterschap van Christus. Zie: (<https://rkdocumenten.nl/toondocument/617-lumen-gentium-nl/>)

Christus, de hogepriester in het Nieuwe Verbond

Bij het consecreren van de wijn in de Eucharistieviering herhaalt de priester de woorden die Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal: *'Neem en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijdduurende Verbond. Dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij te gedenken.'*

Jezus spreekt over het Nieuwe Verbond.

Hij heeft het dan over de persoonlijke relatie tussen God en de individuele mens (jij, ik, iemand...).

Jezus zegt van zichzelf dat Hij de weg toont en dat Hijzelf ook de weg is naar God.

Wil ik bij God uitkomen, dan ga ik langs Jezus en dan volg ik Hem.

En daarom is Jezus de Hogepriester, de middelaar, de wegwijzer. Hij is degene die mijn relatie met God tot stand brengt en voedt.

Jezus herstelt ook de breuklijn als ik door de zonde mijn vriendschap met God verstoort.

De Nieuwtestamentische brief aan de Hebreëen geeft uitleg over Jezus als de enige Hogepriester in het Nieuwe Verbond.

In het Oude Verbond vervulden de priesters een centrale rol door wetten en gebruiken in de tempel (bijvoorbeeld offers) zeer strikt na te leven om zo het volk bij God te brengen.

Het Oude en het Nieuwe Verbond zijn in hun betekenis dus totaal verschillend van elkaar.

Wat betekent nu concreet dat jij, ik, iemand... delen in het algemeen priesterschap van Christus?

Dit betekent dat ieder van ons individueel en wij allen samen als priesterlijke gemeenschap **twee taken** mogen vervullen.

Onze eerste priesterlijke taak is dat wij namens alle mensen vóór de Allerhoogste gaan staan. We doen dit uitdrukkelijk wanneer we samekomen om te vieren. Dan **danken** we God voor zoveel moois dat aan ons en aan de wereld is gegeven. We danken God voor zijn werksame kracht, ook in mensen die Hem (nog) niet kennen of erkennen. In een wereld waarin zoveel onheil bezig is door geweld, oorlog, terreur is het onze roeping God te prijzen om het heil, de verzoening en om al het goede dat er ondanks al het kwade ook geschiedt en dat blijvend is. Als priesters kijken we met de ogen van het geloof. We zien wat op welke plaats en bij wie bezig is. We danken om het goede dat nu al is en we bidden om nog meer van het goede. We danken, omdat liefde stroomt. Onze tweede priesterlijke taak is dat wij namens de Allerhoogste naar onze medemensen gaan. Dat is de andere beweging. Bij hen hebben we de taak om Gods plan met de schepping en de mensheid zichtbaar en levend te houden. De Allerhoogste is de architect. Wij zijn de bouwheren en -dames, toezichters én uitvoerders van dat plan. We spreken daarover. We doen dat als volgelingen van Jezus, onze enige Hogepriester. En die taak vervullen wij op een heel menselijke wijze, met vallen en opstaan, onvolmaakt als we zijn. Als we omzien naar elkaar, de kleine goedheid doen, verzoenend en liefdevol zijn, dan zijn we een teken van onverwoestbare hoop. Een bron van vreugde. De kans is groot dat de medemens in ons God zal erkennen. Priesterlijk,

toch?

Waartoe leidt dit, wat levert dit op, wat ben ik ermee?

Het effect is dat ik veel bewuster word van **mijn bestemming als mens**: waartoe ben ik hier en wat mag of kan ik hier doen?

Als ik tegen mezelf zeg en erken dat ik mede-eigenaar ben van het algemeen priesterschap, dan **verander** ik.

Ik word een ander mens, omdat mijn band met Jezus, de hogepriester en mijn band met God sterker worden.

Ik ben en blijf gelukkig wel van de wereld, maar ik raak veel dieper geworteld in Christus en in God.

Dit priesterschap maakt dat 'ik in de wereld ben zonder van de wereld te zijn', zoals de evangelist Johannes dat zegt (zie Joh 15, 18-21).

Of, met de woorden van Paulus: 'Bekleed u als nieuwe mensen...' (zie Kol 10,3).

Dit te weten verrijkt mijn leven.

Mijn leven krijgt daardoor een **bedding** en ook een **vervulling**. Mijn leven geniet **schoonheid**. En schoonheid is een van de drie wegen die mij bij God brengen.

Dat jouw deelneming aan en jouw beleving van het algemeen priesterschap ook voor jou geluk mag brengen.

Paul Sas, priester

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
abonementen@otheo.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godecharle
gsm: 0497 28 19 09
dirk.godecharle@hivset.be
Dirk Mertens
gsm: 0486 99 49 41
dirk.mertens18@telenet.be
Ria Toelen
gsm: 0495 62 39 20
ria.toelen16@gmail.com
Jozef Van Der Wildt
tel.: 014 61 64 35
jozef.vandervildt@skynet.be
Jan Van Rompuy
gsm 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerkers redactie
Lutgard Hermans
(Sint-Pieter)
gsm 0474 52 28 03
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
(Pinksterkerk)
tel. 014 41 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
(Emmaüs)
tel. 014 41 22 47
lleijssen@telenet.be
Guido Verhoeven
(Merksplas)
Guido.verhoeven4@telenet.be
Gert Van Loon
(Merksplas)
vanloon91@gmail.com
Gaston Belmans
(pastoor Merksplas)
tel. 014 63 30 30
st.willibrordus.merksplas@skynet.be

Vieringen



Heilig Graf
18.00 u. Woord- en communiedienst voor de zieken en overledenen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 26 april
4de zondag van Pasen

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.30 u. Gefundeerd jaargetijde voor Julia Van Laer

Sint-Pieter (Turnhout)
10.00 u. Gezongen gefundeerd jaargetijde voor Cornil Van Meersche
Gezongen jaargetijde voor Wim Loos

Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)
10.30 u. Woord- en communiedienst

O.L.Vrouw Middelaars (Turnhout)
10.30 u. Gezongen Poolse eucharistieviering

Godelijk Kind Jezus (Turnhout)
11.00 u. Woord- en communiedienst
17.00 u. Kosovaars *Albanese eucharistieviering*

Pinksterkerk (Turnhout)
11.00 u. Gezongen eucharistieviering met eerste communie
Deze week herinneren wij ons de namen van Maria Van der Maat

(1969), Eduard Theys (29 april 1974), Frans Pittoors (30 april 1977), Louis Proost (28 april 1981), Gerard Luyts (28 april 1988), Fien Sterckx (27 april 2000), Clara Wouters (28 april 2000), Gitte Van Weereld (27 april 2001), Karel Willemsen (30 april 2009), Jo Suykerbuyk (30 april 2021), Jan Van Rooy (28 april 2023).

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
11.00 u. Eucharistieviering ter nagedachtenis van Frans De Backker, Louisa Horsten en kinderen Jan, Rik, Hilda, Pol, May en Fons; Eucharistieviering ter nagedachtenis van Marleen Jacobs; Eucharistieviering ter nagedachtenis van de families Lens - Van Gorp en Goris - Lens

WEEKVIERINGEN

Maandag 27 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Dinsdag 28 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
08.30 u. Eucharistische aanbidding.
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Godelijk Kind Jezus (Turnhout)
18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 29 april

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 30 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 1 mei

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanshijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 2 mei

Kapel Herentalsstraat (Turnhout)
08.30 u. Eucharistieviering

WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 25 april
4de weekend van Pasen

Sint Rumoldus (Zondereigen)
16.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Middelaars (Turnhout)
17.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Sint-Antoniuserkerk Otterstraat (Turnhout)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk (Turnhout)
18.00 u. Woord- en communiedienst

Sint Willibrordus (Merksplas)
18.00 u. Gefundeerd jaargetijde voor Louis Oris en de familie Oris - Van Loon

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
09.30 u. Eerste communie gemeentelijke basisschool
11.00 u. Eerste communie school

Bezinning



© Teunink

19 april 2026:
derde paaszonndag A
Lucas 24, 13-35:
De leerlingen van Emmaüs

Emmaüs

Met jou zou ik onderweg willen zijn, mijn verdriet vertellen, mijn teleurstelling, mijn tranen, dat mag toch? Met jou zou ik terug willen gaan, over het leven praten wat de moeite waard was en is, jij luistert toch? Met jou zou ik brood willen delen, even aangeraakt, asjeblijft, voor jou om van te leven. Zonder jou zal ik nooit meer dezelfde zijn, je voetstap, mijn hartslag, je stem, mijn adem, jouw lef, mijn leven.



Hoop zet ons in beweging

Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen zoals Hij.

Want als Hij is opgestaan in deze vroege ochtend dan ook onze wil Hem te volgen. Want als Hij is opgestaan dan ook ons geloof dat het donker niet het laatste woord spreekt. Als er iets nieuws is deze dag is het onze liefde geboren uit Hem en bestemd voor de wereld. Want als er iets is opgestaan is het ons eigen antwoord op: 'Heb je me lief?'

(Uit: *Intercity bestemming Pasen: een reisgids voor de Goede Week*
Nynke Dijkstra, Age Kramer, Dio van Maaren, uitgeverij: Sync. Creatieve Producties, 2006)

Rust in de Heer

Louis Smets,
weduwenaar van Theresia Jansens,
geboren in Oud-Turnhout op 14
November 1935,
en thuis in Zevendonk overleden
op 5 april 2026.

De plechtige uitvaart vond plaats op
zaterdag 11 april in de O.L.Vrouw-
kerk in Zevendonk.

Garageverkoop
Zevendonk-Turnhout

Zondag 3 mei 2026
Van 9u00 tot 16u00

Femna en Raak-Zevendonk maken een adressenlijst van alle deelnemers en hun te koop aangeboden artikelen.

Deze lijst is te bekomen bij de deelnemers op zondag 3 mei of vanaf 30 april te downloaden van de site <https://kwb7donk.wixsite.com/raak-zevendonk>



(c) © Raak Zevendonk

Kom eens snuisteren.

Van harte welkom.

Meer info via tel 0485/92 67 62

NIEUWS UIT MERKSPLAS

OKRA Merksplas in de meimaand

Op **donderdag 30 april 2026** komen wij om **18.00 u.** samen in ons **lokaal De Lindegalm** en zetten wij de meimaand in.

Met bezinning, zang en gebed richten wij ons tot O.L. Vrouw van Lourdes.

Van harte welkom.

Gelukkig is de mens die zich verdiept in wijsheid,
die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid
overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden.

- Sirach 14,20-21

Lezing Orry Van de Wauwer in het Hivset op 27 april 2026

Een pleidooi voor een ander veiligheidsdenken.

Het onderwerp van onze volgende lezing in de lezingencyclus van onze pastorale eenheid is (jammer genoeg) héél actueel...

Het klassieke veiligheidsdenken loopt dood. Het idee dat we veiligheid enkel kunnen garanderen door onszelf te bewapenen, leidt tot een vicieuze cirkel. Eén land herbewapent, de ander volgt, en zo komen we in een nieuwe wapenwedloop terecht. De NAVO heeft vorig jaar meer dan 1.500 miljard uitgegeven aan defensie. De uitgaven voor kernwapens zijn de voorbije vijf jaar wereldwijd met bijna 50 procent gestegen. En toch voelt de wereld niet veiliger. Integendeel. De NAVO houdt bo-

vendien elke stap naar kernontwapening tegen. Er bestaat een VN-verdrag dat kernwapens verbiedt, ondertekend door meer dan honderd landen, maar geen enkel NAVO-land doet mee.' Die hoge investeringen in defensie creëren een vals gevoel van veiligheid. In tijden van besparingen ontwrichten zulke investeringen de samenleving en maken die minder veilig. **Investeringen in de samenleving, daarentegen, maken deze samenleving juist hechter en veiliger.**

Orry Van de Wauwer, directeur van Pax Christi Vlaanderen, schetst voor ons een onthutsende en verrassende stand van zaken. **Orry Van de Wauwer** studeerde politieke wetenschappen aan de Uni-



Orry Van de Wauwer

versiteit Antwerpen. Hij was van 2017 tot 2024 Vlaams parlamentslid en vanaf 2019 ook senator. Vanuit de senaat was hij plaatsvervangend lid van de parlementaire assemblee van de NAVO en OVSE. **Sinds 2024 is hij directeur van Pax Christi**

Vlaanderen en sinds 2025 ook bestuurder van het Vlaams Vredesinstituut.

We kondigen graag ook al de verdere lezingen aan.

Op dinsdag 26 mei is het woord aan Annemie Dillen, hoogleraar theologie aan de KU Leuven. De titel van haar lezing is **“Tussen thuiskomen en vervreemding. Praktisch theologische reflecties over ervaringen van mensen met vormen van uit/in-sluiting in lokale kerkgemeenschappen”**.

Op dinsdag 16 juni spreekt David Dessin, de nieuwe directeur van Kerk in Nood. David zal de missie van Kerk in Nood toelichten, de actualiteit op dit moment, en enkele projecten. En uiteraard gaan

we ook na de vakantiemaanden gewoon door.

Op woensdagavond 23 september ontvangen we Esmeralda Borgo, beleidsmedewerker van ‘Voedsel anders’, voor een lezing over **“Van wie is het zaad?”**, die we organiseren in samenwerking met we werkgroep Ecokerk Attent bisdom Antwerpen, in het kader van de Scheppingsperiode 2026.

De lezingen in onze cyclus “Christen zijn in de 21ste eeuw” gaan door in de grote aula van het Hivset, Herentalsstraat 70 te Turnhout en beginnen steeds om 19.30 uur.

Inschrijven kan via een mailtje naar wim.appels@hivset.be of naar dirkgodecharle@hivset.be

De toegang is telkens gratis en je bent van harte welkom!

Kisten vol... voor Levensadem

In elke kerk van onze PE staat sinds een tijdje een houten kist. De daarin ingezamelde goederen verdelen we aan mensen in nood via drie vzw's, die we je graag voorstellen. Vandaag is de vzw Levensadem aan de beurt.

Intussen blijven we de kisten in quasi alle kerken ongeveer tweewekelijks leegmaken. En dat is nodig! In sommige kerken zouden we bijna elke week moeten langskomen, omdat de kisten overvol zitten. Dankjewel voor zoveel schenkingen! Zo lang deze inzameling vlot loopt, blijven de kisten staan.

Wanneer we in de kisten babykleding vinden (tot 2 jaar), of andere spullen voor baby's, gaan deze naar de vzw Levensadem. Deze vzw vindt haar oorsprong in Brussel, maar is al sinds 1994 ook in heel Vlaanderen actief. We kwamen in contact met deze vzw doordat Veva Desopper, verantwoordelijke voor Vlaanderen, onze pastorale eenheid contacteerde met de vraag naar een vrijwilliger die regelmatig een jong koppel met een baby kon bezoeken en ondersteunen in de regio Turn-

hout. Intussen gaat Luc, vrijwilliger van onze werkgroep diaconie, af en toe bij het betreffende koppel op bezoek. Omdat de vzw MoederZorg reeds veel kleding in de kleinste babymaatjes heeft, en vooral op zoek is naar grotere maten kinderkleding (vanaf 2 jaar), vonden we in Levensadem de perfecte partner voor 'echte' babyspullen.

Levensadem biedt hulp aan zwangere vrouwen en koppels in moeilijke omstandigheden (financiële moeilijkheden, mensen met een vluchtverhaal, met een psychische kwetsbaarheid, ...). Deze ondersteuning bestaat enerzijds uit een luisterend oor, vriendschappelijke gesprekken, of het in contact brengen met lotgenoten. De vrijwilligers gaan waar nodig samen met de vrouwen of koppels op zoek naar hulpverlening of ondersteuning bij andere diensten. Anderzijds bieden zij ook materiële steun: kleding, verzorgingsproducten, luiers, ...

De vzw biedt tevens ondersteuning aan mensen na een abortus, miskraam of stilgeboorte. Hiervoor hebben zij zowel een niet-religieus rouwtraject, als een spiritueel-religieus rouwtraject dat vertrekt vanuit de eigen religieuze overtuiging van de zorgvrager. Dat laatste traject noemen zij de 'Emmaüsweg'. Zij organiseren ook regelmatig eucharistievieringen voor wie een kindje verloor tijdens de zwangerschap.

Levensadem heeft duidelijke christelijke wortels en wil er zijn voor iedereen, ongeacht socio-culturele achtergrond, statuut, nationaliteit, of levensbeschouwing. Wanneer een vrouw of koppel bij hen aanklopt, gaan de vrijwilligers steeds in een persoonlijk gesprek bekijken op welke manier zij van dienst kunnen zijn. Zij zoeken vervolgens een steungezin in de buurt van de hulpvrager, dat regelmatig contact houdt. Sinds hun ontstaan ondersteunden zij op die manier al meer dan 10.000 gezinnen.

Opvallend is dat de vzw niet enkel vrijwilligers heeft die fysiek ter plaatse gaan bij gezinnen, maar ook 'bidders' en 'bidsters'. Dit zijn mensen die zich engageren om tijdens hun dagelijkse gebedstijd voor een of meerdere moeders of gezinnen die Levensadem steunt, te bidden. Zij krijgen dan de naam van een hulpvrager door, en voelen zich zo ook verbonden met die personen voor wie zij bidden, ook al kennen zij hen niet. Dat geeft toch een bijzondere band, getuigen de bidders en bidsters regelmatig.

De vzw beschikt ook over vier vakantiewoningen in Wallonië, waar moeders, koppels of gezinnen tegen een zeer democratische prijs letterlijk even op adem kunnen komen. Deze gezinnen gaan meestal nooit op vakantie. In de vakantiewoningen kunnen ze genieten van rust, natuur, ontspanning, dieren



op een boerderij, een speeltuin, een boomgaard, ... Ook moeders of koppels die twijfelen over een zwangerschapsafbreking, of een miskraam gehad hebben, kunnen in de vakantiewoningen tot rust en reflectie komen.

Sinds een tiental jaren heeft Levensadem ook een afdeling in Goma, Congo en in Kibungo, Rwanda. Beide afdelingen ontstonden op vraag van en werken vandaag ook nog samen met de lokale parochies. Ook daar bieden zij dezelfde steun als hier: een luisterend oor, mentale en materiële ondersteuning. Levensadem geeft er ook vormingen aan vrijwilligers over het begeleiden van mensen in perinatale rouw.

Vrijwilliger van onze werkgroep Luc gaat sinds enkele weken af en toe op bezoek bij een koppel dat in Turnhout woont. Het koppel – slechts 17 en 20 jaar oud – vluchtte uit schrik weg uit hun thuisland en bij hun familie, toen ze ontdekten dat ze een kindje zouden krijgen. Twee maanden geleden werd hun dochter geboren. Het meisje kreeg de prachtige naam 'Eva', wat leven betekent...

Dorina Pagliaro, namens de werkgroep diaconie en solidariteit



NIEUWS UIT VOSSELAAR

Biddende moeders

Mothers Prayers
Biddende Moeders



'Mothers Prayers' is in meer dan 80 landen over de hele wereld verspreid. In verbondenheid met elkaar mogen we aan Jezus onze twijfel, onze onzekerheid, onze bezorgdheid, ons verdriet, onze pijn maar ook ons verlangen, onze vreugde en onze blijdschap uit-

spreken en delen. We leggen de namen van onze (klein)kinderen in een mandje aan de voet van het kruis en vertrouwen hen toe aan de zorg van de Heer.

We komen volgende keer samen in lokaal Sjaloom op **vrijdag 24 april 2026 en starten om 13.30 uur.**

Iedereen van harte welkom!

NIEUWS UIT MERKSPLAS

Huwelijk

Gingen een kerkelijk huwelijk aan in de Sint-Willibrorduskerk van Merksplas:

Domien De Waegemaeker, geboren op 13 maart 1934 met Maria Poels, geboren op 27 juli 1934.

Zij wonen in Beerse en voorheen woonden ze in de Vaartstraat 5 in Merksplas.

Een groot verlangen ging in vervulling. Na meer dan 25 jaar burgerlijk huwelijk nu ook een kerke-

lijk huwelijk. Een mooiere verjaardagscadeau, op 13 maart 2026, kon Domien niet dromen.

Bidden we dat ze verder trouw kunnen blijven aan hun belofte. Dat de liefde tot God en tot elkaar hechter en dieper mag worden.

Nog een dikke proficiat van uw pastoor en medewerkers.



De Goede Week in onze Pastorale Eenheid

De Goede Week werd opnieuw uitgebreid en vaak indrukwekkend beleefd in onze Pastorale Eenheid, op heel mooie en diverse manieren.

Op Witte Donderdag verzamelden we in de Onze Lieve Vrouwekerk van Vosselaar voor een gezamenlijke viering, met inbreng van mensen vanuit al onze geloofsgemeenschappen.

Op Goede Vrijdag was er om 15 uur op heel wat plaatsen een Kruis-

weg en om 19 uur een gebedsdienst in Merksplas, Vosselaar en Zevendonk. We vermelden graag bijzonder de Goede Vrijdagliturgie om 19 uur in de Pinksterkerk die tekstueel, visueel én muzikaal echt aangrijpend was, en waarbij het Pinksterkoor en het St Pieterskoor zeer mooi samen klonken.

Er waren op zaterdagavond zeven Paaswakes in onze PE, maar we willen toch bijzonder de viering in de St. Pieterskerk vermelden, waar-

in vijf jongvolwassenen gedoopt en gevormd werden en voor de eerste keer de communie ontvingen. We vergeten nooit het beeld na de viering van die vijf stralende jonge mensen, glunderend van geluk. Beter kan niet uitgedrukt worden dat de keuze voor een bewust geloof mensen intens gelukkig kan maken.

Op Paaszondag waren er liefst elf paasvieringen, een ruime waaier aan eucharistievieringen, woord-

en communiediensten en gezinsvieringen. Overal beleefden we Pasen met een ruime gemeenschap van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Echt deugdendoend!

We willen hier zeker ook de vieringen van onze internationale gemeenschappen vermelden, met deze keer toch een bijzonder woordje over de steeds talrijk bijgewoonde vieringen van onze Poolse gemeenschap in de Onze Lieve Vrouw Middelaarskerk. Indruk-

wekkend toch, die gezongen eucharistievieringen op Witte Donderdag, Paaszondag én Paasmaandag, de Goede Vrijdagdienst en de Paaswake.

We geven jullie bij deze tekst graag wat foto's, niet alleen ter illustratie maar ook om wat na te genieten van deze heel bijzondere week.



Homilie

Zondag 19 april 2026
derde paaszondag A
Eerste lezing:
Handelingen 2, 14-22-28
Evangelielezing:
Lucas 24, 13-35

Het evangelie van de Emmaüsgangers leert ons hoe de verzezen Jezus mensen tegemoetkomt precies op het moment dat zij teleurgesteld, uitgeput of ontgoocheld zijn. Hij dwingt zich niet op, maar vraagt aan de twee wandelaars wat hen bezighoudt. Hij luistert en sluit aan bij hun gesprek, hun verdriet en hun vragen.

Want het op-weg-zijn naar Emmaus was een weg van teleurstelling. De twee leerlingen verlaten Jeruzalem. De plaats waar ze door de komst van Jezus vreugde en liefde hoopen te vinden, keren zij nu de rug toe. Hun verwachtingen zijn stukgevalven. Hun geloof is wan-

kel. Hun toekomst lijkt leeg.

We kunnen dit herkennen, als we kijken naar wat er allemaal gebeurt, dichtbij en veraf. De wereldvrede lijkt verder weg dan ooit. Ook in ons eigen leven kunnen we het gemoed van de Emmaüsgangers herkennen: weggaan van wat pijn doet, afstand nemen van wat niet gelukt is, proberen te vergeten. Soms lijkt het alsof God zwijgt, alsof het verhaal van ons leven vastloopt. Maar juist op die weg komt Jezus nabij. Niet als een bliksemschicht, maar als een onbekende die vraagt: "Waarover lopen jullie te praten?" Hij begint niet met antwoorden, maar met luisteren. Dat is vaak de manier waarop God ons raakt: door iemand die luistert, door een woord dat ons raakt, door een aanwezigheid die ons niet veroordeelt.

Wanneer Jezus de Schriften uitlegt, gebeurt er iets in hen: "Brandde ons hart niet?" Dat brandende hart

is geen emotionele opwelling, maar het moment waarop alles weer in verband komt: Hun pijn krijgt betekenis. Hun hoop wordt opnieuw gewekt. Hun geloof wordt niet opgelegd, maar ontvlamt van binnenuit.

Die momenten kunnen we ook beleven in ons eigen leven: een inzicht, een woord, een gebed, een ontmoeting die ons innerlijk verwarmt. Hierin mogen we Gods liefde voor ieder mens herkennen.

De leerlingen herkennen Jezus niet tijdens de uitleg op hun tocht, maar wel thuis, waar ze Hem gastvrij uitnodigen. 'Aan tafel' herkennen ze Hem, in een eenvoudig gebaar: het breken van het brood. Daar wordt het hen duidelijk: Jezus is de Gastheer, Hij geeft zichzelf en Hij opent hun ogen. Het is een diepe paasboodschap voor al zijn leerlingen, ook voor ons: Christus laat zich herkennen in de Eucharistie of in

de communiedienst, maar ook in elke daad van delen, van gastvrijheid, van aandacht en zorg voor elkaar. Waar brood gedeeld wordt, waar mensen elkaar ruimte geven, daar wordt de Verrezen zichtbaar. Na de herkenning keren de leerlingen onmiddellijk terug. De weg die eerst zwaar was, wordt licht. De nacht schrikt hen niet meer af. Ze worden getuigen, dragers van vreugde.

Pasen verandert niet altijd onze omstandigheden. De weg naar of van Emmaüs blijft dezelfde. Maar Pasen verandert ons. Het maakt van teleurgestelde mensen getuigen van hoop.

Het verhaal van Emmaüs is het verhaal van elke gelovige: *We lopen soms weg van onze hoop. *Christus komt naast ons, vaak onopgemerkt. *Hij opent ons hart en onze ogen. *Hij stuurt ons terug als mensen van licht.

Het verhaal laat zien hoe we vandaag de levende Heer Jezus kunnen ontmoeten in ons leven van elke dag. In de vrede die in ons groeit wanneer we meegaan op Zijn weg van liefde en vrede. In de vreugde wanneer we in deze viering samenkomen en Hem ontmoeten in zijn woorden en daden, en bij het breken en delen van het Brood. Laten we dus vol vreugde vieren dat Hij altijd onder ons aanwezig is, als we naar Hem opzien met ogen van liefde en geloof. Amen.

Charel Verhoeven.