

15 2026

WEEKKRANT

8 APRIL

JAARGANG 87

EDITIE 0767

P900720

AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

MERKSPLAS TURNHOUT VOSSELAAR

PASTORALE EENHEID CLARA VAN ASSISI

Aan tafel met Jozef Van Der Wildt

In een groene omgeving, met verschillende doodlopende straatjes, tref ik de woning van Jozef Van Der Wildt aan. Nu Vosselaar bij de Pastorale Eenheid van Merksplas - Oud-Turnhout - Turnhout - Vosselaar hoort, mag ik duivel-doet-al Jozef Van Der Wildt interviewen.

Al van kleinsaf verbonden met de kerk, en dat is gebleven...

Ik ben een halve 'Messentrekker'. Die bijnaam van de inwoners van Vosselaar verwijst naar het feit dat de inwoners van Vosselaar en Beerse in het verleden tijdens de kermis met getrokken messen tegenover elkaar stonden. Mijn moeder is van Vosselaar, maar mijn vader van Schoten en in 1956 vestigden zij zich op het Bolk in Vosselaar. Ik kwam in de kleuterklas bij zuster Bernardina terecht. Zij geloofde er heilig in dat ik priester zou worden en bleef mij volgen tijdens de lagere school tot ik naar de Broeders van Liefde in Boechout op internaat trok, op aanraden van mijn toenmalige meester in het derde leerjaar. Hij zag dat ik meer in mijn mars had. Een jaar later werd dit het Klein Seminarie van Hoogstraten, korter bij huis en een dorpsgeenoot van vader was er prefect. Daar was een kleine kapel waar ik misdienaar werd met kleine deugnietenstreken, zoals wijn over de handen van de priester gieten i.p.v. water tijdens het lavabo. Na het Tweede Vaticaans Concilie werd het altaar dichterbij de kerkgangers gebracht, stond de priester met zijn gezicht naar de mensen, werd de volkstaal gebruikt, breidde het aantal erediensten uit en kwamen er ook vieringen op zaterdagavond. Ik werd toen lector in de noodkapel op het Heideinde en leerde daar mijn vrouw kennen. Omdat er veel jongeren actief waren, werd er voor hen 'Jeldikan' opgericht, waar o.a. spelletjesnamiddagen georganiseerd werden en ik voor de ongehuwde moeders de chauffeur van Sinterklaas werd en mijn vrouw



Zwarte Piet. Wij deden toen al aan diaconie! Daarna vatte ik hogere studies aan in Mechelen en kwam ik in '77 uit. In het weekend was ik telkens thuis, dus bleef ik ook lector. Ondertussen was ik al getrouwd eind '74 en weet je wat, de nonnes van de kleuterschool waren zelfs in onze huwelijksmis omdat ze blij waren voor ons! Is dat geen roeping!? Toch woog dat pendelen zwaar, zeker toen we in die periode 2 zonen kregen. Later kwamen er nog 2 meisjes bij. Gelukkig konden we in de achterbouw van mijn ouders wonen, oorspronkelijk een atelier. Toen mijn oudste zoon in '87 de Vormselcatechese in de O-L-Vrouwparochie volgde, stapte ik mee in het project als catechist. Enkele jaren later namen wij als koppel de Verloofdenwerking over van mevrouw José Hei-

kants en haar man, omdat zij toen in de politiek ging en burgemeester van Vosselaar werd. Dat deden we tot '98 omdat we voor mijn werk naar Johannesburg in Zuid-Afrika vertrokken. Daar engageerde ik me bij een Duitse katholieke gemeenschap, Heilige Bonifatius. Alhoewel ik niet kan zingen, kwam ik bij het Gregoriaans mannenkoor terecht. Eens per maand werd de viering opgeluisterd door het plaatselijke zwartmensen koor dat in het Xosazong.

Om te vermijden dat je in je werk te eigen wordt aan de exporteurs en dus om je neutraliteit te vrijwaren, wordt de werktijd op elke locatie beperkt en verhuisde ik naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2001 kwam ik terug naar België om een nieuw informaticasysteem op te zetten. Toen ik in 2020 op pen-

sioen ging, had ik beroepsmatig 40 landen bezocht.

En nu nog meer kerkelijk engagement

Terug in Vosselaar nam ik mijn taak als lector weer op. Toen er twee voorgangers op pensioen gingen, volgde ik de opleiding voor gebeds- en uitvaartvoorganger. Tijdens die vieringen probeer ik de lector zo veel mogelijk te betrekken en ze meer te laten lezen dan gebruikelijk is.

Mijn probleem is dat ik nooit 'nee' zeg. Zo kwam ik ook in het beheerscomité van het parochiehuis O-L-V-Vosselaar terecht, men stelde mij de vraag, dus zei ik ja. Zo vroeg men mij ook voor de 'kerngroep', maar daar bleek dat het verslag van de vergaderingen al voor de start ervan klaar was en dat zorgde onmiddellijk voor discussie en problemen. Ook tijdens de Oekraïne-crisis antwoordden we, als koppel, direct 'ja' om gezinnen op te vangen. Achteraf bleek dat geen goed idee te zijn; onze ervaringen ermee waren niet zo positief. Maar de kerk bleef me boeien en soms gaf ik dat enthousiasme ook door. Zo nam mijn vrouw de vormselcatechese van mij over toen ik regelmatig naar het buitenland trok en later deed mijn oudste zoon dat ook. Na de viering trekken we nog steeds met een pyxis naar de mensen thuis om de communie uit te delen, andere vrijwilligers brengen die naar de woonzorgcentra.

Sport is aan mij niet besteed, maar dat wil niet zeggen dat wandelen en fietsen mij niet aanspreken, zeker wel, alsook diepzeeduiken. Dat leerde ik in Manila, maar daar moest ik na mijn chemo mee ophouden. Zo blijft er nog 'fotografie' over. Een fototoestel kan je overal meenemen, zelfs bij het duiken, zwart-wit of kleur, overdag of 's avonds, ondanks mijn slechte ogen was het resultaat altijd correct. Zo lukt lezen

gelukkig ook goed, maar het is wel vermoeiend.

Mijn droom is om naar Afrika te emigreren. Als je in een land komt, dan beleef je dat! Zo belandde ik in Mali, onmiddellijk na een staatsgreep, voor een opdracht van de Europese Gemeenschap. Bij de landing was het 57°. Onze valiezen kwamen pas de dag erna, maar ik kreeg een korte broek, een auto met chauffeur en we trokken door het land naar verschillende steden zoals Segou, Koulikoro, Mopti en Kayes, maar Timboektoe waar de blauwe krijgers wonen, een gevaarlijke streek, was niet toegelaten noch verantwoord. We werden geconfronteerd met het regeerend regime, er was geen weg meer en overbruggen 200 km gedurende 8 uur tot we een Vlaamse missiepost bereikten waar geen elektriciteit was, enkel een generator. Steeds bereid je je voor om hun cultuur te begrijpen en steeds geniet je van de geuren en de kleuren. Dat ervoer ik niet in Azië. Wanneer het vliegtuig openging in Pakistan, gaf dat onmiddellijk een slecht gevoel omdat het daar anders rook. Voor mij was Pakistan afkeer, Afrika daarentegen was liefde. Ook mijn dochters voelden zich er goed met als gevolg dat we er met één van hen en haar gezin mee op vakantie trokken. Het was genieten, mooie herinneringen aan ons eerste huis daar... we willen direct teruggaan.

Jozef is niet op zijn mondje gevallen en ratelt maar door, hij vertelt zijn hele leven van naaldje tot draadje, maar dat zou ons hier te ver leiden! Wel zijn we erg blij dat Jozef ook 'ja' zei en actief is bij onze redactie van Kerk en Leven, zodat we heel wat info krijgen over zijn heimat 'Vosselaar'.

Dirk Mertens

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
abonnements@otheo.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godecharle
gsm: 0497 28 19 09
dirk.godecharle@hivset.be
Dirk Mertens
gsm: 0486 99 49 41
dirk.mertens18@telenet.be
Ria Toelen
gsm: 0495 62 39 20
ria.toelen16@gmail.com
Jozef Van Der Wildt
tel.: 014 61 64 35
jozef.vanderwildt@skynet.be
Jan Van Rompuy
gsm 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerkers redactie
Lutgard Hermans
(Sint-Pieter)
gsm 0474 52 28 03
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
(Pinksterkerk)
tel. 014 41 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
(Emmaüs)
tel. 014 41 22 47
lleijssen@telenet.be
Guido Verhoeven
(Merksplas)
Guido.verhoeven4@telenet.be
Gert Van Loon
(Merksplas)
vanloon91@gmail.com
Gaston Belmans
(pastoor Merksplas)
tel. 014 63 30 30
st.willibrordus.merksplas@skynet.be

Vieringen



WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 11 april
Beloken Pasen

O.L.Vrouw Middellares (Turnhout)
17.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Sint-Antoniuserkerk Otterstraat (Turnhout)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk (Turnhout)
18.00 u. Woord- en communiedienst

Sint Willibrordus (Merksplas)
18.00 u. Gefundeerd jaargetijde voor Théo Huet en Maria Vermeiren
Gefundeerd jaargetijde voor Anna Verheyen en Ferdinand Van Dyck

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
18.00 u. Woord- en communiedienst voor de zieken en overleden

Bezinning



5 april 2026 – Pasen A

Pasen
Pasen begint in stilte: een graf, een steen, en een weg die doodloopt ... Vaak is het in die stilte dat wij ons ontmoedigd hebben neergelegd. Dikwijls willen we blijven vastzitten in het oude. Thuis in wat vertrouwd is, zelfs als het doods is. Zie, daar rolt de Levende een steen weg.



nen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 12 april
Beloken Pasen

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.30 u. Gezongen gefundeerd jaargetijde voor Constantia Schrauwen en Leon Peeraer
Eucharistieviering voor Flor Ceusters
Eucharistieviering voor Fons Severeys

Sint-Pieter (Turnhout)
10.00 u. Gezongen jaargetijde voor de echtgenoten Frans Van Gestel - Van de plas en familie

Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)
10.30 u. Woord- en communiedienst

O.L.Vrouw Middellares (Turnhout)
10.30 u. Gezongen Poolse eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus (Turnhout)
11.00 u. Woord- en communiedienst

Pinksterkerk (Turnhout)
11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst
Deze week herinneren wij ons de

namen van Louis Boogers (25 april 1985), Maria Hannes (23 april 1990), Pieter Hoskens (25 april 1993), Augusta Van Dijck (24 april 1997), Charel Torremans (24 april 1998), Pierre Briers (23 april 1999), Jozef Van Calster (25 april 2007), Maria Willemse (25 april 2007), André Eykens (23 april 2022)

Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)
11.00 u. Jaargetijde voor Marleen Potters

WEEKVIERINGEN

Maandag 13 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Dinsdag 14 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
08.30 u. Eucharistische aanbidding.
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus (Turnhout)
18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 15 april

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 16 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 17 april

Sint Willibrordus (Merksplas)
09.00 u. Eucharistieviering
Gefundeerd jaargetijde voor Familie Lenaerts - Bax

Sint-Pieter (Turnhout)
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 18 april

Kapel Herentalsstraat (Turnhout)
08.30 u. Eucharistieviering

SAMANA MERKSPLAS
NODIGT UIT



nodigt haar leden uit voor de

Lentedag

Woensdag 29 April

in GC De Marckt Merksplas

Aanvang: 13.30u. - Deuren open vanaf 13.00u.

Deelnameprijs: 10,00 €

Inschrijven voor 22/4/26:
erik_aerts@yahoo.com

Is overleden



ONZE-LIEVE-VROUW (Vosselaar)

Lodewijk 'Louis' De Prins,
echtgenoot van
Maria Van Hooghten,

geboren op 8 september 1937
overleden op 23 maart 2026

Voor nog meer
boeiende
verhalen en
artikelen over
geloof en de
zoektocht naar
betekenis
surf je naar
otheo.be

Otheo

Homilie

Zondag 5 april 2026
Paaszondag A

Eerste lezing:
Handelingen
10, 34a-37-43

Evangelielezing:
Johannes 20, 1-9

Pasen: dat is op de eerste plaats – tja, naast ‘paaseitjes rapen...?’ – voor de vierende gemeenschappen van christenen in de hele wereld de vreugde omwille van de verrijzenis van de vermoorde Mensenzoon. Immers, zo blijkt: het is niet de dood die het laatste woord krijgt maar de God van Levenden – en dat is zeker een ‘blijde boodschap’.

Op het eerste gezicht sluiten de lezingen van deze Paasdag daar maar ten dele op aan. In het evangelie volgens Johannes – waarover straks meer – lijkt er een soort van getreuzel te zijn voor het uitspreken van de centrale bevestiging: “Hij zag en geloofde”. En in de eerste lezing uit Handelingen hoorden we niet de bekende verzen uit hoofdstuk 1 “Na zijn sterven toonde Jezus hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods”.

Wat we wel hoorden in de eerste lezing komt uit hoofdstuk 10 en volgt op de bekering van de heiden-

se militair Cornelius en de openbaring dat het verbod op het eten van ‘onrein voedsel’ en de omgang met ‘onreine mensen’ – lees: niet-Joden – niet langer van toepassing is. En dan volgt een beknopte samenvatting van het hele evangelie: “Gij weet wat er overal in het joodse land gebeurd is... Jezus van Nazareth hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord; God echter heeft Hem op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen”. De betekenis hiervan volgt in de laatste verzen: **Jezus is de rechter over alle levenden en doden en in zijn Naam kan iedereen vergifenis van zonden verkrijgen.** Lucas maakt hiermee een punt dat in Handelingen alsmar meer belang krijgt: niet alleen Joden (twee verzen verder noemt hij hen ‘de gelovigen uit de besnijdenis’) zijn de erfgenamen van deze heilsboodschap, maar ook de ‘heidenen’ – iedereen dus. De spanning onder deze tekst is het opheffen van oude scheidslijnen die – zo lees ik de tekst – in de eerste kerk/en een rol speelden en waarbij als argument wordt ingebracht dat het de Geest van God zelf is, die na de opstanding van Jezus ook op de zogenaamde ‘onbesnedenen’ neerkomt en zo deze scheidslijnen opheft. Onder de tekst van het evangelie volgens Johannes op deze Paasdag ligt er ook een spanning. Na een

wat zakelijk klinkende mededeling over het tijdstip – het was nog donker op deze eerste dag van de week (dat is nu onze zondag) – en het feit dat de steen is weggerold, volgt er eerst de ook nogal zakelijke vraag waar het lichaam van Jezus nu zou zijn. Deze verhaallijn wordt echter onderbroken door een soort getreuzel wie er nu de ‘eerste’ was: Maria Magdalena, Simon Petrus, of de door Jezus beminde leerling? Maria gaat het graf niet binnen, Simon Petrus wel en dan de andere leerling met als gevolg dat eerst hij en dan ook Simon Petrus tot ‘geloof’ komen, want, zo Johannes: “... zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan”. Johannes zit hiermee op een centraal thema van zijn verkondiging: geloof is verbonden met tekenen en het lege graf is hier zulk een teken. Maar: let op! Het is volgens het evangelie van Johannes – zoals ook volgens Marcus, Matteüs en Lucas – niet zo dat Jezus verrezen is omdat het graf leeg is, maar het graf is leeg omdat Hij verrezen is. Het Paasgeloof is niet het geloof in een leeg graf maar het vertrouwen dat voor God na het leven, het sterven en de dood van Jezus het einde niet is aangebroken maar dat Gods heilshandelen verder loopt in de verrijzenis van Jezus. En ik lees het graag zo dat de verrijzenis geen *happy end*

is – einde goed – alles goed. Ik lees het als het altijd nieuwe verbond van bevrijding uit de afgrond van de dood en als de inspiratie – letterlijk de begeestering – om het Rijk van God verder gestalte te geven in onze woorden en door ons handelen.

Het is jammer dat in het lectionarium de lezing volgens Johannes hier stopt – en volgende week doorgaat met de verschijningen van Jezus aan de leerlingen en de passage over de befaamde ‘ongelovige Thomas’. Maar ik wil u toch vragen om de volgende verzen (Johannes 20: 10-18) thuis eens aandachtig te lezen.

Hierin komt namelijk aan de orde wat Johannes ons op deze Paasdag ook wil meegeven over de eerste die naar het graf ging en zag dat de steen was weggerold: Maria Magdalena. De twee leerlingen die tot geloof komen – wel: zij gaan terug naar huis; klaar. Maria Magdalena echter blijft wenend bij het lege graf, ziet twee engelen die haar vragen waarom ze weent en aan wie ze uitlegt dat haar verdriet te maken heeft met het verdwijnen van het lichaam van Jezus. In een meesterlijke doublure herhaalt Johannes dan een deel van zijn verhaallijn: Maria ziet nu Jezus die ze echter niet herkent en krijgt opnieuw de vraag waarom ze weent en wie ze zoekt. Maria denkt dat ze met de tuin-

man spreekt en vraagt om informatie: “Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar gij Hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen” (15b). Wat volgt is de openbaring van de verrezen Jezus, die met het enkel uitspreken van Maria’s naam door haar wordt herkend: “Jezus zei tot haar: ‘Maria!’ – Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws ‘Rabboeni!’ – wat leraar betekent” (16). De ‘tuinman’ blijkt de levende Jezus te zijn die zich aan haar openbaart en de opdracht geeft om dit aan de leerlingen te melden.

Ik lees dit als een eerbetoon van de evangelist Johannes aan de standvastigheid en de moed van Maria Magdalena – één naar ik hoop ook voor ons inspirerende getuige van de vreugde van de verrijzenis. En ook paus Franciscus heeft in 2016 erkend dat Maria Magdalena de eretitel ‘*apostola apostolorum*’ – apostel van de apostelen’ terecht vanaf minstens de Middeleeuwen heeft gekregen – zij was de eerste om de verrezen Jezus te zien en daar getuigenis van af te leggen en ook dat behoort tot de ‘blijde boodschap’ van Pasen. Rest mij nog om u een Zalig Pasen te wensen! Amen.

Jan Jans

Taizégebed in de Goddelijk-Kind-Jezuskerk

Op zaterdag 18 april 2026 bent u van harte welkom voor een sfeervol Taizégebed in de Goddelijk-Kind-Jezuskerk.

In een tijd waarin stilte en bezinning steeds kostbaarder worden, biedt dit gebedsmoment een kans om even tot rust te komen en nieuwe kracht te vinden.

Tijdens dit Taizégebed staan de woorden uit Romeinen 12,9-21 centraal. In deze passage roept de apostel Paulus ons op tot een oprechte liefde: “Laat uw liefde oprecht zijn. Haat het kwaad, wees het goede toegedaan.” Het is een krachtige tekst die uitnodigt tot eenvoud, verbondenheid en concrete naastenliefde in het dagelijks leven.

Zoals eigen aan Taizévieringen wordt het gebed gedragen door meditatieve zang, herhaling van korte liederen, momenten van stilte en eenvoudige lezingen. De combinatie van muziek en stilte schept een warme en ingetogen sfeer waarin iedereen – jong en oud – zich welkom mag voelen.

Het Taizégebed is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloofsveraring. Het is een moment om stil te worden, te luisteren en samen te bidden, gedragen door de gemeenschap.

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 18 april voor dit bijzonde-



ZATERDAG 18 APRIL 2026 - 19U

Taizégebed

Goddelijk-Kind-Jezuskerk
Steenweg op Oosthoven, 2300 Turnhout
19u Taizégebed
20u ontmoeting achteraan in de kerk

inspirelli | Verenigde Protestantse Kerk in België | Samen (ongeloflijk) kawwino

re gebedsmoment van rust, verbondenheid en hoop. Het Taizé-team



Clara van Assisi PASTORALE EENHEID



Hij helpt, en mijn hart
gaat juichen,
ik ga Hem prijzen
met mijn lied.

Psalm 28,7

Otheo



