

14 2026

WEEKKRANT

1 APRIL

JAARGANG 87

EDITIE 0767

P900720

AFGIFTEKANTOOR:

2099 ANTWERPEN X

AZENDER:

HALEWIJNLAAN 92

2050 ANTWERPEN

## MERKSPLAS TURNHOUT VOSSELAAR

PASTORALE EENHEID CLARA VAN ASSISI

### Bijbelse reflectie over Gebed en Vasten

**Bijbelse reflectie over Gebed en Vasten, aan de hand van Jezus en de Samaritaanse vrouw in Johannes 4**

**Onze dialoogavond "Hoe bidden christenen en moslims" op 14 maart in het Hivset was een prachtig gebeuren.** Een volle zaal christenen en moslims luisterde vol aandacht naar boeiende sprekers. Sarmad gaf een zeer heldere presentatie over bidden en vasten in de islam, dominee Marcel Pool nam ons mee in doorheen het Onze Vader en vanuit de katholieke kerk gaf David Godecharle een Bijbelse reflectie over gebed en vasten. We waren te gast bij elkaars gebed, en we genoten van een lekkere iftarmaaltijd die ons aangeboden werd door de Ahmadiyya-gemeenschap. En het allerbelangrijkste: aan alle tafels zat een in alle opzichten gemengd gezelschap geboeid met elkaar te praten. Echte ontmoeting dus.

**We bieden u graag de toespraak van David Godecharle aan,** als afsluiter van deze vastentijd en om ons hart te openen naar Pasen.

**De vastentijd is een bijzondere tijd.** Het is een tijd die inbreekt in de gewone gang van het leven. Plots gaat alles een beetje anders. We letten meer op. We eten niet op dezelfde manier. We denken bewuster na over wat belangrijk is en wat niet. We worden aandachtiger. Maar vasten is geen doel op zich. Het gaat er niet om onszelf zo streng mogelijk te behandelen, om onszelf neer te halen of ongelukkig te maken. En het is ook geen uitdaging die we met trots moeten overwinnen zodat we nadien kunnen zeggen: kijk eens hoe goed ik het gedaan heb.

Nee, vasten is geen straf voor onszelf, en ook geen prestatie waar we trots op moeten zijn.

De betekenis van de vastentijd gaat veel dieper. Vasten is een middel,

een manier van leven om God te zoeken en Hem te ontmoeten in ons hart. Ondanks alle inspanningen die we doen, gaat het uiteindelijk niet om onszelf. Ja, het vraagt iets van ons. Maar het doel is luisteren: horen wat God ons te zeggen heeft.

Daarom kunnen we zeggen: **vasten is eigenlijk een vorm van gebed.** De hele veertigdagentijd – zoals we dat in de christelijke traditie noemen, de 40 dagen tussen Aswoensdag en Pasen – is een intense tijd van gebed. We keren naar binnen, in de diepte van onszelf, om God in alle openheid te kunnen ontmoeten.

Maar daar blijft het niet bij. We blijven niet hangen in een soort innerlijke ervaring alsof het alleen maar iets tussen God en ons is. Nee, na de beweging naar binnen volgt een beweging naar buiten. Of juist gezegd: de beweging naar binnen en naar buiten gebeuren samen, ze horen bij elkaar, ze zijn onafscheidelijk. Wanneer we God zoeken in ons hart, heeft dat gevolgen voor ons hele leven. Voor wat we denken en doen. Voor hoe we omgaan met andere mensen. Voor hoe we in de wereld staan.

**Vasten is daarom ook een tijd van omkeren. Van heroriënteren. Van opnieuw leren leven.** We keren naar binnen om daarna op een nieuwe manier weer naar buiten te treden. We maken ruimte in ons hart, zodat we echt open kunnen staan: open voor God, open voor de ander en open voor de wereld. Daar ligt de kern van ons gebed, in de vastentijd op weg naar Pasen.

Om dat te illustreren, neem ik jullie mee naar **een Bijbels verhaal: de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw.** We vinden dat verhaal in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. In de liturgie van de veertigdagentijd wordt deze

tekst ook gelezen.

Jezus is onderweg van Jeruzalem naar Galilea en moet door Samaria trekken. Zo komt hij bij de stad Sichar. Daar gaat hij, moe van de reis, zitten bij de Jakobsbron. Op dat moment komt een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zegt tegen haar: "Geef mij wat te drinken."

Jezus is op dat moment alleen. De vrouw is verbaasd. Ze zegt: "Hoe kunt U als Jood te drinken vragen aan mij, een Samaritaanse? Joden willen namelijk niets met Samaritanen te maken hebben."

Maar Jezus antwoordt dat zij eigenlijk Hem om water zou moeten vragen. En het water dat Hij zal geven, zegt Hij, is geen gewoon water, maar "levend water". De vrouw begrijpt het niet goed. Ze zegt: "Waar wilt U dat levende water vandaan halen? U hebt niet eens een emmer en de put is diep." Dat is typisch voor het evangelie van Johannes: mensen begrijpen niet meteen wat Jezus bedoelt. Ze moeten verder denken, dieper kijken.

En dan zegt Jezus die opvallende woorden:

"Iedereen die drinkt van dit water, krijgt weer dorst. Maar wie drinkt

van het water dat Ik hem zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel: het water dat Ik hem zal geven, zal in hem opborrelen als een bron van eeuwig leven." Met andere woorden: **Jezus geeft niet zomaar een beetje water dat de dorst even lest.** Het is niet zo simpel alsof de vrouw het water passief ontvangt en daarna gewoon weer verder kan met haar dag. Nee. **Door de ontmoeting met Jezus gebeurt er iets in haar. Er opent zich iets nieuws in haar binnenste.** Als een bron die begint te stromen. Een bron die niet opdroogt, maar steeds opnieuw water geeft.

Zo is het ook met ons gebed. Gebed is niet alleen iets wat wij doen voor God, alsof wij met onze woorden en inspanningen naar Hem toe moeten klimmen. **Gebed is ook – en misschien vooral – iets wat God in ons doet.** Wanneer wij ons hart openstellen, wanneer we het stil maken in onszelf, ontdekken we dat God al lang in ons aanwezig is. Als een bron die nooit opdroogt.

En precies daar raakt dit verhaal aan de betekenis van de vastentijd. In

de drukte van het dagelijkse leven raken we soms een beetje afgesloten van die bron. Ons hoofd zit vol: werk, zorgen, plannen, schermen, verwachtingen. Veel van die dingen zijn nodig, maar ze kunnen er ook voor zorgen dat we de weg naar de bron in onszelf kwijtraken. Door vasten, door iets los te laten – minder eten, minder afleiding, minder vastzitten aan gewoontes – maken we ruimte. Het is alsof we het stof en het puin rond de bron weghalen, zodat het water weer vrij kan stromen.

En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt wat Jezus belooft. **Die bron begint opnieuw te stromen in onszelf.** Het geloof blijft niet iets uiterlijks, iets dat alleen bestaat in woorden of rituelen. Het wordt iets levends. **Iets dat ons van binnenuit verandert.**

Dat zien we ook in het verhaal. Nadat de vrouw Jezus heeft ontmoet, blijft ze niet bij de bron zitten. Ze laat haar kruik staan en gaat terug naar de stad om te vertellen wat er gebeurd is. De ontmoeting met Jezus zet haar in beweging. Met een vernieuwd hart, een andere blik, een andere manier van leven. Wie echt drinkt van die bron, kan niet onbewogen blijven. Het verandert hoe we naar mensen kijken. Hoe we met elkaar omgaan. Hoe we in deze wereld leven.

En daar ligt de kern van het gebed. **Gebed is niet alleen spreken tot God. Het is ruimte maken zodat God in ons kan werken.** Het is stil worden zodat die bron weer kan stromen. In de stilte van ons hart – én in ons dagelijks leven – kan dat levende water blijven opborrelen.

Moge dat levende water ook in ons leven blijven stromen, naar God én naar elkaar toe.



Deugddoende ontmoetingen

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
abonementen@otheo.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
contact@otheo.be  
redactie@otheo.be  
www.otheo.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.trevipus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.

**KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Antwerpen**  
redactie@otheo.be

**Redactie**  
**Dirk Godecharle**  
gsm: 0497 28 19 09  
dirk.godecharle@hivset.be  
**Dirk Mertens**  
gsm: 0486 99 49 41  
dirk.mertens18@telenet.be  
**Ria Toelen**  
gsm: 0495 62 39 20  
ria.toelen16@gmail.com  
**Jozef Van Der Wildt**  
tel.: 014 61 64 35  
jozef.vanderwildt@skynet.be  
**Jan Van Rompuy**  
gsm 0478 25 95 98  
j.vanrompuy@gmail.com

**Medewerkers redactie**  
**Lutgard Hermans**  
(Sint-Pieter)  
gsm 0474 52 28 03  
sintpieterturnhout@outlook.com  
**Ward Dillen**  
(Pinksterkerk)  
tel. 014 41 63 51  
warddillen@gmail.com  
**Lambert Leijssen**  
(Emmaüs)  
tel. 014 41 22 47  
lleijssen@telenet.be  
**Guido Verhoeven**  
(Merksplas)  
Guido.verhoeven4@telenet.be  
**Gert Van Loon**  
(Merksplas)  
vanloon91@gmail.com  
**Gaston Belmans**  
(pastoor Merksplas)  
tel. 014 63 30 30  
st.willibrordus.merksplas@skynet.be

## Vieringen



Voor de zieken en overledenen van onze geloofsgemeenschap

Zondag 5 april  
Pasen

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**09.30 u.** Paasviering opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor  
Gefundeerd jaargetijde voor Nina Van Dun en Adriaan Adriaensen  
Gefundeerd jaargetijde voor Constant Lauwerysen en Josephina Mertens  
Gefundeerd jaargetijde voor Anna Van De Waeter  
Eucharistieviering voor Josee Verhulst,  
Maria Van Loon,  
Flor Ceusters,  
Frans Lauwerysen,  
Neel Van den Heuvel.

**Sint-Pieter (Turnhout)**  
**10.00 u.** Gezongen gefundeerd jaargetijde voor Marieken Van Den Poel, haar ouders en familie  
Gezongen jaargetijde voor de overledenen van familie Bax - Ongena, Marijse Ongena, Lea Adams en uit dank

**Sint-Franciscus Schorvoort (Turnhout)**  
**10.30 u.** Woord- en communiedienst

**O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)**  
**10.30 u.** Gezongen Vlaams - Poolse eucharistieviering

**Godelijk Kind Jezus (Turnhout)**  
**11.00 u.** Gezinsviering

**13.00 u.** Afrikaanse eucharistieviering

**Pinksterkerk (Turnhout)**  
**11.00 u.** Gezongen woord- en communiedienst  
Deze week herinneren wij ons de namen van Jules Eykens (23 april 1978), André Snoeys (21 april 1989), Frans Hermans (21 april 1992), Jozef Verschoren (22 april 1995), Victor Melis (21 april 1997), Albert Wouters (22 april 2002), Anna Willems (23 april 2004), Amanda Smets (22 april 2012).

**Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)**  
**11.00 u.** Eucharistieviering voor Agnes Poels  
Jaargetijde voor Louisa Hens - Van Dyck  
Jaargetijde voor Leo Maes en Lisette Crols

## WEEKVIERINGEN

**Maandag 6 april**  
**Tweede Paasdag**

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**09.00 u.** Eucharistieviering

**O.L.Vrouw Middelaes (Turnhout)**  
**10.30 u.** Poolse eucharistieviering

**Dinsdag 7 april**

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**08.30 u.** Eucharistische aanbidding.  
**09.00 u.** Eucharistieviering

**Sint-Pieter (Turnhout)**

**09.00 u.** Eucharistieviering

**Godelijk Kind Jezus (Turnhout)**  
**18.30 u.** Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

**Woensdag 8 april**

**Sint-Pieter (Turnhout)**  
**09.00 u.** Eucharistieviering

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**14.30 u.** Paasviering in het woonzorgcentrum 'Binnenhof'

**Donderdag 9 april**

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**09.00 u.** Eucharistieviering

**Sint-Pieter (Turnhout)**  
**09.00 u.** Eucharistieviering

**Vrijdag 10 april**

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**09.00 u.** Gefundeerd jaargetijde voor familie Lenaerts - Bax

**Sint-Pieter (Turnhout)**  
**09.00 u.** Eucharistieviering

**Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)**  
**11.00 u.** Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanshijn (tot 11.30 uur)

**Zaterdag 11 april**

**Kapel Herentalsstraat (Turnhout)**  
**08.30 u.** Eucharistieviering

## WEEKENDVIERINGEN

**Zaterdag 4 april**  
**Paaszaterdag**

**Sint-Antoniuskerk Otterstraat (Turnhout)**  
**17.30 u.** Paaswake

**Sint Willibrordus (Merksplas)**  
**18.00 u.** Paaswake opgeluisterd door het Sint-Ceciliakoor  
Gefundeerd jaargetijde voor Karel Van Den Bogaert, Frans Oris, en kinderen Ludo, Ludwig en Wim Van Delm  
Eucharistieviering voor Frans Lauwerysen,  
Jan Govaerts - Liza Van Dun

**O.L.Vrouw Zevendonk (Turnhout)**  
**19.00 u.** Paaswake

**Sint-Pieter (Turnhout)**  
**20.00 u.** Paaswake met doopsel van volwassen catechumenen  
Gezongen gefundeerd jaargetijde voor Ferdinand Dierckx de Casterlee

**Pinksterkerk (Turnhout)**  
**21.00 u.** Gezongen Paaswake

**Onze-Lieve-Vrouw (Vosselaar)**  
**21.00 u.** Paaswake

## BEZINNING

## Witte Donderdag



**2 april 2026**

Vanavond wordt het stil.  
Een tafel staat gedekt, brood en wijn wachten.  
Geen grootse woorden, geen machtige gebaren, maar een eenvoudige uitnodiging: 'Blijf bij Mij.'  
Hij knielt neer, wast voeten.  
Niet om indruk te maken, maar om te tonen dat liefde klein begint: in zorg, in aandacht, in het dienen van elkaar.  
Witte Donderdag herinnert ons: God is niet ver weg,  
Hij zit aan tafel, breekt het brood, deelt het leven. En wij?  
Wij mogen anders thuishoeren: niet als toeschouwers, maar als mensen die elkaar dienen, die brood worden voor elkaar, die wijn van vreugde schenken in een wereld die dorst naar hoop.  
*Rik Depré*

## Goede Vrijdag



**3 april 2026**

Alles moet gepoetst en geveegd voor de grote sabbat van Pasen.  
Ook Jezus moet nog even opgeruimd.  
In luttele uren is het geregeld tussen joodse en Romeinse overheden. Ze veroordelen en mishandelen hem, ze dwingen hem zijn kruis te dragen en nagelen hem erop vast.  
'God mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?' horen ze hem nog zeggen, en toen gaf hij de geest.

Langzaam keert de zon terug en kleurt de hemel blauw.  
Hierboven hebben ze het begrepen: Gods liefde heeft gewonnen.  
*Johan Bonny 2025*

Het is en blijft een paradox dat wij dit kruis nu al meer dan tweeduizend jaar vereren.  
En toch is het zinvol om je in het lijden te herkennen, om één van die woorden van Jezus tot de rode draad van jouw leven te maken, een mantra die je kracht kan geven, bloem die je verbindt met Jezus zelf.



## Stille zaterdag



**4 april 2026**

De dag dat de hoop aarzelt.

Dag van niet weten.

Dag van niet(s) of niemand zien.

Echter, in niet weten en niet zien kiemt in stilte de hernieuwde hoop.  
Want hoop is: nog niet zien en toch weten erin te geloven.

Stille zaterdag: aarzelende hoop bereidt hernieuwde opstanding voor.

## Pasen in onze Pastorale Eenheid

**Pasen wordt weer uitgebreid gevierd in onze pastorale eenheid.**

Op zaterdagavond 4 april zijn er maar liefst **zeven paaswakes**: In de kerken van Merksplas en Vosselaar, in St. Bavo in Oud-Turnhout, en in Turnhout in het Sint-Antoniuskerkje, de kerk van Zevendonk, de St. Pieterskerk en de Pinksterkerk.

**Op paaszondag 5 april zijn er elf (!) paasvieringen**: in de kerken van Merksplas en Vosselaar, in Oud-Turnhout in de kerken van Oosthoven en Zwaneven en in St. Bavo.

In Turnhout zijn er zes paasvieringen: in de St. Pieterskerk, de kerk van Schorvoort, een Poolse viering in O.L.V. Middelaars, de Pinksterkerk en in de Goddelijk Kindkerk zelfs twee vieringen, van de Vlaams en van de Afrikaanse gemeenschap.

**Onze pastorale eenheid viert**



de stralende volwassen dopelingen van 2025

**opnieuw, haar motto getrouw, Pasen als een "eenheid in verscheidenheid"** met een ruime

waaier en variatie aan eucharistievieringen, woord- en communiediensten, gezinsvieringen en vie-

ringen van onze internationale gemeenschappen. We weten uit ervaring dat deze vieringen overal echt

feestelijk zijn en druk bijgewoond worden. Pasen is bij ons echt een hoogfeest!

Zeker één paaswake zal alvast weer heel bijzonder zijn, met name die op zaterdagavond **om 20 uur in St. Pieter**, onze zondagskerk. **Ook dit jaar ontvangen jongvolwassen catechumenen dan immers het doopsel en het vormsel, en volledig kunnen ze voor het eerst volledig deelnemen aan de eucharistie en de communie.** Voor Nele, Maryam, Maria, Anouck en Meindert een moment waarop ze reeds maanden naar uitzien en zich een jaar lang voorbereid hebben. Ook dit jaar wordt dit een hoogtepunt in het leven van onze geloofsgemeenschap. Ook wij zien er naar uit om deze nieuwe medegelovigen te zien stralend met hun witte sjaal!

Dirk Godecharle

## Kisten vol... voor Moeder-Zorg

Bij het begin van de veertigdagentijd plaatsten we in elke kerk een houten kist. In deze kisten zamelen we allerlei materiaal in, dat via drie vzw's aan mensen in nood in onze regio wordt verdeeld. We stellen je deze vzw's graag voor, zodat je ook weet waar de gedoneerde spullen terecht komen. Vandaag is de vzw Moeder-Zorg aan de beurt.

**Allereerst willen we jullie van harte danken! We reden al vele keren met bomvolle auto's van de kerken naar de vzw's.** Zakken en dozen vol kleding, schoenen, huisraad, speelgoed en puzzels, heel wat droge voeding ook, beddenlakens en handdoeken. En nagenoeg alles in zeer goede staat. **Jullie solidariteit is hartverwarmend!**

**Vorige week kregen we bij vzw Moeder-Zorg een rondleiding** van enthousiaste vrijwilligster Marina. Moeder-Zorg huist al jaren in de gebouwen van de Jezuïeten achter de Pinksterkerk in Turnhout. In een voormalige kloostergang gebruiken **een twintigtal vrijwilligsters** de kamers én de kelder eronder om kleding, speelgoed, en verzorgingsproducten voor baby's en jonge kinderen (tot 7 jaar) te sorteren en te verdelen aan kwetsbare gezinnen. Twee halve dagen per week kunnen jonge ouders er terecht.

De vrijwilligers hanteren een orde en systematiek om jaloers op te zijn! Ze delen de binnengebrachte spullen op in soorten en maten, en elke vrijwilligster heeft haar specialiteit. Er is een kamer met babykleding, een met kinderkleding, een schoenenkamer, een speelgoedkamer, een met grotere stukken zoals kindervagens en autostoelen, en het onthaal. Sommige vrijwilligsters tellen na of de puzzels compleet zijn, sommigen maken pakketjes klaar van ondergoed of sokjes in dezelfde maat. Anderen plooiën de kleding netjes op, indien nodig wassen en strijken ze de kleertjes eerst. Alles is verdeeld in een zomer- en wintercollectie. Tweemaal



Een kamer vol kinderkleding

per jaar is het 'grote wisseldag': winterkleding gaat netjes in dozen naar de kelder, en zomerkleding komt uit de kelder in de rekken, of omgekeerd. Op die dagen komen alle vrijwilligsters helpen!

Bij binnenkomst registreert men de nieuwe klanten. De vrijwilligsters schrijven de namen en leeftijden van de kinderen in het gezin op. De moeder of vader kan dan aangeven wat hij of zij nodig heeft en in welke maten (een meisjeszomerjas, jongenssandalen, rokjes, lange jongensbroeken, ...). De vrijwilligsters gaan vervolgens een stapeltje van het gevraagde halen, waaruit de klant dan kan kiezen. Zo vermijden ze dat mensen de rekken overhoop halen en dat de kamers eruitzien als een doorsnee kledingwinkel in de solden. Bij het onthaal hangt een handig bord met prentjes van verschillende soorten kleding, zodat ouders kunnen aangeven wat ze nodig hebben, ook wanneer ze nog niet voldoende Nederlands spreken. Ten vroegste 8 weken na een bezoek mag dezelfde persoon nog eens langskomen. Zo krijgt iedereen de kans om spullen te kiezen voor zijn of haar kroost. **Alle spullen zijn gratis.** Nieuwe klanten krijgen een welkomstpakket van verzorgingsproducten voor

moeder en kind, geschonken door Johnson & Johnson.

**Er liggen ook 'kinderkorven' klaar: elke aanstaande of pas bevallen moeder krijgt zo'n startpakket met eerste kleertjes, luiers en verzorgingspulletjes.**

Boven het onthaal prijkt een foto van zuster Judith, oprichtster van Moeder-Zorg. Naast het onthaal staat een kast met (baby)melk, verzorgingsproducten en luiers, die de vzw af en toe krijgt van supermarkten. Zelf kopen ze regelmatig ook luiers aan, die ze dan aan een zachte prijs doorverkopen aan de klanten. Ook nieuwe schoenen kopen ze zelf soms aan. Die krijgen de klanten dan gratis, tweemaal per jaar.

**Verantwoordelijke Loes vertelt ons hoe schaars sponsoring geworden is. Vroeger kregen ze al eens iets van bedrijven of serviceclubs, maar dat wordt steeds moeilijker.** Nochtans heeft de vzw wel wat werkingskosten, voornamelijk de vrij hoge huur van de lokalen, en de nutsvoorzieningen. Het aantal klanten per dag schommelt heel erg, tussen één en twintig. Ouders kunnen er zonder afspraak terecht, maar wel met een

verwijsbrief. Die kan het OCMW schrijven, maar even goed een dokter, een schooldirecteur of CLB-medewerker.

**Verschillende mooie verhalen passeren de revue tijdens de rondleiding.** Zo vertelt Marina over een vader die met zijn kinderen klant was bij hen. Na een tijdje werd de man fietsenmaker en startte een eigen zaak. Nu is hij vrijwilliger en brengt hij de gedoneerde kinderfietsjes helemaal in orde. Ook was er een Afghaanse vrouw die na enkele bezoeken als klant vrijwilligster werd bij hen om haar Nederlands te oefenen.

Onze laatste stop is de kelder. Hier

worden alle kleren gestockeerd die nu niet in het seizoen zijn. Onder elke voormalige kloosterkamer ligt een kamer met een ontwijd altaar, waar de Jezuïeten hun dagelijkse mis konden opdragen. Op en onder deze altaren liggen nu dozen vol kinderkleding, netjes gesorteerd op maat. **De liturgie als letterlijke steun voor de diaconie. Een mooi beeld om mee af te sluiten!**

Dorina Pagliaro, namens de werkgroep diaconie en solidariteit



Het altaar ondersteunt de diaconie

## Een hartelijk dankwoord aan Agnes Sauvillers en Peter Castermans

Het team van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi wil met grote dankbaarheid en oprechte waardering vrijwilligster Agnes Sauvillers en vrijwilliger Peter Castermans in de bloemetjes zetten.

Al jarenlang zijn zij onmisbare krachten binnen ons gemeenschapsleven. Met een bewonderenswaardige inzet, een onuitputtelijke energie en een groot hart dragen zij telkens opnieuw bij aan vele initiatieven die binnen onze werking ontstaan. Of het nu gaat om grote evenementen of kleinere activiteiten: Agnes en Peter staan er telkens weer, en steeds voor de volle honderd procent.

Wat hen zo bijzonder maakt, is hun bescheidenheid. Ze treden zelf op de voorgrond, maar achter de schermen maken zij het verschil. Hun engagement is niet alleen groot, het is ook vanzelfsprekend. Waar hulp nodig is, staan zij paraat, spontaan, zonder aarzelen, en altijd met de bereidheid om mee te denken én de handen uit de mouwen te steken.

**Agnes (75) is een warme en zorgzame aanwezigheid in onze parochiezaal van het Heilig Hart.** Met oog voor detail en een groot verantwoordelijkheidsgevoel zorgt zij ervoor dat elke bezoeker zich welkom voelt. Ze helpt bij de voorbereiding van feesten, ontvangt gasten, houdt onze ruimtes netjes en verzorgd, en staat altijd klaar met een glimlach. Haar inzet verlicht het werk van velen en draagt bij aan een sfeer waarin iedereen zich thuis voelt.

**Peter is dan weer onze vaste waarde voor allerlei praktische taken. Van kleine herstellingen tot grotere onderhoudswerken: op hem kunnen wij altijd rekenen.** Hij draagt zorg voor onze gebouwen en lokalen, springt bij waar nodig in kerken en pastorieën, en ondersteunt tal van activiteiten en verenigingen. Daarnaast zet hij zich ook in voor mensen, bijvoorbeeld door minder mobiele



Agnes Sauvillers



Peter Castermans

le personen te helpen met vervoer. Zijn inzet is veelzijdig en onmisbaar.

Vandaag willen we Agnes en Peter bewust uit de schaduw halen en hen de plaats geven die ze verdienen: in het volle licht van onze waardering. Hun jarenlange, trouwe en belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze gemeenschap.

**Agnes en Peter, dankjewel. Jullie maken écht het verschil.**

*Namens het volledige team van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi.*

### NIEUWS UIT MERKSPLAS

## Huwelijk

Gingen een kerkelijk huwelijk aan in de Sint-Willibrorduskerk van Merksplas:

**Domien De Waegemaeker met Maria Poels**



## PAASWENSEN UIT MERKSPLAS

### Goede vrienden,

Of je het nieuws nu bijhoudt of niet, van de grote verhalen heeft iedereen weet. De oorlog in Oekraïne, de verwoesting in Palestina en het Midden-Oosten. Al die berichten kunnen ons somber stemmen, bang maken.

Daar zetten wij als christenen het Grote Verhaal tegenover dat niet iedereen kent, dat niet dagelijks in

het nieuws komt. Het is het verhaal van Jezus die door de dood heengaat en tot nieuw leven verrijst. Hij wil ons in dat verhaal meenemen door mensen uit de puinhopen van het leven bij de hand te nemen en weer op te richten. Door mensen een stem te geven tegen onrecht dat woekert.

Dat Grote Verhaal inspireert ons, houdt ons gaande en bemoedigt ons wanneer de grote verhalen van

het wereldtoneel ons benauwen en angstig maken. Iedere keer als we samen komen om liturgie te vieren, spoort God ons aan om een rol te spelen in zijn Grote Verhaal.

Namens alle medewerkers wens ik u allen een vreugdevolle viering van Pasen.

*Gaston Belmans, pastoor Merksplas*

### NIEUWS UIT TURNHOUT

## Broederschap Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op bezinning

Naar jaarlijkse gewoonte beleefde de Broederschap van O. L. Vrouw van de Heilige Rozenkrans die sinds 1639 verbonden is aan de Sint-Pieterskerk van Turnhout op zaterdag 14 maart 2026 een bezinningsdag in de abdij van Postel.

Mevrouw Sofi Van Ussel, directeur van Kamino, de jeugdendienst van de Katholieke Kerk in Vlaanderen, sprak zeer bevlogen over 'Jongeren, influencers van Hoop'.

De dag werd afgesloten met een diner.

*Bert Hendrickx*



op bezinning in Postel

Alles  
maar ook alles  
wat het ook mag zijn  
zal goedkomen

Julian van Norwich