

08 2025

WEEKKRANT
19 FEBRUARI
JAARGANG 86
EDITIE 0767

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

TURNHOUT

Tentoonstelling 'Levensbeschouwingen over gastvrijheid'

Van 27 februari tot 21 maart strijkt er in de Sint-Pieterskerk een tentoonstelling neer over gastvrijheid in diverse levensbeschouwingen. Verhalen, foto's en interactieve installaties laten de bezoekers stilstaan bij hun eigen ervaringen van gastvrijheid. Dorina Pagliaro, trekker van de organiserende werkgroep, licht toe.

Wat kunnen bezoekers verwachten van deze tentoonstelling?

De 'kern' van de tentoonstelling zijn 12 roll-ups met getuigenissen van mensen uit verschillende levensbeschouwingen over wat gastvrijheid voor hen betekent en wat hun religieuze inspiratie daarvoor is.

Hierbij staan sprekende foto's van fotografencollectief Brandpunt 23 Antwerpen.

Daarnaast brachten we verschillende 'interactieve installaties' in de tentoonstelling binnen.

Zo kunnen bezoekers er een gedeekte tafel tot leven brengen, of meebouwen aan een 'huis' van gastvrijheid.

Er is een miniatuurbedd te bewonderen van een bijzonder kunstwerk over gastvrijheid dat verwijst naar Abraham, en een opstelling over geturen.

Bij elk van deze installaties hoort ook een leuke opdracht die zowel kinderen als volwassenen laat nadenken over hoe zij gastvrijheid beleven en vormgeven. Daarbij hoort ook voor elke bezoeker een kleine doe-brochure.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk van dinsdag tot zondag (10 - 17 uur, op zondag een uur later, na de eucharistische viering).

Van waar komt het idee?

Het idee werd gelanceerd door Atent, het netwerk voor diaconie van ons bisdom.

Atent kreeg van Porticus middelen om twee reizende tentoonstellingen uit te werken: een over gastvrij-

heid en een over 'zorg voor de aarde' in diverse levensbeschouwingen. Deze laatste is in maart te bewonderen in de Sint-Andriesskerk in Antwerpen.

De werkgroepen Ecokerk en Migratie Diversiteit Gastvrijheid van Atent, waar ik ook deel van uitmaak, gingen hier verder mee aan de slag. We betrokken drie studenten theologie van de KU Leuven. Zij interviewden mensen uit diverse religies en levensbeschouwingen over deze twee thema's. Deze interviews verwerkten we tot de getuigenissen op de roll-ups en met een lokale werkgroep maakten we er vervolgens een boeiende en interactieve tentoonstelling van, met ook enkelevenactiviteiten.

De bedoeling is dat beide tentoonstellingen de volgende jaren telkens in een andere pastorale eenheid te zien zijn. De tentoonstelling vindt nu plaats tijdens de overlap van de ramadan met de veertigdagentijd. Dat is bewust gekozen, omdat solidariteit en gastvrijheid zowel in het christendom als in de islam in deze vastenperiode centraal staan.

Wie werkt eraan mee?

We richtten een lokale werkgroep op, die bestaat uit mezelf, een stafmedewerker van Atent en enkele geïnteresseerde vrijwilligers vanuit diverse verenigingen en overtuigingen. Dat zijn moslims, protestanten, evangelische en katholieke christenen en een vrijzinnige. Allemaal erg enthousiaste en creatieve mensen.

We werken daarnaast samen met Antwerpse textielkunstenaar Els Aerts die voor de installatie 'het huis van gastvrijheid' zorgt. Bewoners van het opvangcentrum voor asielzoekers in Arendonk zorgen voor input voor de opstelling 'De getur van gastvrijheid'.

Van de Warande en Villa Mescolan-zan in Turnhout mogen we dan weer tentoonstellingsmateriaal lenen.

levensbeschouwingen over
gastvrijheid
verhalen - foto's - beleving

met aandacht voor kinderen

27 februari - 21 maart 2025
gratis * di-zon * 10-17u
St Pieterskerk, Markt Turnhout

Opening met potluck-receptie
woe 26 februari 2025
19.30 uur

Wij vragen voor dankjes en tekens
*
Breng je ook lagjes mee voor zo'n 10 personen?
*
Notice of sets vegetarisch, halal... is er de 2 dagen

Bring me a new journal or diary, a notebook, a pen, or a stamp

Ook welkom op:

19:00u - 19:30 uur Film 'The Owl and the Pussycat' met nabespreking van MOOOV in HIVSET, Herestraat 20 te Turnhout. Gratis. Geen reservering.
*
18:30-19:30 - 17:45 uur dialoogavond moslims-christenen over gastvrijheid met Ina in HIVSET, Apostelsteuwel 4 te Turnhout. Gratis. Aanmelden verplicht bij base@fondsgastvrijheid.be
*
18:00-19:00 uur Tea & Me. rondereceptie met Pappas en Ina in HIVSET, Apostelsteuwel 4 te Turnhout. Gratis.
Meer info:

In de secundaire school HIVSET kunnen we nevenactiviteiten organiseren, zoals een filmavond in samenwerking met MOOOV. Ook de bib van Turnhout en Femma We-reldvrouwen werken mee aan een gespreksavond.

Met de Ahmadiyya gemeenschap organiseert onze PE opnieuw een dialoogavond moslims-christenen, aansluitend bij de tentoonstelling. Mijn collega Kristien hielp bij het opstellen van een didactische bundel voor de scholen. Die enthousiaste samenwerking met vele partners is heel waardevol.

Dus ook de scholen zijn betrokken?

We nodigden zowel lagere als secundaire scholen van Turnhout en Oud-Turnhout uit op de tentoonstelling, in het kader van de 'interlevensbeschouwing-

ke competenties' die in het leerplan staan. De reacties zijn overweldigend. We hebben nu al zicht op zo'n duizend leerlingen, van vijf verschillende scholen. Hiervoor maakten we dus didactische bundels, en vrijwilligers van onze werkgroep zullen gidsen. We overwegen zelfs om de tentoonstelling een weekje langer te laten staan, zodat alle geïnteresseerde klassen kunnen langskomen.

Wat is er naast de tentoonstelling nog te beleven?

Ten eerste is er de opening op 26 februari om 19.30 uur. Hierop is iedereen van harte uitgenodigd.

We vragen wel om aan te midden van atent@bisdomantwerpen.be, zodat we genoeg drankjes voorzien.

Om hier een echte gastvrije avond van te maken, vragen we ook aan

iedereen om voor tien mensen een hapje mee te brengen. We hopen zo een 'potluck-receptie' te creëren.

Dan zijn er nog een filmvertoning met nabespreking op 7 maart, een dialoogavond moslims-christenen met Iftar op 15 maart en een rondereceptie op 19 maart. Meer info hierover volgt!

Colofon

DIENSTABONNEMENTEN

Halewijnlan 92, 2050 Antwerpen
03 230 08 30
diens.parochiebladen@karknet.be

ALGEMENE REDACTIE

Halewijnlan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT

Treviplusbvba
Meerlaan 9, 9620 Zott ogem
09 360 48 54 fax 09 367 49 88
katrinen@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie

Dirk Godchaert
gsm0497281909
dirk.godchaert@hivset.be
Dirk Mertens
dirk.mertens8@tdenet.be
Rita Toelen
tel. 0495 62 3920
rita.todeni6@gmail.com
Jan Van Rompuy
gsm0478259598
j.vanrompuy@gmail.com

Mede werkers redactie

Rita Baunwaerts
(Sint-Pieter)
tel. 0444 54 38
gsm0478236420
sintpiet@turnhout.be
Ward Dillen
tel. 0444 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
tel. 0444 22 47
lleijssen@tdenet.be

Vieringen



WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 22 februari

O.L.Vrouw Middelaars

17.00 u. Woord- en communie-dienst

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)

17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk

18.00 u. Gebedsdienst

Zondag 23 februari

Sint-Pieter

10.00 u. Gezongen jaargetijde voor Van Helvert en zonen en André Truyns

Sint-Franciscus Schorvoort

10.30 u. Eucharistieviering voor de overledenen van de maand januari

O.L.Vrouw Middelaars

10.30 u. Poolse eucharistieviering

Goddijk Kind Jezus

11.00 u. Gebedsdienst

17.00 u. Kosovaars Albanese eucharistieviering

Pinksterkerk

11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Deze week herinneren wij ons de namen van Maria Neefs (20 februari 1982), Henri De Vroey (19 februari 1984), Karel Segers (21 februari 1985), Rensat Raeymakers (20 februari 1987), Gusta Colman (20 fe-

bruari 1989), Remi Noyen (20 februari 1990), Jan Stoops (21 februari 2007), Agnes Schoonackers (20 februari 2011), Mia Van den Bosch (19 februari 2012), Ilse Van Den Bulck (21 februari 2013), Jozef Van Dyck (21 februari 2014), Jef Segers (21 februari 2019), Jef Maes (20 februari 2022).

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 25 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Gezeen gefundeerd jaargetijde voor Josphine Nijls

Goddijk Kind Jezus

18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 26 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 27 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 28 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)

11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 29 februari

Kapel Herentalsstraat

08.30 u. Eucharistieviering

Het licht van Bethlehem was onderweg van Kerstmis tot Lichtmis

Als pelgrim van hoop, waren we hoopvol onderweg met het Licht van Bethlehem. Een oceaan van licht werd verspreid in vele scholen, waar we met ontroering prachtige voorbedden van verbondenheid en vreugde zagen. Ieder bezoek was anders en toch bijzonder. In alle ontmoetingen voelden we veel kracht en vrede, een stralend lichtpunt voor wat komt. Dat het nu overal ter wereld werkelijk echt vrede kan en mag worden.

Enkele getuigenissen:

Heilig - Graf Tramstraat

Voor ons was 't het eerste jaar dat we het vredeslicht lieten aankomen in onze kerstvieringen. Het licht werd gebracht tijdens de viering voor de derde graad en vond zo zijn weg naar de leerlingen van de eerste en tweede graad. Dit gaf toch net dat beetje extra aan ons samen zijn. Het feit dat we zo een beetje vrede proberen te delen met mensen uit heel de wereld, vrede ontsproten uit een gebied waar het nu helemaal niet goed gaat, maakte ons wel stil.

Achteraf stelden de kinderen nog honderd vragen. Hoe wordt dat licht dan doorgegeven? Waar brandt dat dan heel het jaar? Wie bewaakt die vlam? Hoe kan die op een vliegtuig?

Dat bewijst dat ze er zeker door gemaakt waren. Wij zijn fan van het licht!

@Seppe Horsten, Heilig - Graf Tramstraat

Sint-Pieter Zevendonk

Zondag 2 februari was het Lichtmis, het feest van licht en hoop op het einde van de donkere winter. De vrijdag ervoor mocht men in Sint-Pieter Zevendonk het licht van Bethlehem ontvangen. Het vredeslicht kan je vergelijken met een olympische vlam die zich verplaatst van het ene naar het andere punt. Het ontvangen van het vredeslicht vloeit voort uit spanningen van mensen, die het brandend



Licht van Bethlehem



vuur over een afstand van 4000 km aan elkaar doorgeven. Doel is om mensen met een positieve boodschap met elkaar te verbinden.

Vantuit de Emmatisparochie gaven Chard en Sofie een woordje uitleg bij het licht. Het licht werd dan officieel overgedragen zodat het die dag in alle klassen kon passeren. Daar werkten de leerlingen aan het thema vrede. In de lagere leerjaren werkten de kinderen vooral rond vrede in de klas, op school en thuis. In de hogere leerjaren stond ook wereldvrede in de kijker. Door deze actie wil Sint-Pieter Zevendonk een

stukje bijdragen aan de vrede in de wereld. Want vrede begint eerst en vooral bij onszelf.

Hivset

Middenin de winterse donkerte van de Advent ging een klas eerstejaars van Hivset naar de pastorie van het Goddelijk Kind. De leerlingen waren nieuwsgierig en vooral bezorgd: "Wat gebeurt er als de vlam uitwaait?" Pastoor Moses kon ze geruststellen. Toen we de dag voor onze kerstviering de refer van het gloednieuwe Ignatiusgebouw de nodige glans gaven

en enkele jongens geboeid zochten hoe ze de reuzekerstboom zijn juiste plek konden geven, maakten we het even stil. Onze burens van de lagere school kwamen het Licht halen

De volgende dag werd het Licht met een oude paaskaars trots binnengebracht door een Somalische en Syrische leerling. Je hoeft geen jaren Nederlands achter de kiezen hebben om te weten waarom er 400 leerlingen plots zwijgen als het woord 'vrede' klinkt.

Nu de eerste zonnige dag van 2025 het einde van de winter aankondigt, treffen de 5e jaars in de zorgopleiding de laatste voorbereidingen. Net na Lichtmis zullen ze elke leerling een warme gouden pannenkoek geven aan het einde van onze Tocht naar I.M. Leerlingen en leerkrachten nemen de laatste winterse kaarsresten uit huis mee naar buiten. Het Licht van Bethlehem wordt nog een keer olympisch meedragen, de kaarsresten worden in een mal afgedrukt.

Tijdens de veertigdagentijd zullen we er onze eerste zelf gesmolten paaskaars van maken. Want ook volgend jaar zullen we hongerig naar vrede en blij zijn dat er Licht is.

Uit Bethlehem.

Sint-Jozefcollege - Pieter De Nefstraat

Enkele vormingen van het Sint-Jozefcollege (Pieter De Nefstraat) zijn vrijdag 20/12/2024 het Licht van Bethlehem gaan ophalen aan de middelbare school Hivset in Turnhout. De verspreiding van het licht was voor hen een unieke ervaring. Door weer en wind hebben ze de vlam beschermd om deze brandend te houden tot op de eigen school. Het Vredeslicht kreeg bij aankomst een centrale plaats tijdens de kerstviering omdat we als katholieke school de vredesboodschap verder willen uitdragen. Dit was een zeer mooi en hartverwarmend moment.

Bezinning

16 februari 2025
6de zondag doorheen het jaar c
Zaligsprekingen
Lucas 6, 17 - 20 - 26

Wat een geluk dat men niet vastgeroest zit aan zijn bezit.

Wat een geluk wanneer men niet oppervlakkig leeft maar dieper duft graven.

Wat een geluk als men kan meeleven en de anderen de moeite waard vindt.

Wat een geluk als men een goed mens is en bereid is verging te geven én te ontvangen.

Wat een geluk wanneer je hart eenvoudig is en je jezelf niet anders voor doet dan je bent.

Wat een geluk als men vrede brengt daar waar het mogelijk is.

Wat een geluk wanneer men - ondanks pijn en moeite - voor zijn overtuiging durft uit te komen.

Ja wat een geluk, zo'n mensen zijn eenzaamheid.

Zij lijken op Jezus van Nazareth.



Homilie

Zondag 16 februari 2025
Zesde zondag door het jaar C
Eerste lezing:
Jeremia 17,5-8
Evangeliële zing:
Lucas 6,17.20-26

Zegeningen of vervloekingen

De eerste lezing van vandaag richt zich op zegeningen voor iedereen die op de Heer vertrouwt en vervloekingen voor degene wiens hart van de Heer afwijkt. Deze woorden van Jeremia zijn ons niet vreemd, want in onze samenleving worden mensen bijvoorbeeld beoond voor het doen van wat goed is en gestraft voor misdaden. Dit principe kan ook worden toegepast in onze kerken. Er zijn veel mensen die vrijwilliger zijn in onze kerken. Ze tonen betrokkenheid bij wat ze doen, zoals lector zijn, zingen in het koor, misdienaar of vergaderen over onderwerpen in verband met kerkelijke activiteiten. We moeten elkaar leren bedanken en waarderen voor alles wat we doen om van de kerk een thuis voor iedereen te maken.

Net als de eerste lezing richt ook het evangelie zich op zegeningen en vervloekingen, wat de zaligsprekingen wordt genoemd. De zaligsprekingen komen voor in het evangelie van Lucas en Mattheüs. De zaligsprekingen zijn zegenspreken uit de openingsverzen van op de beroemde vlakte in Lucas of de berg in Mattheüs. Lucas vermeldt slechts vier zaligsprekingen en volgt deze op met vier bijbeho-

rende vervloekingen, terwijl Mattheüs acht zaligsprekingen vertelt en geen aanvullende vervloekingen aanbiedt. De zaligsprekingen die in Lucas worden uitgesproken (Lc. 6, 20-26) zijn direct gericht aan de menigte, "zalig gij", terwijl de zaligsprekingen die in Mattheüs worden uitgesproken (Mat. 5, 1-12) in de derde persoon worden aangekondigd, "zalig die". Een mogelijkheid is dat, hoewel er één preek werd gehouden, de locatie ervan door Mattheüs en Lucas onder verschillende aspecten werd beschreven. Een tweede mogelijkheid is dat Jezus in werkelijkheid twee preken hield die nauw met elkaar verbonden waren.

In de zaligsprekingen geeft Jezus verschillende zegeningen die elk beginnen met de zin "zalig gij...". De uitroep Zalig wordt verstaan als een soort felicitering. Ze verkondigt dat de mensen die vermeld worden zich verzekerd mogen weten van Gods heil. Dit heil wordt in het tweede deel van elke zaligspreking omschreven.

De eerste van de vier zaligsprekingen in het evangelie van Lucas is: "Zalig gij die arm zijt, want aan u behoort het Rijk Gods." Lucas' aandacht voor armen en misdeelden is opvallend en correlatief daarmee zijn zeer scherpe waarschuwingen en veroordelingen wat betreft hebzucht en rijkdom veel harder dan bij Mattheüs. Het is waar dat christenen zich niet zo op materiële dingen in deze wereld moeten richten dat ze vergeten om God een plek in

hun leven te geven. De zaligspreking verwijst echter niet noodzakelijk naar materiële armoede, maar naar innerlijke armoede, het besef van iemands zondigheid en onvolmaaktheid. We kunnen degenen die arm zijn zien als totaal arm, maar achter die sdaarste schuilt soms hun sterke spiritualiteit en trouw aan God.

De tweede zaligspreking is "Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden." Dit kan beter begrepen worden als we het equivalent ervan in Mattheüs nemen, omdat hij het woord "gerechtigheid" heeft toegevoegd. In Mattheüs heeft de term gerechtigheid te maken met het doen van Gods wil. Wanneer men hiernaar verlangt, geeft men er nog niet klaar voor te zijn. Christenen zijn mensen die, naar het voorbeeld en in de Geest van Jezus, honger en dorst naar gerechtigheid. Als we honger hebben, worden we vervuld.

We worden bijvoorbeeld vervuld als we de eucharistie ontvangen en deze zaligspreking verzerkt ons van een eeuwige vervulling waarna we nooit meer honger zullen hebben.

De derde zaligspreking is: "zalig die nu weent, want gij zult lachen." Ben je verdrietig? Ben je bang? Ben je ontmoedigd of zelfs depressief? Je kunt huilen omwille van elk van deze gevoelens. Huilen is een natuurlijke reactie op de uitdagingen van het leven zoals ziekte, vervolging, beschuldiging, honger, afwijzing en armoede. God geeft zijn

kinderen de genade om hun uitdagingen aan te gaan en hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch zal er rouw, noch gehuil, noch pijn zijn. Jezus geloofde werkelijk dat iemand die arm van geest is, of die treurt of die vervolgd wordt, of die honger en dorst naar gerechtigheid een bevooroordeelde is boven de rest van ons. De vierde zaligspreking is "Zalig zijt gij wanneer omwille van de mensenzoon de mensen u haten...als die dag komt, springt dan op van blijdschap want groot is uw loon in de hemel." Jezus werd vervolgd en verworpen omdat zijn volk hem niet begreep. Hij liet zich door andere verwachtingen leiden. Christenen kunnen hetzelfde lot verwachten. De wroeg christenen ervoeren dit ook en zo verspreidde het christendom zich naar verschillende delen van de wereld. Het is niet gemakkelijk om anderen te dienen. Ben je ontmoedigd en denk je erover om je kerkelijke taken naar te leggen omdat je denkt dat mensen je meer bekritiseren dan waarderen? Dit is een kans om te weten dat zelfs als niemand ziet wat je doet, God het wel ziet en je op het juiste moment zal belonen. Jezus is bereid om ons te zegenen als we vallen in een van de categorieën van degenen die hij noemde in het evangelie van vandaag, laten we dezelfde zegen en waardering geven aan de mensen die hun best doen om van de wereld een betere plek te maken.

Moses Oguiche, CSSP

Lichtmis in onze Pastorale Eenheid

Ieder jaar, begin december, ontsteekt een kind in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, het vredeslicht. Jezus wil het licht zijn op onze weg door het leven. Hij wijst ons de weg. Hij wil ons vrede schenken en vraagt ons ook om mensen van vrede te worden. Vrede in onshart, vrede om ons heen.

Het vredeslicht uit Bethlehem is een uitnodiging aan alle mensen om een teken van hoop, vrede, verdraagzaamheid, hardigheid en verbondenheid door te geven aan andere mensen. Zo ontstaat vanuit dat ene kleine vlammetje, dat ene kleine vonkje, een oceaan van licht. Door het licht door te geven, vormen we samen een keten van licht, als teken van vrede, verbinding en vriendschap steken wij nu ook ons vlammetje aan.

Het Feest van "Lichtmis" op zondag 2 februari, herdenkt de opdracht van Jezus in de tempel, waar-



Lichtmis in Zevendonk



Lichtmis in het Goddelijk Kind Jezus

bij Hij, zoals elk eerstgeboren joods jongetje speciaal werd opgedragen aan God. Omdat het de traditie was om die dag ook kaarsen te laten wijden werd het feest in de volksmond ook "Lichtmis" genoemd.

Redenen genoeg om het Licht te laten branden in onze pastorale eenheid, in scholen en WZC.

Traditiegetrouw eten we met Licht-

mis pannenkoeken. Na de viering werd in verschillende parochies gesmuld van heerlijke pannenkoeken.

Laten we samen bidden dat er licht mag zijn

Licht in onze ogen: dat we elkaar zullen zien zo goed als nieuw. Licht in ons hart: dat wij ruimte schiepen, plaats maken voor velen. Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten. Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zouden heersen. Licht in onze relaties: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar. Wij bidden dat er licht mag zijn om elkaar bij te lichten, elkaar toe te lichten, elkaar toe te schijnen met geloof in Hem.

Manon Ultee en Sofie Broeckx

Licht van Bethlehem in Villa Mescolanza



Villa Mescolanza in de Begijnestraat 29 is een huis van dialoog.

Een huis waar verenigingen van en met mensen met een migratieachtergrond en verenigingen die werken rond diversiteit en mensenrechten en onderkomen vinden. Het is een huis voor ontmoetingen tussen mensen die ook mee vorm

geven aan het beleid in Turnhout.

Bob Willems, Ronald Verdict en Dai Sakakibara brachten als pelgrims van hoop vanuit de gemeenschap Turnhout - Oost het licht van Bethlehem naar Villa Mescolanza.

Alweer een moment om meer verbinding tussen mensen in Turnhout concreet te maken.



Bob, Dai en Ronald in Villa Mescolanza

Op bedevaart met Guus deel 26

In droombedden heeft het woord 'Pelgrim' mij vanaf jonge leeftijd geboeid. Wat ik ervan wist, kwam uit de bijbelse geschiedenisboeken in het lager onderwijs. Daarbij stelde ik me een man voor die met mantel, kabaas, staf en met een hoed op, vertrok. De betekenis die er later voor mij bijkwam, is dat de échte pelgrim in hart en ziel nog meer met zich mee draagt. Wat ik op mijn weg naar Santiago de Compostella, naast mijn rugzak met scheidingsmeedraag, is dankbaarheid voor alles wat goed ging in mijn leven.

Intussen duiken er om mij heen langzaam meerdere pelgrims op en bij het binnentreden van het stad-



je Moissac ontmoeten we voor de derde keer medepelgrims Judith en Adriaan. We wandelen samen verder en nemen plaats op een bankje met zicht op de mooie Abdij Saint-Pierre, waar we een pelgrimsstempel haalden. We deden onze picknick en onze pelgrimservaringen, zij voeden zich ook échte pelgrims, en besloten om het jachtige leven los te laten en op bedevaart te gaan. We geraken in goeie gesprekken en vinden onze tocht naar Santiago geen sportieve prestatie, veel meer iets in spirituele zin. Het primitieve seldsupporing met ruimte voor

religie maakt ons gedukkig. We hebben onderweg dezelfde stemming en genieten op oude plaatsen, waar de tijd samen met ons bleef stille staan.

Ze hebben veel belangstelling voor mijn gedichten en tekeningen in mijn dagboek en ter herinnering aan deze bijzondere momenten schrijven Judith en Adriaan het volgende in mijn dagboek:

"En vraag naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat je rust vindt voor je ziel."

"Ze wandelen en worden niet moede"

"Mogen hopen dat leven een omweg is die ons naar een verwaarloosd uitgangspunt voert".

En ik deel met hen dat ik met deze tocht mijn oude leven als cafebaas symbolisch uitdoop en mijn nieuwe leven van pelgrim/kunstschilder inloop. Dat ik samen met mijn vrouw Antonia twintig jaar een druk dorpscafé heb uitgebaat. Mijn doen en denkvermogen stond als gastheer ten dienste van een sociale functie in de samenleving. In de gezelligheid van het hard labeur deed ik veel mensenkennis op die op deze reis van pas kon. Ons café droeg de naam 'Moirá' wat in het Grieks-Latijns vertaald 'het toegewezen lot' betekent. Met andere woorden 'vecht niet tegen uw lot', accepteer het vanzelfsprekende in je leven. Met deze levensdoe ik op

deze pelgrimstocht veel nieuwe variaties in levenswijsheid op.

Via Le Pont 'Napoleon' steek ik de rivier 'de Tarn' over, Guus zwemt naar de andere kant, en met een 'Ulreija' gaat ieder weer zijns zijweegs. Ulreija is een groot waarmee pelgrims elkaar een goeie weg naar de sterren wensen. Een gedicht uit mijn hoofd via mijn hand in mijn dagboek,

VERSTAND VAN LEVEN, AAN MIJ GEGEVEN

Je zelf afsteulen en te veel aditer geld en materie aanjagen,
Te hard hierin tekeer gaan, is om elende wagen.

Hoe té harder je werkt, hoe meer je in je zelf vernielt.

Stuipje bij beetje, ongenadig je eigen lichaam ontzielt

Het is je (h)eerlijke levenskracht in de steek laten.

Je lichaam en geest op vernietigende manier uitbaten.

Het is 'n rem op de nobele passies van de mens

In smallheid zoeken naar een niet bestaande grens

Echter...
vrijheid en trots brengen gevoelens van onaantastbaarheid.

Respectabel omgaan met sentiment en onafhankelijkheid.

Veel ruimte voor emoties als blijheid en aardigheid.

Geven dit leven blijvend meer respect en



waardigheid.

Mijn hoofd is er meermaals aan gestoten, ik kan het weten.

Mijn levenservaring heeft de medaille twee kanten gesleken.

Wie van de mensheid wil mij zeggen wat ertelt

Als het uiteindelelijke oordeel wordt geveld

Marinus met Guus aan de oevers

van de Loire in juli 1997

Zij groeten U diep uit het Franse Tarn-et-Garonne.



Wordt gedoopt



Op zondag 23 februari wordt gedoopt in de parochiekerk St.-Franciscus te Scharvoort

Vekens Liyo

geboren op 14-07-2024,
zoontje van Vekens Glenn en Walbers Ellen
uit de Meibloemstraat te Turnhout.

Van Tongelen Jarno

geboren op 02-06-2024,
zoontje van Van Tongelen Brent en Lemmens Jelsy
uit de Lotdingenstraat te Turnhout.

Proficiat aan de ouders en de familie.

Mogen de dopelingen opgroeien tot gelovige mensen en leven vanuit de liefde die jullie hen toedragen.

Mogen zij veel geluk ervaren en jullie diep gelukkig maken, een leven lang.

Agenda Turnhout Oost



maandag 24 februari 13.00 uur:
fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter
maandag 24 februari 13.30 uur:
kerkraad Sint - Pieter
maandag 24 februari 14.00 uur:
wandelen FERM

dinsdag 25 februari 10.00 uur:
turnclub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 25 februari 13.00 uur:
hobbyclub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 25 februari 13.00 uur:
schildersclub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 25 februari 13.00 uur:
biljart OKRA Heilig Hart
dinsdag 25 februari 13.30 uur:
petanque OKRA Heilig Hart
dinsdag 25 februari 19.00 uur:
repetitie Sint - Pieterszangkoor

woensdag 26 februari 9.30 uur:
lijndansen OKRA Heilig Hart
woensdag 26 februari 13.00 uur:
regiocompetitie biljart

OKRA Heilig Hart
woensdag 26 februari 14.00 uur:
ziddansen OKRA Heilig Hart
woensdag 26 februari 14.00 uur:
namiddag ontmoeting FERM

donderdag 27 februari 9.30 uur:
lijndansen OKRA Sint - Pieter
donderdag 27 februari 10.00 uur:
bowling OKRA Sint - Pieter
donderdag 27 februari 13.00 uur:
fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter
donderdag 27 februari 13.00 uur:
biljarten OKRA Heilig Hart
donderdag 27 februari 13.30 uur:
wandeldub OKRA Sint - Pieter
donderdag 27 februari 14.00 uur:

petanque Femma Heilig Hart

vrijdag 28 februari 12.00 uur:
Iederfeest OKRA Sint - Pieter
vrijdag 28 februari 13.00 uur:
kaarten en spellen
OKRA Heilig Hart
vrijdag 28 februari 13.30 uur:
petanque OKRA Heilig Hart

Wij en zij?

Zorg: er is geen 'wij' en 'zij'

"Papa, ik ben moe..." We zijn halverwege onze wandeling. De energie van het begin - het rennen, springen en lachen - is verdwenen. Met een rugzak, kofbox en buggy worstel ik al een tijdje vooruit. En nu wil ze ook nog gedragen worden?
Ik zucht... maar til haar toch op. Dan slaat ze haar armpjes om mijn nek. "Hier papa, een beetje extra knuffelkracht voor jou." Ze legt haar hoofdje op mijn schouder. En wonder boven wonder: mijn vermoeidheid verdwijnt een beetje. Door haar te dragen, wordt mijn eigen laatstelichter.

Ook in de zorg dragen we elkaar. Soms letterlijk, soms figuurlijk.



We denken vaak in termen van 'zorgverleners' en 'zorgontvangers', 'professionals' en 'gebruikers'. Maar is het wel zo zwart-wit? Want ook iemand met een beperking geeft kracht. Ook iemand

met een onzichtbare kwetsbaarheid kan anderen ondersteunen. Ook iemand in een rolstoel zorgt voor anderen.

Zorg is geen eenrichtingsverkeer - het is een dans waarbij we elkaar optillen. Wij zijn allemaal mannen. Soms dragen we, soms worden we gedragen. En dat is precies zoals het hoort. We hebben allemaal ooit zorg nodig.

"De waarde van een persoon wordt niet gemeten aan de hand van wat hij heeft, maar aan wat hij geeft." - Albert Einstein

Simon Godecharle