

06 2025

WEEKKRANT
5 FEBRUARI
JAARGANG 86
EDITIE 0767

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

TURNHOUT

Aan tafel met Dorina Pagliaro

Midden in de natuur en in de stilte tref ik Dorina Pagliaro aan voor een gesprek over haar taak als pastorale werkster in onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi. Ik ontmoet er een enthousiaste jonge dame, die bruisst van de ideeën.

Waarom kiest iemand voor een taak als pastorale werkster?

Mijn ouders waren actief in de vorms catechese en ik hielp hen daarbij, waardoor ik ook lector werd in de kerk. Na mijn middelbaar studeerde ik filosofie in Leuven en deed ik er een extra jaar bij over wereldgodsdiensten en interreligieuze dialoog. Als vrijwilliger trok ik toen met de Damiaanactie 3x naar Kinshasa om gezondheidscentra te bouwen voor tuberculosepatiënten. We moesten zelf sponsors zoeken, betaalden onze eigen reis en bezochten er verwezenlijkingen van Damiaanactie. Daar voelde ik me erg nuttig.

Later trok ik nog op studiereis naar India om er religieuze gebouwen te bezoeken, interessant! Zelfs toen ik 15 jaar was, kregen we van het Sint-Jozefcollege een verplichte sociale stage. Ik trok naar Fedasil in Arendonk. Het was boeiend omdat je met verschillende culturen contact had. Ik wilde dus absoluut bezig blijven met het multiculturele en bleef vrijwilligerswerk doen in dat asielcentrum, en vond later ook werk in deze sector in Mechelen en Puurs.

Toen zag ik een vacature in het vacatureblad te Zandhoven als 'stafmedewerker internationalisering, diversiteit en migratie'. Ik kreeg de job, maar het was een nieuwe functie, dus was het voor iedereen zoeken naar de gepaste invulling. Het werkte niet, vooral omdat het moeilijk was om contact te krijgen met de plaatselijke werkingen.

Daarom kreeg ik het voorstel om in mijn eigen pastorale eenheid te werken, waar ik die contacten al had, en dat sprak me aan. Ik moet wel de opleiding 'pastoraal werkster' volgen

gedurende één jaar, 's avonds en op zaterdag.

Wathoudt die functie in?

Het is een halftijdse job die ik zelf invul, maar wel in overleg met Juan Luyten en Dirk Godedharle. Ik mag de gezinsvieringen in Oud-Turnhout blijven organiseren (foto), ik ben er trouwens al 5 jaar vrijwilliger, en begeleid ik de Spiritijn Chibundo met zijn Nederlands. Zo vind ik het top om mee te werken met de coördinatie van de interculturele vieringen, zoals de jaarlijkse interculturele viering in de Begijnhofkerk. Zoiets willen we ook met Pinksteren in de Sint-Pieterskerk organiseren omdat dat de feestdag van de Spiritijnen is. Verder werk ik met een werkgroep samen om iets te organiseren rond de vasten en de ramadan, omdat die tot 2027 bijna samen vallen. We willen dat zichtbaar maken met acties als 'Van moskee naar kerk', een maaltijd met kansarmen en dialoogsessies tussen moslims en christenen. Zo vindt er een sessie plaats op 15 maart over gastvrijheid. Na de getuigenissen zijn er hapjes en drankjes met een informeel genoedelijk gesprek. Onze vorige dialoogsessie ging over gelovige jongeren vandaag in onze samenleving. We merken dat jonge-



Bahje troost

ren van eender welk geloof met dezelfde problemen worstelen, maar steun vinden in hun geloof. Het thema 'Maria' kwam eerder ook aan bod.

Welke projecten zitten er nog in je hoofd?

Ik ben echt bezig met het milieu en voedselbossen, met eetbare planten, daarom ben ik gestart met 'ecokerktuinen'. In Zwaneven zijn we daar volop mee bezig met medewerking van de gemeente, VIBO De Brem, het regionaal Landschap en hebben we subsidies aangevraagd bij Space for Grace. Zou het niet top zijn om in plaats van een grasveld voor de kerk een wilde eetbare bloementuin te hebben met bijhorend plakkaat 'Kijk, dit schiep God voor jou? In Turnhout reageerde de Emmatspaarodie positief op dergelijk project, maar de medewerking van de stad laat helaas op zich wachten.

Verder startte het project 'Bahje troost'. In Mol loopt een gelijkaardig project met een caravan. Men rijdt er naar een buurt, zet er een paar stoeljes en drankjes en pastorale werkers voeren een gesprek met mensen die langskomen. We moeten immers niet alleen kerk in de kerk zijn, maar ook daarbuiten. Daarom heb ik nu een 'fietskar' en rijd ik naar plaatsen waar veel passage is om mensen uit te nodigen voor een kop koffie (foto). Er is namelijk veel eenzaamheid, mensen hebben nood aan levenszin, ze zien het niet meer zitten. Ik wil naar buiten komen en aanwezig zijn, want mensen komen niet naar de kerk. Dat noemen we 'presentiepastoraal'. Ik probeerde het gisteren, maar gemakkelijker is het niet. Zo zoek ik nog naar de beste plaats en wil ik op een vast tijdstip daar zijn, nu kijken de bewoners afwachting rond... Ik geloof dat we meer 'mensen van de weg' moeten zijn zoals de eerste christenen.

Waarvan droom je nog?



Dorina in een gezinsviering

Ik zou graag op kerstavond, en dat is essentieel, een kerstfeest organiseren voor mensen die eenzaam zijn. Maar dat is een groot project en dan is er nog mijn familie die van het nut moet overtuigd worden, want dan moet het familiefeest wijken.

Vervolgens heb ik bewondering voor het VLOT. Daar doet Niek Evers aan straatpastoraal, zij verdedt soep en kleding, geeft een slaapplek aan daklozen... Dat is waar ik van droom! Zouden wij geen kerk kunnen 'kraken' om daklozen onder te brengen?

Maar concreet staat er nu een tentoonstelling op de planning! In de Sint-Pieterskerk zal van 27 februari tot 21 maart een tentoonstelling over gastvrijheid in verschillende religies lopen. Het project startte met 3 studenten die mensen van 12 verschillende levensbeschouwingen interviewden en korte verhalen neerschreven, aangevuld met foto's. Verschillende interactieve installaties laten de bezoekers vervolgens nadenken over hoe zij zelf gastvrijheid zien. In dat verband is er ook een filmavond op 7 maart.

Je hebt drie kleine kinderen. Hoe geef je hen al die idealen?

door?

Ze nemen dat vanzelf over. Ze weten dat planten eetbaar zijn, vragen naar de naam, vinden het raar dat er nu aardbeien in de winkel liggen... Als we naar de frituur gaan, weten ze perfect dat daar dode dieren geteleerd zijn.

Wat betreft religie, daar spreken we over. Tijdens de advent zijn de adventskrans en kalender dankbare voorwerpen om vragen te stellen en samen te bidden. Onze kinderen mogen kiezen of ze hun communie doen. De oudste dacht daar heel lang over na, maar besliste bewust om dat wel te doen. Af en toe nemen we onze kinderen mee naar de kerk, zij moeten zich welkom kunnen voelen en niet tot stilte aange-maand worden zoals dat op sommige plaatsen gebeurt. Zo krijgen ze een positieve associatie met de kerk.

Dat ik met een enthousiaste pastorale werkster te maken heb, staat als een paal boven water. Nu is het aan jullie, Kerk en Leven-lezers, om haar in het te belonen en haar activiteiten te ondersteunen!

Dirk Mertens

Colofon

DIENSTABONNEMENTEN

Halewijnlan 92, 2050 Antwerpen
03 230 08 30
diens.parodiebladen@kcrknet.be

ALGEMENE REDACTIE

Halewijnlan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT

Treviplusbvba
Meerlaan 9, 9620 Zott egem
09 360 48 54 - fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moet u naams en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studeicentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie

Dirk Godchaert
gsm0497281909
dirk.godchaert@hiviset.be
Dirk Mertens
dirk.mertens8@tdenet.be
Rik Toelen
tel. 0495 62 3920
rik.todeni6@gmail.com
Jan Van Rompuy
gsm0478259598
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerkers redactie

Rik Bauwvancars
(Sint-Pieter)
tel. 0444 54 38
gsm0478236420
sint.piet@turnhout@outlook.com
Ward Dillen
tel. 0444 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Lejssens
tel. 0444 22 47
lleijssens@tdenet.be

Vieringen



WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 8 februari

O.L.Vrouw Middelaars

17.00 u. Woord- en communie-
dienst

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)

17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk

18.00 u. Gebedsdienst

Zondag 9 februari

Bezinning

2 februari 2025 – Lichtmis
Lucas 2, 22-40

'Je kinderen zijn je kinderen niet'

Je kinderen zijn je kinderen niet. Zij zijn de zonen en dochters van 's levens hunker ing naar zichzelf.

Zij komen door je, maar zijn niet van je, en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Je mag hun je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.

Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen.

Want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.

Je mag proberen gedijsk aan hen te worden, maar tracht niet hen aan jou gedijsk temaken.

Want het leven gaat niet terug, noch blijft het dralen bij gisteren. Jullie zijn de bogen waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.

De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige, en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen sned en ver zullen gaan. Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter een vretigde voor je zijn: want zoals hij de vliegende pijl liefheeft, zo mint hij ook de boog die standvastig is.

Kahlil Gibran (1883-1931)

Sint-Pieter

10.00 u. Gezongen jaargetide voor dhr en mevrouw Staf Labro en Maria Helsen

Sint-Franciscus Schorvoort

10.30 u. Gebedsdienst

O.L.Vrouw Middelaars

10.30 u. Poolse eucharistieviering

Goddidijk Kind Jezus

11.00 u. Gebedsdienst

Pintsterkerk

11.00 u. Gezongen eucharistieviering met herdenking Stan Matheussen en bijzondere intentie voor Luc Bartels

Deze week herinneren wij ons de namen van Maria Michielsens (16 februari 1970), Maria Geerts (14 februari 1975), Karel Lenaerts (15 februari 1988), Valerie Lens (17 febru-

ari 1993), Rik Dieltjens (14 februari 1994), Constant Hofkens (14 februari 1995), Yvonne Wagon (15 februari 2008), Staf Leysen (16 februari 2009), Luc Bortels (14 februari 2019).

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 11 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Gelezen gefundeerd jaargetide voor de edugenoten Leonard Van Mierlo - Dujardin

Goddidijk Kind Jezus

17.00 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 12 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 13 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 14 februari

Sint-Pieter

09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanik H. Kruis (Begijnhof)

11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 15 februari

Kapel Heven talsstraat

08.30 u. Eucharistieviering



Agenda Turnhout oost

maandag 10 februari 13.00 uur:

fietsclub OKRA Sint - Pieter

maandag 10 februari 14.00 uur:

wandelen FERM

dinsdag 11 februari 10.00 uur:

turdub OKRA Sint - Pieter

dinsdag 11 februari 13.00 uur:

zvendub OKRA Sint - Pieter

dinsdag 11 februari 13.00 uur:

hobbydub OKRA Sint - Pieter

dinsdag 11 februari 13.00 uur:

schilfersdub OKRA Sint - Pieter

dinsdag 11 februari 13.00 uur:

biljart OKRA Heilig Hart

dinsdag 11 februari 13.30 uur:

petanque OKRA Heilig Hart

dinsdag 11 februari 14.00 uur:

bestuursvergadering FERM

dinsdag 11 februari 14.00 uur:

kernvergadering Samana HaPie

dinsdag 11 februari 19.00 uur:

repetitie

Sint - Pieterszangkoor

woensdag 12 februari 9.30 uur:

lijndansen OKRA Heilig Hart

woensdag 12 februari 13.00 uur:

regio competitie biljart

OKRA Heilig Hart

woensdag 12 februari 14.00 uur:

ziddansen OKRA Heilig Hart

woensdag 12 februari 19.30 uur:

team Turnhout - oost

donderdag 13 februari 9.30 uur:

lijndansen OKRA Sint - Pieter

donderdag 13 februari 10.00 uur:

bowling OKRA Sint - Pieter

donderdag 13 februari 13.00 uur:

fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter

donderdag 13 februari 13.00 uur:

biljarten OKRA Heilig Hart

donderdag 13 februari 13.30 uur:

wandeldub OKRA Sint - Pieter

donderdag 13 februari 14.00 uur:

petanque Femma Heilig Hart

vrijdag 14 februari 13.00 uur:

kaart en spellen

OKRA Heilig Hart

vrijdag 14 februari 13.30 uur:

petanque OKRA Heilig Hart

vrijdag 14 februari 14.00 uur:

petanque OKRA Sint - Pieter

Homilie

Zondag 2 februari 2025
feestdag "Opdracht van de Heer" & "Maria Lichtmis"
Eerste lezing
uit de profet Maleachi 3: 1-4
Evangelie
volgens Lucas 2: 22-40

Op 2 februari – precies 40 dagen na Kerstmis – viert de Kerk een dubbele feestdag: er is enerzijds de "Opdracht van de Heer" en anderzijds "Maria Lichtmis". Beide feesten worden verbonden met de lezing uit het evangelie volgens Lucas en er worden vijf personen genoemd: de vader (zonder naam) en moeder (Maria) van Jezus, het kind Jezus zelf, Simeon die wetgetrouw en vroom wordt genoemd, en Hanna die profetes wordt genoemd en een weduwe van 84 jaar is. En wellicht een beetje merkwaardig: alleen het evangelie volgens Lucas bevat deze passage over de opdracht in de tempel net zoals de passage die dan volgt over de 12-jarige Jezus in de tempel. Ik denk dat Lucas hiermee

het centrale belang van Jeruzalem en de tempel op de voorgrond wil brengen en deze 'verhaallijn' vinden we doorheen zijn hele evangelie terug. Misschien (hed mischien?) is er hier een edo van de eerste lezing uit de profet Maleachi en het heiligdom waar de Heer plots zal binnentreden en waar passende offers worden gebracht.

Als we nu proberen om de inhoud van de tekst uit Lucas wat beter te begrijpen valt op dat het begint met een verwijzing naar de wet van Mozes die voorschrijft dat een eerstgeboren jongen aan de Heer moet worden toegedeed door het brengen van een offer. Dat is de grond voor de naam van dit feest, dat eigenlijk beter "Opdracht van Jezus" zou moeten heten, want in de hele tekst is 'de Heer' telkens een verwijzing naar God en wordt Jezus geen enkele keer met deze titel aangeduid. Maar er is hier ook een verborgen haakje volgens de tekst uit het boek Exodus die Lucas hier gebruikt, is de reden voor deze toehel-

liging een daad van bescherming van de eerstgeborene opdat hij niet zoals alle eerstgeborenen in Egypte bij de tiende plaag door de engel van God zou worden omgebracht. Of zoals letterlijk in Exodus staat: hij moet worden vrijgekocht.

Lucas gaat hier niet verder op in behalve op het einde met de mededeling dat na het vervullen van alle voorschriften van de Wet des Heren de ouders en het kind terugkerden naar hun stad Nazareth. Overigens: die voorschriften hielden ook in dat de moeder tot 40 dagen na de geboorte als 'onrein' werd beschouwd en een oudere benaming van dit feest was dan ook *Purificatio Beatae Mariae Virginis* – de Zuivering van de Heilige Maagd Maria (met name in de zogenaamde 'kerkgang' die na de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie een stille dood is gestorven...). Wat Lucas wel uitwerkt is wat er verder in de tempel gebeurt: de 'openbaring' van het kind door de lofzang van Simeon en het dank-

woord van de profetes Hanna. En via de lofzang van Simeon komen we bij de notie van Lichtmis want het heil dat Simeon in dit kind herkent noemt hij "een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël". Hier neemt Lucas als het ware een voorschot op het thema dat in Handelingen wordt uitgewerkt: de heilsbetekenis van Jezus als de Gezalfde des Heren is niet beperkt tot Israël maar is universeel. Maar ook dat de impact van dit kind geen wrolijke uitstap wordt: "dit kind is bestemd ... tot een teken dat weersproken wordt" en dan volgt er een soort lijdensvoorspelling gericht tot Maria want "uw eigen hart zal door een zwaard worden doorboord". En voor zover we daar bronnen over hebben is er al in de vroege Kerk de combinatie gemaakt tussen de metafoor van het licht en de figuur van Maria wat onder andere vorm kreeg in een kaarsenprocessie (in het Engels heet 2 februari niet voor niets *Candlemas Day*) en ontwikkelde zich de tradi-

tie de opdracht van Jezus in de tempel ook te benoemen als het feest van Maria Lichtmis. Het was immers Maria die dit 'Licht' ter wereld heeft gebracht en de kaarsen zijn een erbetoon aan haar. Het accent verschuift dan weer met de profetes Hanna waarover Lucas heel beknopt blijft: zij is voortdurend in de tempel om God te dienen en bij het zien van Jezus dankt zij God en spreekt over het kind tot allen die de bewijding van Jeruzalem verwachten. Zo brengt Hanna nog een extra betekenis van dit kind 'aan het licht': de bewijding of verlossing van Jeruzalem.

Her en der las ik dat er een neiging is om meer klemtoon te leggen op de opdracht in de tempel dan op Lichtmis. Of met andere woorden: meer Jezus en minder Maria. Ik zou er voor pleiten om dit dubbel-feest met goede wortels in de traditie te behouden – te behoeden, zelfs. Amen.

Jan Jans

Naamopgave en eerste communie van twee volwassen vormselkandidaten in de viering van 8 februari in St. Bavo

Het is edit wel een opmerkelijk fenomeen dat zich in onze Pastorale Eenheid dit jaar zo'n grote groep volwassen doopkandidaten en vormselkandidaten aanbiedt.

In onze gemeenschappelijke viering van Christus Koning, op 24 oktober werden tien doopkandidaten opgenomen in het catechumenaat, en gaven Chantal en Esthel zich op als vormselkandidaten.

Op 9 januari maakt we in de Pinksterkerk de naamopgave voor het vormsel mee van Yves, Thierry en Arnold.

Op 8 februari kunnen we in de viering om 17 uur in St. Bavo de naamopgave meemaken van twee jonge mannen uit Oud-Turnhout: de tweelingbroers Vincent en Thomas Van Puyvelde, die in de Draaiboom wonen. Bij die gelegenheid zullen beiden ook voor het eerst met hun plaatselijke geloofsgemeenschap dednemen aan de communie.

Voor deze jonge mensen is dat de eerste stap in hun traject naar het vormsel, dat ze zullen ontvangen van onze bisschop op 8 juni (Pinksteren) in de kathedraal in Antwerpen. Belangrijke tussenstappen voor hen zijn de overhandiging van het Credo, in de vorm van een mooie kaart met de tekst van de apostolische geloofsbelijdenis, in de zandagsviering op 9 maart in de kathedraal en de ontmoeting met alle volwassen vormselkandidaten van het bisdom op zondag 18 mei. Daarnaast worden ook de vormselkandidaten uitgenodigd om allerlei boeiende en mooie activiteiten mee te maken binnen onze pastorale eenheid, onder het motto "come and see": kom gewoon eens meebelevan wat er allemaal leeft in onze geloofsgemeenschappen.



Vincent en Thomas Van Puyvelde

Het is een enorme rijkdom voor al wie betrokken is bij onze gemeenschap om te mogen meemaken hoe dit jaar zeventien (!) jonge volwassenen zo authentiek het dirsten zijn ontdekken en beleven. Voor velen een verrassend fenomeen wellicht, maar voor ons kan het "jaar van de hoop" alvast niet sterker beginnen!

Hartelijk welkom aan iedereen op zaterdag 8 februari om 17 uur in de viering in St. Bavo. Het zou mooi zijn als we Vincent en Thomas met een ruime en warme gemeenschap mogen ontvangen!

Dit is Goedcharle

Taizegebed 8 februari

ZATERDAG 8 FEBRUARI - 19U

Taizegebed

Protestantse Kerk,
Steenweg op Gierle 188, 2300 Turnhout
19u Taizegebed
20u ontmoeting achteraan in de kerk

inspirelli | Verenigd Protestantisch Kerknet | kerknet.be

Leer bidden zoals de heilige **Franciscus van Assisi**

kerknet.be/academie

Schorvoort is een heel fijne plek

Schorvoort is de Aa, Bergbeemden, buren, Buurtwerk Schorvoortberg-Oude Dijk, buurtwerking Brandhoef, dankbaarheid, de 1000 rondjes van de Brandhoef, Den Brand, feesten, Femma, gemeenschap, gezelligheid, Griftekennis, lachen, de Oude Dijk, de ouderraad, de 'ouw' zaal, de parochiezaal, de Rooi Dakkes, Samana, samenhang, schittering, Schoffestival, De Schoor, Schorvoort 2020, Schorvoort for Life, de scouts, de Sint-Franciscusschool, het Sint-Franciscusvuur, de smulocht, thuis, het Turnhouts Winter Kubb Kampioenschap, verbondenheid, VK Schorvoort, vrienden,

de warmste buurt, de wereldwink, White Star, het parochiezaalcomité...

Schorvoort is #2301. Dat werd samen gevierd op donderdag 23 januari (23/01) in de hal van de parochiezaal (Het regende buiten) en wordt definitief de Schorvoortse feestdag. De organisatoren voorzagen een klein hapje (foto). Wie een drankje nodig had, mocht dat gerust meebrengen. Waarom 2301? Het is het postnummer van Schorvoort. Probeer het maar en je postkaart komt zeker terecht!
Team #2301



Sint-Franciscusvuur

De scouts van Schorvoort organiseerden zaterdag 11 januari 2025 op hun terreinen het Sint-Franciscusvuur. Heel wat sympathisanten kwamen zich bij het vuur verwarmen met een drankje en een hapje.

Heel wat sympathisanten kwamen zich bij het vuur verwarmen met een drankje en een hapje.



Herken jij deze beelden van heiligen?



kerknet.be/academie

Adressengids



PE CLARA VAN ASSISI
Gildenstrat 3, 2300 Turnhout
pedaravanassis@gmail.com
www.pedaravanassis.be

Leidinggevend priester:
Moses Oguche
Steenweg op Oosthoven 172
gsm 0467748339
oguchemoses700@gmail.com

Meewerkend priester:
Chibundo Okochukwu
Steenweg op Oosthoven 172
sunnywhitechibundo@gmail.com

Coördinator: Dirk Godchaite
gsm 0497281909
dirk.godchaite@hivset.be
Secretaris: Jan Van Rompuy
gsm 0478259598
j.vanrompuy@gmail.com

DEKEN
Emmanuel Tomfiah
Vrijheid 20, 2370 Arendonk
gsm 0465555631
tomfiahcsp@yahoo.com

GEOLOFSKERN EMMAÛS
Charl Verhoeven
daken
Sint-Antoniusstraat 51
2360 Oud-Turnhout
tel. 014 42 56 04
gsm 0499 96 91 58
karl.verhoeven@telenet.be

Parochieassistentie
Sofie Broeckx
gsm 0483 30 83 55
sofie.broeckx@telenet.be
Parochiesecretariaat
Schorvoortberg 56
gsm 0483 30 83 55
emmaus.schorvoortberg@gmail.com

St. Franciscus Schorvoort
Ria Van den Broeck
Bergbeemden 74
gsm 0486 96 41 95

O.-L.-Vrouw Zevendonk
Sofie Broeckx
gsm 0483 30 83 55
sofie.broeckx@telenet.be
Bijde Boodschap Parkwijk
Wim Hendrickx
Korhaanstraat 27
tel. 014 43 04 31

GEOLOFSKERN TURNHOUT CENTRUM OOST
Goddelijk Kind Jezus
Sint-Pieter
Moses Oguche
priester
Steenweg op Oosthoven 172
gsm 0467 74 83 39
oguchemoses700@gmail.com

GEOLOFSKERN TURNHOUT WEST
O.L.Vrouw Middelaars
Pinksterkerk
Secretariaat
Gildenstrat 3
gsm 0478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

AZ TURNHOUT
pastorale dienst@azturnhout.be
Christa Vandenberg
pastoraal werker
tel. 014 44 41 27
Nick Hannes
tel. 014 40 68 08
Philip Hens
tel. 014 40 68 37
Petra van Deusen
tel. 014 40 68 38

WZC SINT-LUCIA GASTHUISZUSTERS AUGUSTINESSEN
Herman Van Gorp
rector
gsm 0491 52 07 89

SINT-ANTONIUSKERK (Otterstraat)
tel. 014 41 95 65
sintantoniuskerk@gmail.com

INSPIRELLI JONGERENPASTORAAL
Nick Hannes
tel. 03 454 11 44
gsm 0494 41 43 25
nick.hannes@ijd.be

GEVANGENIS Mark De Cordt
aalmoezenier
Mark.Decordt@just.fgov.be

PAROCHIEZALEN Schorvoort
https://www.pcschorvoort.be
Den Donk
Stef Brugelmanns en Jolien Proost
gsm 0485 50 83 09
pcdenonk@gmail.com
Sint-Pieter schoek
tel. 014 43 95 59
gsm 0496 33 71 40
Turnhout Oost
gsm 0475 70 40 31
zaalverhuurtoc@hotmail.com

Kerkplein H. Hart
Ronald Verdickt
Broekstraat 46
gsm 0479 54 44 70
De Gilden
tel. 014 41 61 01

Het einde of een nieuw begin?

"Ik ben bang," zei de rups. "Waarom?" vroeg demier.

"Het is tijd dat ik in een cocon kruip," interpretatief de rups. "Is dat erg?" vroeg demier.

"Dat is het einde. Mijn leven is voorbij. Wat voor zin had het eigenlijk allemaal...," zuchtte de rups. De rups kroop naar het einde van een tak en begon aan haar cocon. Dagen hing ze daar. Elke dag kwam demier langs. Net toen demier de hoop wilde opgeven, brak er een vlieder uit de cocon.

Soms voelt iets als het einde. Je wordt bijna, je project mislukt, je valt nog maar eens op de grond. Dat is zwaar en pijnlijk. Maar soms is het ook het begin van iets waardoor je nooit zou kunnen nadenken. We kunnen enkel opstaan als we eerst gevallen zijn.
Wees moedig, als een kind op de eer-



ste schooldag.
"Wat de rups het einde van de wereld noemt, noemt de meester een vlieder." - Richard Bach

"Een nieuwe start is vaak vermomd als een pijnlijk einde." - Lao Tzu
Simon Goddard