

05 2025

WEEKKRANT  
29 JANUARI  
JAARGANG 86  
EDITIE 0767

P900720  
AFGIFTEKANTOOR:  
2099 ANTWERPEN X  
AFZENDER:  
HALEWIJNLAAN 92  
2050 ANTWERPEN

## TURNHOUT

### Yves Rutten: het vormsel als bevestiging dat ik thuis ben in deze Kerk

Het is bijzonder verheugend dat we dit jaar in onze Pastorale Eenheid tien (!) volwassen doophandidaten hebben, die op Christus Koning in de St. Pieterskerk opgenomen werden in het atachumenaat. Verschillende atachumenen mochten we reeds op deze bladzijden aan u voorstellen. Maar daarnaast hebben wij dit jaar ook vijf volwassen vormselkandidaten. De naamopgave van Esthel en Chantal gebeurde eveneens reeds op Christus Koning. Yves Rutten, Arnold Midoelji en Thierry Tuyssens kwamen aan de beurt op 12 januari in een warme zondagsviering in de Pinisterkerk. Ook deze vormselkandidaten willen we graag aan u voorstellen, en we beginnen vandaag met Yves Rutten.



Yves Rutten

Na de viering van 12 januari hoorde ik een blij kerkganger aan Yves vragen "Jij bent een late roeping?", waarop het antwoord was "Alleszins een roeping". Yves is inderdaad reeds 45 jaar. Hij is landbouwingenieur, haalde zijn bachelor in Wageningen (Nederland) en zijn master in Israël. Zijn specialisatie zijn teelten in (zeer) droge gebieden. Hij werkte jarenlang in Kaapverdië en sinds 2021 in Kenia, waar hij een demonstratieboerderij aan het opstarten is op een groot terrein naast een nationaal park met onder andere olifanten. Specifieke teelten daar zullen vedvuldig zijn, o.a. de wonderdriehoek (cactar tree), pitaya (dragon fruit), vijgacactus, etc. Daarnaast heeft het terrein een almarat uitbreidende kwekerij voor vetplanten, cactussen en andere droogte-resistente soorten die geplant zullen worden in een heus landschaps-park waar her en der gebodshuizen gebouwd zullen worden voor mensen die opretraitewillig komen. Want voor Yves en zijn vrouw Miriam is godsdienst een belangrijk accent in hun leven. Ze zijn zelfs naar Kenia vertrokken als missionarissen in gehoorzaamheid aan de grote zending. Hierbij werden

fenen, waardoor hij de hele tijd boven dezelfde plek bleef hangen en bijgevolg mijn wandling erg verstoorde. Ik zei tegen Jezus: "Als U echt bestaat, laat die helikopter dan wegvliegen." Natuurlijk gebeurde daar helemaal niets van."

Het is heel bijzonder een nuchtere en praktische man als Yves te horen spreken over de wijze waarop het geloof in Christus zijn leven tekent. Ik luister sprakeloos als hij vertelt over een religieuze ervaring die hij zijn aanraking door God noemt en die hij later herkent wanneer hij voor de eerste keer Psalm 143 leest (Ps 143:7: "... dan ben ik als wie afdaalden in de groeve"...), waar hij zichzelf in een donkere put voelde vallen. Een angstaanjagende ervaring, zonder twijfel.

Yves aarzelt niet om wat hij meemaakte een visioen te noemen. "Je zou kunnen zeggen dat ik voor de eerste keer bad. "Toen ik zei 'laat mij niet vallen, houd mij vast', werd ik overweldigd door een warm gevoel. Voor het eerst in mijn leven dacht ik een diepe vrede over mij neer, als een deken van liefde. Ik voelde echt een hand op mijn schouder. Toen ik na deze ervaring probeerde op boeddhistische wijze te mediteren, ervaarde ik dezelfde angstaanjagende duisternis waardoor ik meteen mijn ogen weer opende. Het was voor mij duidelijk dat dit niet de goede weg was, maar wel mij in echt gebed toevertrouwen aan God. Mijn leven nam een keer en ik heb nooit meer terug gekeken naar een leven van drugs en duisternis." Yves gaat zich voortdurend verder verdiepen in het christendom, en dat brengt hem bij het katholicisme. Hij leest de werken van Theresia van Avila, raakt geboeid door de figuur van paater Pio "Ik begon me af te vragen

waarom er geen stigmata zijn buiten de katholieke kerk. Ik leerde dat er wel degelijk tekenen en wonderen zijn in de katholieke kerk, dus dan moest de kerk toch IETS juist doen."

Yves bestudeert ook de kerkvaders. Voor hem is het duidelijk dat hij katholiek moet worden. Dat ligt ook aan de basis van zijn vraag om als volwassene gevormd te worden. In de viering van zijn naamopgave voor het vormsel leest hij de korte maar heel sterke motivatie die hij ook naar de bisschop schreef: "Ik wil mij voegen bij de Kerk die Christus heeft opgericht en waarvan Hij de sleutels aan Petrus gaf. Ik wil daarom het sacrament van het vormsel ontvangen, de bevestiging dat ik thuis ben in deze Kerk."

Op de vraag waarom hij een gelovige katholiek geworden is, is het antwoord van Yves heel duidelijk: "in wezen voor de levende eucharistie, voor mij dé grote genadegave". Ook de devotie voor Maria neemt in zijn geloof een grote plaats in. Maar voor zijn vrouw Miriam is die stap van Yves heel moeilijk.

"Toen ik nog niet katholiek was, was het voor ons beiden duidelijk dat wij niet tot een denominatie wilden behoren. We zagen de geestelijke ravage die pastors konden aanrichten. Voor ons was het zaak dat we een persoonlijke relatie met God hebben. Maar toen ik leerde over het belang van de eucharistie bij de eerste christenen, helemaal tot in de hedendaagse katholieke kerk en over de eucharistische mirakels die plaats gevonden hebben in deze kerk, voelde ik dat Jezus mij riep om te delen in het offer van de Eucharistie. Pas toen ik meer en meer naar het "katholieke kamp" leunde, werd er een verschil in visie zichtbaar. Miriam heeft altijd in Full Gospel-kerken vertoefd, en is een "Kind van de Afschuring",

zoals ik pleeg te zeggen. Ze heeft een grote vrees voor God en wilt niets doen wat God zou kunnen beledigen. In de ogen van charismatische protestanten zijn wij beeldaandijders die de ware boodschap van de Bijbel vervoormd hebben." In hun spirituele relatie met elkaar is dat niet gemakkelijk, zeker omdat het geloof voor hen beiden zo belangrijk is. "Als we samen bidden moet ik opletten wat ik zeg, wat toch niet zou mogen", verzucht Yves. "Maar God roept ons op tot een leven van geloof, hoop en liefde. En we hebben elkaar lief, we vertrouwen op God en we houden onze ogen gericht op Zijn troon in de Hemel. Uiteindelijk kijkt God naar de intenties van ons hart en wanneer we van elkaar zien dat we ons leven aan de voeten van Jezus willen doorbrengen, dan zijn we gerustgesteld en vergeten we de tegenstelling."

Ik was erg getroffen door het eerlijk zoeken en de diepe authenticiteit van Yves in ons gesprek, waarbij hij geen enkele moeilijkheid uit de weg gaat of minimaliseert. Ik was ook getroffen door de diepe vroomheid waarmee ik hem zag bidden tijdens de eucharistieviering met zijn naamopgave. Ik kan mij alleen aansluiten bij zijn diep gebed. Houd ook deze prachtige mens vast, God. Wijs hem de weg die hij moet gaan. Hij gaf zijn leven in uw hand.

Laten we als gemeenschap diep dankbaar zijn voor de verrukende aanwezigheid van deze mooie groep volwassen catechumenen en vormselkandidaten bij ons.

Dirk Godcharle

## Colofon

## DIENST ABONNEMENTEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 230 08 30  
diens.parodiebladen@kerknet.be

## ALGEMENE REDACTIE

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
contact@otheo.be  
redactie@otheo.be  
www.otheo.be

## PUBLICITEIT

Treviplusbvba  
Meerlaan 9, 9620 Zott ogem  
09 360 48 54 - fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.treviplus.be

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moet naams en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Antwerpen**  
redactie@otheo.be

## Redactie

**Dirk Godchaert**  
gsm0497281909  
dirk.godchaert@hivset.be  
**Dirk Mertens**  
dirk.mertens8@tdenet.be  
**Rit Toelen**  
tel. 0495 62 3920  
rit.todeni6@gmail.com  
**Jan Van Rompuy**  
gsm0478259598  
j.vanrompuy@gmail.com

## Mede werkers redactie

**Rit Bauweraerts**  
(Sint-Pieter)  
tel. 0444 54 38  
gsm0478236420  
sintpiet@turnhout@outlook.com  
**Ward Dillen**  
tel. 0444 63 51  
warddillen@gmail.com  
**Lambert Lejssens**  
tel. 0444 22 47  
lleijssens@tdenet.be

## Vieringen



## WEEKENDVIERINGEN

**Zaterdag 1 februari**  
*Opdracht van de Heer*

**O.L.Vrouw Middellares**

17.00 u. Eucharistieviering voor de echtgenooten Kooreman - De Froy en met herdenking van de overledenen van de voorbije maand

**Sint-Antoniuskerk (Ofterstraat)**

17.30 u. Eucharistieviering

**O.L.Vrouw Zevendonk**

17.00 u. Lichtmisviering

**Zondag 2 februari**  
*Opdracht van de Heer*

**Sint-Pieter**

10.00 u. Gezongen gefundeerd jaargetide voor Truyens - Boogaerts

**Sint-Franciscus Schorvoort**

10.30 u. Gebedsdienst

**O.L.Vrouw Middellares**

10.30 u. Poolse eucharistieviering

**Goddelijk Kind Jezus**

11.00 u. Gebedsdienst  
13.00 u. Afrikaanse viering

**Pietersterk**

11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Deze week herinneren wij ons de namen van Lucia Raeymaekers (13 februari 1968), Frans Vervoort (13

februari 1971), Joanna Van Otten (12 februari 1976), Josse Depauw (13 februari 1978), Virginie Leys (13 februari 1981), Corned Heyns (13 februari 1981), Juul Macours (12 februari 1999), Jef Van de Cruys (14 februari 2005), Irène Branders (14 februari 2012), Theophil Gils (13 februari 2015).

**Sint-Pieter**

09.00 u. Eucharistieviering

**Donderdag 6 februari**

**Sint-Pieter**

09.00 u. Eucharistieviering

**Vrijdag 7 februari**

**Sint-Pieter**

09.00 u. Eucharistieviering

**Kapelank H. Kruis (Begijnhof)**

11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

**Zaterdag 8 februari**

**Kapel Heven talsstraat**

08.30 u. Eucharistieviering

## Bezinning

26 januari 2025  
3de zondag doorheen het jaar C

## Woorden van God

Lucas 1, 1-4 en 4, 14-21

De missie, de programmaverklaring van Jezus.

Dat zal ook bij Hen een zoektocht geweest zijn: wat wil ik?

Wat vraagt God van Mij? Wat vraagt Hij van ons?

## Een zegengebed

Zegen ons horen opdat wij in de woorden van Jezus jouw wil met de mensen herkennen.

Zegen ons kijken opdat wij in de daden van Jezus jouw bedoeling met de wereld zien.

Zegen ons verbazen opdat wij in de gebaren van Jezus jouw hand ervaren.

Zegen ons vertrouwen opdat wij in de wijsheid van Jezus jouw grootheid gewaar worden.

Zegen ons ontvankelijk zijn opdat jouw genade in ons kan werken. Maak profeten van ons die jouw wil met de wereld uitzeggen, vandaag en altijd. Amen.



## De nieuwjaarsreceptie van de Ahmadiyya gemeenschap verbond ons

Op Kerstmis of aan het begin van het jaar modren verschillende kerken in onze Pastorale Eenheid een afgezant van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ontvangen. Zij wisten met een bloem en een kaartje iedereen een gelukkig nieuwjaar en nodigden allen uit voor hun nieuwjaarsreceptie in het Hivset op zaterdag 11 januari. Dit jaar kwam deze Turnhoutse gemeenschap ook al heel mooi in het nationaal nieuws met hun opruimactie op nieuwjaarsdag.

Niet alleen vertegenwoordigers van onze pastorale eenheid waren aanwezig op hun nieuwjaarsreceptie, maar ook verschillende politici, waaronder de huidige burgemeester Hannes Anaf en oud-burgemeesters Francis Stijnen en Eric Vos en verschillende schepenen en gemeenteraadsleden.

De aanwezigen werden verwelkomd met gebed en een mooie recitatie van een hoofdstuk uit de koran door een kind. Hierna volgden verschillende toespraken, onder meer van de nationale imam Tuseef Ahmed, waarin uitgedegd werd wie de Ahmadiyya moslims zijn en waar zij voor staan. Uit alle speeches, filmpjes en getuigenissen blijkt dat zij dag na dag het motto 'lieft voor

iedereen, haat voor niemand' uitdragen en beleven.

Jan Mevis en ik waren dan ook heel fier dat wij hen het licht van Bet-

lehem mochten overhandigen, namens de pastorale eenheid. Deze gemeenschap leeft en beleefd de oecumene en interreligieuze dialoog op bijzonder warme en respectvolle wijze. Het was tekenend voor de sfeer dat alle sprekers tussen hun motto en het kruisbed stonden... De speeches werden afgesloten met een allerschattigste versie van het Nationale Volkslied van België, gebracht door een koortje van jonge kinderen.

Nadien werden alle aanwezigen uitgenodigd om aan te schuiven aan tafel voor een eenvoudige, maar heel lekkere maaltijd. De aanwezigen kunnen nog lang nagenieten van de hartelijke en warme ontvangst van deze moslimgemeenschap.

Sara Van Gucht



## Op Lichtmis vieren we in al onze kerken rond het Licht van Bethlehem

Het is evident dat we op Lichtmis een centrale plaats geven aan het Licht.

Dit jaar gebeurt dat in alle kerken van onze Pastorale Eenheid rond het Licht van Bethlehem.

Met een bijzondere plaats voor een mooie noveenkaart, met lichtjes die uitgedeeld worden en die je kunt meenemen naar huis, met de mooie gebedskaart en de tekst van onze bisschop.

Daarmee wordt de mooie weg afgerond waarmee dit Vredeslicht in deze Kersttijd zoveel mensen, gemeenschappen en organisaties verbond.

Moge het ons op weg zetten om in dit Heilig Jaar 2025 werkdijk Pelgrims van Hoop te worden!



### Het Licht van Bethlehem

Het was bijna weggewaaid onder de luchtdruk van bommen en terreurzaken die het land van Jezus verscheuren.

Het was bijna thuisgebleven bij gebrek aan buren die hun huis in Palestijns gebied nog kunnen of mogen verlaten.

Het was bijna uitgeblazen door bevelhebbers die weten dat hun doen en laten het licht van de waarheid niet verdraagt.

Toch is die broze vlam opnieuw tot bij ons geraakt als een kleine overwinning van het licht op de duisternis.

Geen vlam ontsprongen aan mensen maar aan Gods nabijheid toen Jezus werd geboren in een stal te Bethlehem.

Een licht om door te geven van kaars tot kaars, van oog naar oog, aan al wie uitzien naar verlossing.

Aan al wie uitzien naar vrede op aarde aan alle mensen van goede wil en van Gods welbehagen.

Jezus van Nazareth  
God uit God, Licht uit Licht  
Gods Woord en Gods Gezalftde  
onze Heer en Redder.

+ Johan Bonny  
Bisschop van Antwerpen

## Homilie

**Zondag 25/26 januari 2025**  
**Gebedscah voor de Eenheid van de Christenen**  
**Eerste lezing: Deuteronomium 6,4-9**  
**Tweede lezing: Kolossenzen 3,9b-17**  
**Evangelielezing: Johannes 11,7-27**

Het Johannesevangelie is een wat apart evangelie, vooral omwille van de bedoeling ervan. Johannes wil niet vertellen wat er in het leven van Jezus gebeurd is, dat wisten zijn lezers al. Hij schrijft veel later dan de andere evangelisten, voor mensen die al christen zijn en die wellicht de andere evangeliën of geschriften over Jezus gelezen hadden en kenden. Die mensen wisten wat er gebeurd was. Waar het Johannes om gaat, is de betekenis duidelijk te maken van Jezus' leven onder ons, en zijn lezers tot geloof te brengen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Want door dat te geloven, zegt hij op het einde van zijn evangelie, zullen wij leven bezitten in zijn Naam. Over dat leven gaat het in dit evangelie, ook in deze tekst.

Johannes plaatst dit opwekkingsverhaal in zijn evangelie vlak voor

de arrestatie van Jezus. Nog voor Jezus' lijden en sterven, schijnt het licht van de opstanding. Lazarus is een mens zoals wij, maar hij zal delen in de opstandingskracht van Jezus. Over dat doen gaat het. Geloven is niet zozeer het aannemen van onbewijsbare dingen. Het is vooral een relatie ontvangen en opbouwen met God. Geloven is vriendschap met God. De eerste lezing van vandaag zegt het in onvergetelijke woorden: "Gij moet uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten." Het gaat in het geloof om veel meer dan om een waarheid die we met ons verstand kunnen aannemen. Het gaat over woorden van God die we in ons hart moeten prenten, die ons spreken en ons handelen doordringen, die bepalen wie wij zijn.

Soms lijken wij dat geloof kwijt te zijn of raakt het ondergesneeuwd door de dingen des levens, die al onze aandacht vragen. Maar wanneer ons geloof naar de achtergrond verdwijnt en ons leven niet meer smaakt naar het mysterie, kan de hoop in actie komen. In dit verhaal staat Martha voor de hoop. Zou zij verneemt dat Jezus nabij is, snelt ze hem tegemoet. Ze verwijst

hem zelfs dat hij niet op tijd was om haar broer te redden. In haar vlucht vooruit naar Jezus spreekt een grenzeloos vertrouwen en ontrembare hoop andanks alle vertwijfeling. Hoop is de bijna brutale vorm van geloof. Het is wat blijft doorgaan, al zit alles tegen. Zonder hoop gebeurt er niets meer. Soms weten ook wij niet meer wat we kunnen geloven. Maar de hoop kun je niet loslaten. Er is iets in onze menselijke ziel dat altijd blijft hopen. En deze hoop is niet vergeefs. Jezus voedt die hoop ook. 'Je broer zal opstaan', zegt hij. Ja, antwoordt Martha, 'dat weet ik wel. Hij zal verrijzen op de laatste dag, als alle doden opstaan!'

Maar Jezus personaliseert dat geloof. Hij antwoordt 'Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij geloofd zal leven, ook wanneer hij sterft'. Deze woorden vormen de kern van dit hede verhaal. Authentiek christelijk geloof leeft van de persoonlijke vriendschap met Christus.

Kan de hoop van Martha Lazarus doen opstaan? Nee, op zichzelf kan die dat niet. Maar het prachtige is dat de woorden en de tranen van Martha effect hebben op Jezus. Zij lijken de bevrijdende kracht in hem

op te roepen. In Jezus toont onze God zich aanraakbaar. En hij daagt ook ons uit om aanraakbaar te zijn. "Geloof Gij dit?" vraagt Jezus. Bij die woorden kijkt hij niet alleen Martha, maar ieder van ons recht in de ogen. Met die vraag op de lippen is hij van Galilea helenaal naar Judea gekomen, in het volle besef dat dit voor hem levensgevaarlijk was. "Ja", zegt Martha, "ik geloof dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods die in de wereld komt."

Kunnen wij, u en ik, dit ook met volle overtuiging zeggen, uit het diepste van ons hart? Laten we maar niet te snel positief antwoorden op deze vraag, want dit "Ja" is niet vrijblijvend, het heeft de kracht om ons fundamenteel te veranderen. Wie we ook waren, schrijft Paulus aan de Kolossenzen, door het geloof in Christus zijn we nieuwe mensen geworden, mensen die zich voortdurend vernieuwen naar het beeld van hun Schepper. Christus is alles geworden in ons allen. Ongeacht onze achtergrond of ons karakter, worden we mensen van tedere ontferming, goedheid, deemoed, zachtheid en geduld. We zijn mensen vol vergeving geworden, in het besef dat ook wij zelf enkel vanuit Gods vergeving kunnen leven, ver-

bonden met elkaar door de liefde als de band der volmaaktheid. En we zijn als gelovigen vooral dankbare mensen. Misschien is dankbaarheid wel de diepste eigenschap van wie echt geloofd, in het volle besef dat we alles aan God te danken hebben, die zijn Zoon zond voor ieder van ons. Voor jou en voor mij, voor onze geliefden, voor hen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, voor hen wiens gezicht wij zien als wij onze ogen sluiten en ook voor de mensen waar wij spontaan weinig of geen sympathie voor hebben. Want elke mens op deze wereld is een mens voor wie Christus gestorven is.

Jezus, die wij christenen allen belijden als de Christus, is de verrijzenis en het leven. Hij spreekt niet alleen over de verrijzenis, Hij verkondigt de verrijzenis niet alleen, Hij belichaamt ze. En als wij, u en ik, geloven dat Hij de Christus is, de Zoon van God die in de wereld kwam en komt, dan zullen ook wij eeuwig leven bezitten in zijn naam. Geloven wij dit?

*Dirk Godcharle*

EMMAÛSPAROCHE

## Lichtmisviering

De Lichtmisviering op zaterdag 1 februari in de kerk van Zevendonk is om **17.00 uur** en niet om 18.00 uur. Dit omwille van de pannenkoeken-traktatie na de viering, ook voor onze jonge kinderen.

In de lichtmisviering/gezinsviering worden de ouders met hun kinderen die vorig jaar gedoopt zijn, en de eerste communicanten en vormelingen en ouders uitgenodigd.

Vriendelijke groet  
Daken Chard



Leer bidden  
zoals de heilige  
**Franciscus van Assisi**

[kerknet.be/academie](http://kerknet.be/academie)

## PAROCHIE NIEUWS

## SAMANA-HAPIE - Driekoningenfeest

Zaterdag 4 januari waren onze zieken van SAMANA-HAPIE uitgenodigd in de zaal aan het Kerkplein waar ons jaarlijks driekoningenfeest is doorgegaan.

Tegen 11.30 uur kwamen de zieken aan in de zaal waar de SA-

MANA-vrijwilligers alles al hadden klaargemaakt voor dit driekoningenfeest.

Eerst was er de nieuwjaarsreceptie waar we vergast werden op een glaasje cava of fruitsap en lekkere pralines. Op de mooi gedekte tafels

stonden ook nog wat lekkernijen waarvan we konden genieten. Op onze plaatsen vonden we ook een brief met het programma van het komende jaar 2025. Onze agenda's werden dan ook aangevuld. Onze voorzister deed haar welkomstwoordje en vertelde ons het verloop van denamiddag.

Even later werden schotels met pistolets en sandwiches op tafel gebracht evenals enkele soorten charcuterie en kaas. En zo konden we ons tegoed doen aan een heerlijke koffietafel. Als toetje werd voor ieder van ons een nieuwjaarsgebakje aangeboden. Want voor de diabetici was er een gebakje zonder suiker voorzien. Toen onze buitjes gevuld waren, was er wat tijd om bij te praten met de andere zieken en de helpers.

Er werd er státe gevraagd en we zongen enkele kerstliederen. Ook hadden enkele van de SAMANA-medewerkers een paar sketches ingeoeft. Eentje van een dakloze man die met kerst werd uitgenodigd door een dame om samen kerst te vieren. De laatste sketch ging over mijnheer D'Herdekes, met kes, die d'engelen had horen zingen en die had horen vertellen over een ongeval van het schaapje dat tegen het nieuwe jaar was aangepoden. En gelachen dat er werd!

En alsof dat nog niet genoeg was, kreeg ik van ons nog een doos pralines cadeau. Eén voor één gingen we, tevreden over dit geslaagde driekoningenfeest, terug naar huis.

Jan Melis



## Adressengids

**PE CLARA VAN ASSISI**  
Gildenstraat 3, 2300 Turnhout  
pedaravanassis@gmail.com  
www.pedaravanassis.be  
**Leidinggevend priester:**  
**Moses Oguche**  
Steenweg op Oosthoven 172  
gsm 0467 74 8339  
oguchemoses700@gmail.com  
**Meevriend priester:**  
**Chibundo Olochulovu**  
Steenweg op Oosthoven 172  
sunnywhitechibundo@gmail.com  
**Coördinator: Dirk Godedharle**  
gsm 0497 28 1909  
dirk.godedharle@hivset.be  
**Secretaris Jan Van Rompuy**  
gsm 0478 25 95 98  
j.vanrompuy@gmail.com

## DEKEN

**Emmanuel Tonfich**  
Vrijheid 20, 2370 Arendonk  
gsm 0465 555631  
tonfichssp@yahoo.com

## GELOFSKERN

**EMMAÛS**  
**Charel Verhoeven diaken**  
Sint-Antoniusstraat 51  
2360 Oud-Turnhout  
tel. 014 42 56 04  
gsm 0499 96 91 58  
karl.verhoeven@telenet.be  
**Parochieassistent**  
**Sofie Broeckx**  
gsm 0483 30 83 55  
sofie.broeckx@telenet.be  
**Parochiesecretariaat**  
Schorvoortberg 56  
gsm 0483 30 83 55  
emmat.schorvoortberg@gmail.com  
**Contactpersonen**  
**St. Franciscus Schorvoort**  
**Rik Van den Broeck**  
Bergbeemden 74  
gsm 0486 96 41 95  
**O.-L.-Vrouw Zevendonk**  
**Sofie Broeckx**  
gsm 0483 30 83 55  
sofie.broeckx@telenet.be  
**Blijde Boodschap Parkwijk**  
**Wim Hendrickx**  
Korhaanstraat 27  
tel. 014 43 04 31

**GELOFSKERN**  
**TURNHOUT CENTRUM OOST**  
**Goddelijk Kind Jezus**  
**Sint-Pieter**  
**Moses Oguche**  
**priester**  
Steenweg op Oosthoven 172  
gsm 0467 74 83 39  
oguchemoses700@gmail.com

**GELOFSKERN**  
**TURNHOUT WEST**  
**O.L.Vrouw Middelaars**  
**Pinksterkerk**  
**Secretariaat**  
Gildenstraat 3

gsm 0478 25 95 98  
j.vanrompuy@gmail.com

**AZTURNHOUT**  
pastorale.dienst@azturnhout.be  
**Christa Vandenberg**  
**pastoraal werker**  
t.d. 014 44 41 27  
**Nick Hannes**  
t.d. 014 40 68 08  
**Philip Heus**  
t.d. 014 40 68 37  
**Petra van Deursen**  
t.d. 014 40 68 38

**WZC SINT-LUCIA**  
**GASTHUISZUSTERS**  
**AUGUSTINESSEN**  
**Herman Van Gorp**  
**rector**  
gsm 0491 52 07 89

**SINT-ANTONIUSKERK**  
**(Otterstraat)**  
t.d. 014 41 95 65  
sintantoniuskerk@gmail.com

**INSPIRELLI**  
**JONGERENPASTORAAL**  
**Nick Hannes**  
t.d. 03 454 11 44  
gsm 0494 41 43 25  
nick.hannes@ijd.be

**GEVANGENIS**  
**Mark De Corcit**  
**aalmoezenier**  
Mark.Decorcit@just.fgov.be

**PAROCHIEZALEN**  
**Schorvoort**  
https://www.pcschorvoort.be  
**Den Donk**  
Stef Brutelmans en  
Jolien Proost  
gsm 0485 50 83 09  
pcdendonk@gmail.com  
**Sint-Pietershoek**  
t.d. 014 43 95 59  
gsm 0496 33 71 40  
**Turnhout Oost**  
gsm 0475 70 40 31  
zaalverhuurtoc@hotmail.com  
**Kerkplein H. Hart**  
Ronald Verdickt  
Broekstraat 46  
gsm 0479 54 44 70  
**De Gilden**  
t.d. 014 41 61 01

## Agenda Turnhout Oost

maandag 3 februari 13.00 uur:  
fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter

dinsdag 4 februari 10.00 uur:  
turnclub OKRA Sint - Pieter  
dinsdag 4 februari 12.00 uur:  
nieuwjaarsfeest Femma Heilig Hart  
dinsdag 4 februari 13.00 uur:  
hobbyclub OKRA Sint - Pieter  
dinsdag 4 februari 13.00 uur:  
schildersclub OKRA Sint - Pieter  
dinsdag 4 februari 13.00 uur:  
biljart OKRA Heilig Hart  
dinsdag 4 februari 13.30 uur:  
petanque OKRA Heilig Hart  
dinsdag 4 februari 19.00 uur:  
repetitie Sint - Pieterszangkoor

woensdag 5 februari 9.30 uur:  
lijndansen OKRA Heilig Hart  
woensdag 5 februari 13.00 uur:  
regiocompetitie biljart  
OKRA Heilig Hart  
woensdag 5 februari 14.00 uur:  
ziddansen OKRA Heilig Hart  
woensdag 5 februari 14.00 uur:  
hobby- en speldnamiddag FERM

donderdag 6 februari 9.30 uur:  
lijndansen OKRA Sint - Pieter  
donderdag 6 februari 10.00 uur:  
bowlng OKRA Sint - Pieter  
donderdag 6 februari 13.00 uur:  
fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter

donderdag 6 februari 13.00 uur:  
biljarten OKRA Heilig Hart  
donderdag 6 februari 13.30 uur:  
wandclub OKRA Sint - Pieter  
donderdag 6 februari 14.00 uur:  
petanque Femma Heilig Hart

vrijdag 7 februari 13.00 uur:  
kaarten en spellen  
OKRA Heilig Hart  
vrijdag 7 februari 13.30 uur:  
petanque OKRA Heilig Hart  
vrijdag 7 februari 14.00 uur:  
petanque OKRA Sint - Pieter

## VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

## Zondagsgebed

Gezondheid van de zieken  
O Maria, u blijft op onze reis  
steeds een teken van verlossing en  
hoop.  
Wij vertrouwen ons toe aan u, ge-  
zondheid van de  
zieken,  
die aan het kruis verenigd met de  
pijn van Jezus,  
staande bleef in uw geloof.  
U, redster van de christenen,  
weet wat we nodig hebben.  
Wij vertrouwen erop dat u

in onze noden zult voorzien,  
zodat, net als in Kana in Galilea,  
de vreugde en het feest terugkeren  
na een moment van beproeving.  
Help ons, Moeder van de goddij-  
keliefde,  
om de wil van de Vader in te volgen  
en te doen wat Jezus ons opdraagt.  
Hij die ons lijden en onze lasten op  
zich nam  
om ons door het kruis  
de vreugde van de vrijzenis te  
brengen.

Amen.

**Paus Franciscus**  
**Uit: Paus Franciscus, Ik wens je**  
**een glimlach.**  
**Handreiking voor geluk,**  
**OtheoBooks, 2024.**

