

03 2025

WEEKKRANT
15 JANUARI
JAARGANG 86
EDITIE 0767

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

TURNHOUT

Babette Destombes: Sweet Sixteen, en openbloeiend voor God

Babette Destombes is de jongste van onze volwassen catechumenen, die op Christus Koning in de St. Pieterskerk opgenomen werden in het catechumaat en op Pasen in dezelfde kerk zullen gedoopt en gevormd worden, en voor de eerste keer de communie ontvangen.

Ze is geboren in 2009 in Turnhout, opgegroeid in Oud-Turnhout en woont sinds enkele maanden in Ravels.

Midden haar woordenvloed als het over haar geloof gaat, denk ik spontaan "Sweet Sixteen", en ze glimlacht hartelijk als ik dat uitspreek. Haar mama is van Hongaarse afkomst, haar papa is Belg.

Ze studeert Humane Wetenschappen aan St. Victor.

Hoe komt een 16-jarige er vandaag toe om zich te laten dopen, Babette?

Dat is echt een persoonlijke beslissing. Ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn beide ouders zijn niet gelovig, maar ze accepteren mijn beslissing en steunen mij. Mijn beide oma's, in Gierle en in Hongarije, geloven wel en zeker mijn oma in Hongarije heeft mij van kleins af aan het geloof meegegeven. Maar twee jaar geleden maakte ik een donkere periode door. Ik was depressief, vodde mij niet goed in mijn vd. Ik was ook omringd door vriendinnen die niet zo'n goede invloed op mij hadden. Mijn resultaat op school werden slechter, zodat ik zelfs een jaar moest overdoen. Maar misschien was dat laatste mijn geluk. Want nu kwam ik in een klas met veel positiviteit, waar ik gelovige vriendinnen kreeg die vrijuit vertelden dat ze christen waren.

Ik leerde het christendom beter kennen via sociale media. Zo lees ik heel mooie zaken over het geloof op mijn Tik Tok, ook sterke getuigenissen van mensen die het geloof verkondigen.

Hoe belangrijk is dat geloof voor jou?



Zeer belangrijk. Dat voelde ik in mijn hart toen ik heel persoonlijk begon te bidden. Dan is er een warm gevoel in mijn hart dat mij overstromt. Dat

er heed veel veranderd in mijn leven, en dat heb ik aan God te danken.

Als het nodig zou zijn, wil ik echt mijn leven aan Jezus geven. Ik houd echt van God. Het besef "ik moet mij laten dopen" werd voortdurend sterker. Maar waar moest ik daarvoor terecht? Mijn godsdienstleraar Wim Antonissen zette mij op weg en gaf me informatie. Maar de beslissing komt echt van mezelf. Mijn ouders steunen mij wel, zeker omdat ze merken dat ik mij door dat geloof ved beter vod. Gdoven maakt gelukkig.

Hoe heb je het hele traject naar dat doopsel tot hertoe ervaren?

Heel positief! Zo vond ik het een heel toffe namiddag toen we in mei samen naar de kapudijnen in Antwerpen reden. We werden daar zo hartelijk verwelkomd en de rondleiding in het klooster en de kerk waren echt boeiend. Ook de contacten met de andere doopkandidaten waren deugdzaam. Toen wist ik zeker: "Ik heb een goede beslissing genomen!"

Ook de opname in het catechumaat in de St. Pieterskerk gaf een heel goed gevoel, mede door de band met de andere kandidaten en het feit dat mij ouders dat echt mee beleefden. **Wat ik heel prettig vind, is dat mijn jonger zusje (zo jaar) zich nu ook wil laten dopen**, we hebben daarvoor al contact met diaken Chard Verhoeven. Ook bij mijn beste vriendin zie ik dat haar geloof sterker wordt, vooral door te bidden en in de bijbel te lezen. Ik vind dat heel mooi.

Ik vind het ook altijd heel tof om de andere catechumenen te zien en met hen te babbelen. Wij vodden ons heel diep met elkaar verbonden

Is bidden voor jou altijd even gemakkelijk?

Dat God er is, is voor mij een echte zekerheid. Dat voel ik bij al het mooie dat ik zie in de natuur en in

de mensen: er moet toch een God zijn! Maar er zijn ook dagen dat het wat moeilijker is om in de Bijbel te lezen en om echt vanuit mijn gevoel met God te praten. **Want ik probeer altijd te bidden vanuit mijn hart, dan heb ik echt contact met God en voel ik mij heel goed.**

De zegswijze "Waar het hart van vol is, loopt de mond van over" is echt van toepassing als het over Babette en haar geloof gaat. Ik kon tijdens dit gesprek niet snel genoeg schrijven om haar woordenvloed te volgen. En bij momenten was ik werkelijk verbluft en sprakdoos, wat mij eerlijk gezegd niet vaak overkomt.

Ik ben ontzettend blij dat ik Babette mag begeleiden, en dat geldt voor al onze catechumenen en volwassen vormselkandidaten. Ik beleef ontzettend veel deugd aan mijn engagement in onze geloofsgemeenschap, in al de diversiteit hiervan. Maar eerlijk, **ik beleef aan niets zoveel deugd als aan het begeleiden van deze jonge volwassenen die zo authentiek hun christen zijn ontdekken en beleven.**

Op 24 november in de St. Pieterskerk waren er dat twaalf, intussen zijn er nog drie vormselkandidaten bijgekomen.

Er zijn er dus al vijftien in onze Pastorale Eenheid, voor mij is dat een absoluut wonder.

"Gij die mijn blijdschap zijt vanaf mijn jeugd" zingen we soms in de kerk, en dat bid ik elke dag. En elke dag meer kan ik er aan toevoegen "en ge zijt dat meer dan ooit nu ik een oude man geworden ben." God is goed voor ons, heed goed.

Dirk Godecharle

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Treviplus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zott egem
09 360 48 54 • fax 09 367 4988
katrinen@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godchaux
gsno497281909
dirk.godchaux@thivset.be
Dirk Mertens
dirk.mertens@tdenet.be
Rin Toelen
tel. 0495 62 3920
rin.todenu6@gmail.com
Jan Van Rompuy
gsno478 25 95 98
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerker's redactie
Rin Bauweraerts
(Sint-Pieter)
tel. 0441 54 38
gsno478 23 64 20
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
tel. 0441 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
tel. 0441 22 47
lleijssen@tdenet.be

Vieringen



WEEKENDVIERINGEN

Zaterdag 18 januari

O.L.Vrouw Middelaars
17.00 u. Eucharistieviering voor de echtgenoten Kooreman - De Froy

Sint-Antoniuskerk (Ofterstraat)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk
18.00 u. Eucharistieviering

Zondag 19 januari

Sint-Pieter
10.00 u. Gezongen gefundeerd Augustijde voor de echtgenoten August Hendrickx - Lenaerts en familie

Sint-Franciscus Schorvoort
10.30 u. Gebedsdienst

O.L.Vrouw Middelaars
10.30 u. Poolse eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus
11.00 u. Eucharistieviering

Pinksterkerk
11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst

Deze week herinneren wij ons de namen van Josée Luyts (17 januari 1971), Stefan Gijbrecchts (18 januari 1973), Imma Neefs (17 januari 1975), Louisa Van Ostade (17 januari 1975), Mariette Van Mierlo (18 januari 1978), Emiel Goossens (17 januari 1996), Constant Dergent (16 januari 1997), Liezke Schenkels (16 jan-

uari 1998), Leo Van Gorp (18 januari 2010), Lieve Sterkens (19 januari 2015)

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 21 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus
18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 22 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Donderdag 23 januari

Sint-Pieter

09.00 u. Gelezen gefundeerd jaargetijde voor de echtgenoten Frans De Langh - Truyens en familie

Vrijdag 24 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelanie H. Kruis (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 25 januari

Kapel Heverluisstraat
08.30 u. Eucharistieviering

Bezinning

12 januari 2025
Doopsel van de Heer C
Johannes doopt Jezus
Evangeliële zing:
Lucas 3, 15-16. 21-22

God, die roept

Uw stem uit de hemel, mijn oren zijn doof geworden mijn ogen blind voor het onrecht op uw aarde. We staan met beide voeten in het water van verdriet; de oevers lijken eindeloos ver;

God die roept, open mijn oren, open mijn ogen dat ik uw stem verstaan de stem van uw stemloze mensen,

God die roept, open mijn hart voor wie niet tot haar recht komt voor wie

niet mag zijn wie ze is of wil zijn. Voor wie niet wil beginnen mag.

God die roept, help mij recht doen aan wie onrecht overkomt: geen baan, ziekte, pestertijen, geen geluk. Wie dreigt te verdrinken.

God die roept, leer mij uw sporen zien in mensen, water, geest, geluk, een vogel uit de hemel. Leer mij leven, in welbehagen, in vrede, misschien is dat opnieuw beginnen.

Eindelijk echt gedoopt worden.



Homilie

Doopsel van de Heer C,
12 januari 2025
Eerste lezing:
Jesaja 42, 1-4. 6-7
Evangeliële zing:
Lucas 3, 15-16. 21-22

Als gebeurt wat verteld wordt in het evangelie van vandaag, is Johannes de Doper op het hoogtepunt van zijn populariteit. Massa's mensen trekken de woestijn in om zich in de Jordaan door hem te laten dopen. Vreemd toch hoeveel succes die excentrieke profeet heeft, die oproept tot bekering. Iedereen begint zich zelfs de vraag te stellen of hij de Messias zou zijn, waar heid Israël naar uitkeek. Maar Johannes spreekt niet over zichzelf. Hij wijst van zichzelf weg, naar iemand die veel groter is dan hij. Johannes is daarmee een zeer sterk voorbeeld voor ieder die in de kerk actief is of die er mag spreken. Het gaat niet over ons, zelfs niet over de bisschop of de pous, het gaat over Jezus. Wij zijn alleen wegwijzers. En ook erg vreemd is, is dat Jezus tussen al die mensen aansluit om

zich door Johannes te laten dopen. Dat is toch heel raar. Hij schuift aan tussen de zondaars die zich willen bekeren. En nog vreemder lijkt wat na die doop gebeurt, als Jezus aan het bidden is. De hemel opent zich, en een stem zegt: "Gij zijt de langverwachte. Deze mens is mijn zoon." Wat is daar gebeurd? Het moet een indrukwekkend moment geweest zijn. Drie evangelisten vertellen erover, telkens met ongeveer dezelfde woorden. We moeten er als het ware tranger of bij horen: hier gebeurt iets heel speciaals. En wat is dat? In feite een liefdesverklaring en een goddelijke aanstelling tegelijk.

De hemel gaat open: met andere woorden: God is nabij. God reikt vanuit de hemel naar de aarde om in contact te treden met de mens Jezus en noemt hem zijn Veelgeliefde Zoon. En er ontstaat contact. Er is een soort hotline tussen God en Jezus, zouden we vandaag zeggen. Lucas spreekt van de Heilige Geest, in de gedaante van een duif. De duif is in de Bijbel vaak bringer van een goede boodschap, zoals bij Noah in

de ark: de duif spreekt van hoop, van nieuw leven, van een nieuw begin.

En dan klinkt daar een stem, een soort liefdesverklaring die iedereen gevoeld heeft die in contact kwam met Jezus. God was de diepste kern van Jezus' bestaan. En Jezus beantwoordt de liefdesroep van God. Want het gebeurt terwijl hij aan het bidden is. En hij begint zijn tocht van genegenheid en goedheid, van bevrijding en vergeving. Een tocht die oproept tot herstel. Herstel tussen God en de mens, maar ook tussen mensen onderling.

Want wat betekent het, dat Jezus de langverwachte Messias is, waar iedereen naar uitkeek, de uitverkorene, waarin God zelf bij ons aanwezig is? Niet dat hij een indrukwekkende machthebber wordt, dat leert zijn geboorteverhaal ons al. De profeet Jesaja zegt het prachtig: Gods uitverkorene is de mens die Gods liefde uitstraalt, Gods tedere zachtheid voor elke mens. Bijzonder dan voor de kleine, gekwetste mens. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlaspir niet doven. Hij

is koesterende liefde. Wondermooie woorden. In Jezus, die de Christus is, zijn wij, u en ik, geboren in Gods eigen tederheid. Het is ook een prachtige boodschap die we kunnen toezeggen naar de mensen, jongeren en volwassenen, die vandaag in onze kerken hun naam opgeven voor het vormsel. Maar die liefde is ook sterk. De kracht van de zachtheid is onweerstaanbaar, zeker van Gods zachtheid. Zijn geliefde Zoon roept of schreeuwt niet, maar toch is hij een licht voor volkeren, die mensen uit elke ellende bevrijdt. Hij laat Gods liefde en zijn gerechtigheid stralen voor alle volkeren. Jezus is het teken bij uitstek van Gods verbond met de mensen. In hem zien we hoe dicht God bij ons wil zijn. Hed dicht bij elke mens is onze God, ook bij mij, ook bij jou. Amen.

Dirk Godchaux

“CHRISTEN ZIJN IN DE 21STE EEUW”

“Van ver gekomen”. Auteur Kristien Hemmerechts vertelt over haar terugkeer naar de kerk op dinsdagavond 21 januari in het Hivset

Een drietal jaar geleden begon Kristien Hemmerechts opnieuw op een regelmatige basis de mis bij te wonen, tot haar eigen verrassing én tot die van haar omgeving. Toen haar zus en haar moeder op respectievelijk 18 en 20 oktober 2022 overleden, geraakten die twee verhalen verstrengd, het verhaal van haar complexe relatie met hen én het verhaal van haar terugkeer naar de kerk en ook dat van – om een groot woord te gebruiken – haar Godservaring.

En dus schreef ze een boek, want uiteindelijk is en blijft ze in de eerste plaats een schrijfster. Het kreeg alstijd **Van ver gekomen**.

Op 21 januari vertelt ze u over de tocht die ze heeft afgelegd.



Een citaat van Kristien Hemmerechts als voorsmaakje: “Ik had nooit gedacht dat ik naar de mis uit zou kijken. Deze zaterdag bijvoorbeeld kan ik niet naar mijn vaste mis gaan, maar dan ga ik op zoek naar een alternatief. **Heel belangrijk is voor mij de consecratie. Daar sta ik zelf van te kijken.** Het is het hoogtepunt van de mis, maar het is dat ook voor mij. Iedere keer ben ik ontroerd. Jezus die wist dat hij verraden en gedood ging

worden. Het gebaar is zo schoon. In feite vraagt hij: ‘Vergeet mij niet’. Ik doe altijd mijn best goed naar de lezingen en de preek te luisteren, al lukt dat niet altijd. Het belangrijkste is stil te staan en stil te worden. Een uur per week fysiek tijd vrijmaken. Let us go rejoicing to the house of the Lord, zingen we bij het begin van de Engstalige mis. **Dat is een uiting van vreugde, de mis is ook een feest.** Dat heb ik vroeger nooit ervaren, het was mij saai en doods. Ritueel is blijkbaar opnieuw belangrijker.

Kristien Hemmerechts (Brussel, 1955) is de auteur van fictie en non-fictie. Bekende titels van haar zijn ‘Taal zonder mij’, ‘Een zil van zout’, ‘De vrouw die de honden eten gaf’, ‘Hubertina’, ‘Van ver gekomen’. Haar werk werd vertaald en bekroond. Ze was ook

verbonden aan de KU Brussel en de KU Leuven als docente literatuur en creatief schrijven. Sinds haar emeritaat geeft ze Nederlandse taallessen aan nieuwkomers in België.

Deze lezing van Kristien Hemmerechts vormt een “tweeduik” met de gesmaakte lezing die auteur Christophe Vekeman gaf op 12 december. Op 19 februari verwelkomen we **prof. Rik Torfs** met zijn lezing “**Het Vaticaan. Achter de schermen van de kerk.**”

We zijn ook heel blij een mooi **occumenisch initiatief** te mogen aankondigen voor de maanden **maart en april**. Dan organiseren we opnieuw een tweeluik, met de lezingen op **12 maart** van de protestantse theoloog **Kelly Keasberry** en op **23 april** van de katholieke theoloog **prof. Caroline Vander Stichele**, die doceert in Tilburg en in Oosthoven woont. Beide sprekers zullen het hebben over **ecologische theologie**.

Deze twee lezingen zullen doorgaan in de protestantse kerk aan de Steenweg op Gierle. Daarna komen we weer samen in het Hivset met de lezing op **7 mei van Bruno**

Vanobbergen, de nieuwe directeur-generaal van het katholiek onderwijs.

Ook de lezingen van januari en februari gaan door in de grote aula van het HIVSET, Herentalsstraat 70 te Turnhout en beginnen om 19.30 uur. Inschrijven kan via een mailtje naar wim.appels@hivset.be of naar dirk.godecharle@hivset.be.

Voor alle lezingen van onze cyclus “Christen zijn in de 21ste eeuw” is de toegang gratis en je bent altijd van harte welkom.

DANKBAAR VOOR DE VOORBIJE PERIODE

Diaken Bart Verheyen op rust

Op 15 december nam diaken Bart Verheyen officieel afscheid in onze geloofsgemeenschap.

Dit gebeurde tijdens een sobere

dankviering in een volle kerk van het Goddelijk Kind Jezus, en voorgedaan door Peter Dierckx en de Spiritijnse gemeenschap.

Tijdens deze viering sprak Bart een dankwoord uit voor die mensen die hem inspireerden in de aanloop naar, en tijdens zijn 30 jaar diaken zijn; eerst in de parochie van het Goddelijk Kind Jezus, en daarna in het dekenaat en de geloofsgemeenschap zoals we die nu kennen.

Namens de pastorale eenheid en de parochie kreeg Bart ook nog een mooi dankwoord en aandenken.



Barten het cadeau van de Spiritijnen

AL GOED OP WEG

Eerste communiewerking Turnhout Centrum Oost

In de geloofsgemeenschap Turnhout Centrum Oost zijn de eerste communicanten die op 18 mei hun eerste communie doen, al goed op weg.

knutsdactiviteit.

Zo kwamen ze in deze kersttijd weer enkelekeren samen. Op kerstdag maakten zij een gezinsviering mee op hun maat.

Enkele dagen later begeleidden enkele enthousiaste ouders deze kinderen in een ontdekkingstocht door het kerstgebeten en door de kerk, afgesloten door een creatieve



Aandachtige eerste communicanten

Agenda

maandag 20 januari 13.00 uur:
fiet sdub 1 OKRA Sint - Pieter
dinsdag 21 januari 10.00 uur:
turndub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 21 januari 13.00 uur:
hobbydub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 21 januari 13.00 uur:
schildersdub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 21 januari 13.00 uur:
zwemdub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 21 januari 13.00 uur:
biljart OKRA Heilig Hart
dinsdag 21 januari 13.30 uur:
petanque OKRA Heilig Hart
dinsdag 21 januari 19.00 uur:
repetitie Sint - Pieter szingkoor
woensdag 22 januari 9.30 uur:
lijndansen OKRA Heilig Hart
woensdag 22 januari 13.00 uur:
regiocompetitie biljart
OKRA Heilig Hart
woensdag 22 januari 14.00 uur:
ziddansen OKRA Heilig Hart
woensdag 22 januari 14.00 uur:
namiddagontmoeting FERM
donderdag 23 januari 9.30 uur:
lijndansen OKRA Sint - Pieter
donderdag 23 januari 10.00 uur:
bowling OKRA Sint - Pieter
donderdag 23 januari 13.00 uur:
fiet sdub 1 OKRA Sint - Pieter
donderdag 23 januari 13.00 uur:
biljarten OKRA Heilig Hart
donderdag 23 januari 13.30 uur:
wandeldub OKRA Sint - Pieter
donderdag 23 januari 14.00 uur:
petanque Femina Heilig Hart
vrijdag 24 januari 13.00 uur:
kaarten en spellen
OKRA Heilig Hart
vrijdag 24 januari 13.30 uur:
petanque OKRA Heilig Hart
vrijdag 24 januari 14.00 uur:
petanque OKRA Sint - Pieter

UITNODIGING

Kom jij ook naar het Festival van de Hoop?

festival van de Hoop



presentatie,
zang en muziek

Ingeborg



zaterdag
8 februari 2025
19.30 uur
Sint-Pieter en Pauwelkerk
Mol

zaterdag
15 februari 2025
19.30 uur
Sint-Pieterkerk
Berlaar

hoopvolle
getuigen



Abt **Marc Fierens** hoop voor de abdijsamenleving • **Jeff Suykerbuyk** hoop in geestelijke gezondheidszorg • **David Godecharle** hoop in de bijbel • **Sandra Cools** hoopvol in verwachting • **Kristien Vanlommel** hoop bij zieken • **Koen Geens** en **Walter Weyns**** over hoop in de samenleving • **Hanne Jacobs** hoop op school • **Wim Selderslaghs** hoop voor onze kerkgemeenschap • **Emmanuel Tomflah** hoop in de Vlaamse kerk door een andere bril • ...

bisschop Johan Bonny

* enkel op 8 februari / ** enkel op 15 februari

Een organisatie van de dekenaten
Kempen Oost, Kempen West, Zuiderkempen en Noorderkempen.

bijdrage
10 euro per persoon (deelname en tractatie)

inschrijven

voor 8 februari in Mol
via de website van
PE Heilige Apostelen
www.deheiligeapostelen.be



voor 15 februari in Berlaar
via de website van
PE Sint-Salvator
www.pe-sint-salvator.be





Voor nog meer
boeiende
verhalen en
artikelen over
geloof en de
zoektocht naar
betekenis
surf je naar
otheo.be

Otheo