

02 2025

WEEKKRANT
8 JANUARI
JAARGANG 86
EDITIE 0767

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

TURNHOUT

Turnhout by night ook in Turnhoutse kerken en kapellen

Zaterdag 18 januari 2025 staat er een nieuwe editie van Turnhout by Night klaar.

Tijdens een route van negen kilometer kan je genieten van animatie en verlichting. Je wandelt langs plaatsen of door locaties die anders niet of minder gemakkelijk toegankelijk zijn. Over de gehele route zijn er voldoende stopplaatsen voorzien voor een hapje of een drankje.

Meer dan 20 locaties staan extra in de spotlights en zijn voorzien van een gevarieerd aanbod.

Enkele aanraders zijn alvast 't Steentje, het Spedkaartenmuseum, de school HIVSET, het klooster van het Sint-Elisabethziekenhuis, Campus Blairon, de Middelaerskerk, Villa des Myosotis op de Merodde.

Maar er zijn ook klassiekers zoals Tumova Kunstencampus, de Sint-Pieterskerk, de Heilig Hartkerk en de kapel in de Herentalsstraat.

Wat is er te zien en te beleven in de kerken en kapellen van onze pastorale eenheid

Kerk Onze Lieve Vrouw Middelares

Dichter Geert De Kockere presenteert er Kristal Helder en werkt met klankschalen.

Eduardo brengt meditatie-muziek en je kan luisteren naar het Georgisch ensemble Kheddi.

In de kerk van het Heilig Hart treedt het orthodox koor op.

In de parochiezaal van het Heilig Hart zingt tussen 17.00 uur en 18.00 uur het jeugdchoor Canta Nova.

Daarna brengen Elle et les Capitaines Franse chansons begeleid op accordeon en gitaar.

Trio Tripel brengt muzikale pareltjes uit het collectieve geheugen



weer tot leven. Op eigen wijze putten zij uit het kleinkunst- folk- en popgenre.

In het oud klooster van het Sint - Elisabethziekenhuis is een lichtkunstwerk van Galerij RS te bewonderen.

In de kapel van het klooster zijn er diverse muziekoptredens.

Vocal Fusion speelt zoals de naam doet vermoeden verschillende muziekstijlen: jazz, pop en klassieke muziek.

De mooie stemmen van het dameskoor Capriccio onder leiding van Anita Verreet zullen ongetwijfeld enkel muzikale pareltjes laten horen.

Het Feliks Ensemble wil de schoonheid van muziek en het plezier dat ze zelf eraan beleven, graag delen met een publiek en dat via barokmuziek.

Echo's is het samensmelten van twee muzikanten die echo's brengen van bekende en minder bekende pareltjes uit oude en hedendaagse muziek.

Tine Potters is muzische docent

aan Thomas More Turnhout op de lerarenopleiding. Daarnaast maakt ze ook deel uit van het familieensemble Potters Brass. Tine bespeelt verschillende koperblazers, maar is ook een goede zangeres.

Sara Van Gucht is leraar Engels, geschiedenis en godsdienst aan het Sint-Jan Berdmanscollege te Westmalle, waar ze samen met collega Guido ook het schoolkoor begeleidt.

Tine en Sara traden intussen al verschillende keren samen op in en rond Turnhout. Zij doen dit met veel vriendschappelijke en muzikale deugd in de voormalige kapel van de Gasthuiscusters tussen 21 uur en 23 uur.

In de Sint - Pieterskerk kan je een avond lang luisteren naar koormuziek.

Om 18.00 uur zingt het Dinamokoer onder leiding van Els Germonpre.

Els dirigeert ook het gemengd koor de Vedel dat ook het beste van zichzelf laat horen die avond.

Liefhebbers kunnen ook luisteren naar het Midnackoor en het dames-

popkoor Vocabella uit Merksplas

In de kapel in de Herentalsstraat is er geen specifieke animatie maar je kan er in alle stilte even vertoeven en de verlichting bekijken.

Voor elk wat wils dus. Dans, zang, poëzie en dat op plaatsen die je terugbrengen naar het leven van vroegeretijden.

Praktisch

Kaarten om deel te nemen kosten in voorverkoop 3 euro en aan de kassa 6 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen gratis meegaan.

Kaarten koop je bij het kantoor van Visit Turnhout op het P.J. Brepolsplein in Tumova.

Als je vooraf ingeschreven hebt, kan je vanaf 8 januari je deelnamekaart en het plan met de route en het animatieschema ophalen bij Visit Turnhout.

Zo start je die dag je wandeling tussen 17 en 21 uur eerder waar op de route.

De animatie loopt door tot 23 uur en de verlichting tot middernacht. Het

evenement is om 24 uur afgelopen.

Een mooi moment om aan 10.000 mensen de schoonheid van Turnhoutse kerken en kapellen te tonen. Een avond ook om door de open deuren de gastvrijheid van onze geloofsgemeenschappen te laten ervaren.

Ria Toelen



Clara van Assisi

PASTORALE EENHEID

Colofon

DIENSTABONNEMENTEN
Halewijnhan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parciebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnhan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerkan 9, 9620 Zott egem
09 360 48 54 • fax 09 367 4988
katrinen@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moet en naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpl

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godchaux
gsm0497281909
dirk.godchaux@hivset.be
Dirk Mertens
dirk.mertens@tdenet.be
Rik Toonen
tel. 0495 62 3920
rik.todenu6@gmail.com
Jan Van Rompuy
gsm0478259598
j.vanrompuy@gmail.com

Medewerkers redactie
Rik Bauweraerts
(Sint-Pieter)
tel. 04441 5438
gsm0478236420
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
tel. 04441 6351
warddillen@gmail.com
Lambert Clissen
tel. 04441 2247
lclissen@tdenet.be

Vieringen



WEEKEND VIERINGEN

Zaterdag 11 januari

O.L.Vrouw Middelaars
17.00 u. Woord- en communie-
dienst

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk
18.00 u. Gebedsdienst

Zondag 12 januari

Doop van de Heer

Sint-Pieter
10.00 u. Gezongen gefundeerd jaar-
getijde voor Lucien Pauwels Pr

Sint-Franciscus Schorvoort
10.30 u. Gebedsdienst

O.L.Vrouw Middelaars
10.30 u. Poolse eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus
11.00 u. Gebedsdienst

Pietersterk
11.00 u. Gezongen eucharistievie-
ring met herdenking Stan Van den
Bossche
Deze week herinneren wij ons de
namen van Victor Vervecken (16 ja-
nuari 1970), Marie-Louise Tilman
(14 januari 1972), Maria Bakers (16
januari 1974), Renaat Vermulen
(16 januari 1974), Jos Janssens (15 ja-

nuari 1985), Jacob Van Breda (15 ja-
nuari 1992), Gabriël Wagon (14 ja-
nuari 1994), Leonard Van Dooren
(14 januari 1994), Ludo Baeyens (15
januari 2002), Rik Van Ginneken
(17 januari 2006), Ida Peeten (15 ja-
nuari 2018)

getijde voor Mgr J.A. Versteylet, Jos
Anne-Marie en Martha Versteylet

Donderdag 16 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 17 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelan H. Krus (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van
het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 18 januari

Kapel Herentalsstraat
08.30 u. Eucharistieviering

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 14 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Goddelijk Kind Jezus
18.30 u. Eucharistieviering Spiritu-
elijnse gemeenschap

Woensdag 15 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Gezongen gefundeerd jaar-

Bezinning

5 januari 2025
Feest van de Openbaring c
Bezoek van de wijzen
Evangeliële zing:
Mattheus 2, 1-12

Er moet een ster zijn

Er moet een ster zijn voor iedereen
die zoekt
naar wegen en naar woorden om
anderen tegemoet te gaan.
Er moet een ster zijn voor degene
die zoals een herder
zijn tred vertraagt met aandacht
voor de adter op geraakten.
Er moet een ster zijn voor wie an-

per overeind blijft
maar de verwachting als een fakkel
in zijn ziel bewaart.
Er moet een ster zijn voor degenen
die het licht in zich dragen
en overal vuurtjes aansteken waar-
aan men zich verwarmen kan.
Er moet een ster zijn voor wie de
wijsheid en de eenvoud leren
om in een doodgevoorn geburen
het buitengewone van menszijn te
ontdekken.
Er moet een ster zijn voor jou!
Kris Gelauck

Bezoek en uitnodiging van de Ahmadiyya
gemeenschap

In verschillende vieringen tijdens
de kerstperiode mochten we in onze
kerken weer het bezoek ontvangen
van onze vrienden van de Ahma-
diyya moslimgemeenschap, die ons
een zalige kersttijd en een geze-
gend 2025 kwamen wensen. Het
was opnieuw een zeer mooi en bij-
zonder gewaardeerd gebeten. De
boodschap "liefde voor iedereen,
haat voor niemand" van deze ge-
meenschap werd treffend verwoord
en in praktijk gebracht.

Weet u trouwens dat deze men-
sen ieder jaar in de voormiddag
van 1 januari belangeloos de stra-
ten van onze stad (en andere steden)
schoonmaken van de resten van de
"feestnadr"? Ook al een prachtig
initiatief.

We geven jullie hierbij graag de uit-
nodiging door die de Ahmadiyya in
onze kerken uitdeelden voor hun
nieuwjaarsreceptie (met Aziatisch
diner) op zaterdag 11 januari om
16.30 uur in de lokalen van het Hiv-
set in de Herentalsstraat. Opnieuw
een mooi moment van verbonden-
heid, dat we u van harte aanbevelen!

20
25

UITNODIGING

Nieuwjaarsreceptie

ZATERDAG 11 JANUARI 2025

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Turnhout

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap. Uw deelname zal een grote eer voor ons betekenen.
Hopelijk tot dan!

Wanneer?

zaterdag 11 januari 2025
o.k.ingang: 16.30u
start: 17.00u

Waar?

HIVSET
Herentalsstraat 70
2300 Turnhout

N aan kort inleidend programma profiteren we van een traditioneel Aziatisch diner

We vragen u vriendelijk om van uw deelname te verwittigen via:

ahmadiyyareceptie@gmail.com
 09 34 99 40 66

Homilie

5 januari 2025

Feest van de Openbaring C,

Eerste lezing:
Jesaja 60,1-6

Evangelielezing:
Mattheus 2,1-12

Ieder van ons heeft wellicht de voorbije dagen wensen gegeven en ontvangen bij gelegenheid van het nieuwe jaar. Spontaan wensen we elkaar veel geluk en een goede gezondheid. En dat gezondheid waardevol is in een mensenleven, dat ervaren we heel sterk als we zelf ziek zijn. Elke mens, of hij nu ziek is of gezond, is immers diep in zijn hart op zoek naar geluk en een zin in het leven. Welnu, lieve mensen, op onze zoektocht naar geluk en zin kunnen we ons laten inspireren door het verhaal van het bezoek van de 'wijzen uit het Oosten' aan het pasgeboren kind Jezus te Bethlehem.

Vanuit de hedendaagse exegese weten we dat we dit verhaal niet mogen lezen als een 'historisch verhaal' d.w.z. dat we het niet mogen verstaan alsof het precies zo gebeurd is zoals het beschreven staat. De evangelisten zijn immers geen journalisten die precies weergeven waar wat wanneer gebeurd is. Wij willen ze aan de hand van verhalen een dieperliggende boodschap duidelijk maken. Zo is ook dit verhaal van de wijzen uit het Oosten een 'legendarisch verhaal' dat berust op een legende, een overlevering van het volk, van mensen die dit mondding hebben voort verteld met de bedoeling een bepaalde GELOFSBOODSCHAP mee te geven. Zo heeft dit verhaal hopdijk ook voor ieder van ons een rijke betekenis voor ons geloofleven.

Laten we het daarom nog eens van dichterbij bekijken. Het begint in het Oosten, waar 'wijze' mensen wonen, die op weg gaan om het geluk en een diepe zin van het leven te vinden en die proberen God op het spoor te komen in hun bestaan. 'Wijze' mensen zijn daarom altijd 'zoekende' mensen, die geen pasdaar antwoord hebben op alle levens- en zinvragen. Ze zijn ontvankelijk voor dingen en gebeurtenissen die op hen afkomen en laten zich hierdoor bevragen. Vervolgens trekken ze erop uit, geleid door een wonderbare ster, dat voor hen hét teken is van God, teken van licht en hoop. Ze schuwen dan ook geen enkele moeite om het juiste spoor te vinden.

'Wijze' mensen zoeken bovendien hun geluk niet in het materiële, in goud, wierook en mirre, ze brengen integendeel deze rijkdommen mee als geschenken voor anderen.

Op hun tocht zoeken ze eerst in Jeruzalem. Daar staat de ster even stil. Jeruzalem is de stad van Herodes. De vraag van de wijzen waar de pasgeboren Koning is, doet koning Herodes hevige schrikken en heel Jeruzalem met hem. In plaats van blijde verrassing is er algemene ontsteltnis. Herodes voert aan dat dit Koningskind een levensgrote bedreiging voor hem vormt. Het gaat trouwens over de Messias, in wie hij een rivaal ziet die - zo meent hij althans - Israël aan zijn macht gaat onttrekken. En rivaliteit leidt vaak tot geweld. Ook koning Herodes gebruikt geweld, zo blijkt uit het verhaal van de kindermoord door Herodes, dat volgt op dit verhaal. Hiermee maakt de evangelist duidelijk dat de Messias reeds bij zijn allereerste komst op aarde een teken van tegenspraak is.

Zodra de vraag naar de 'pasgeboren Koning van de Joden' gesteld wordt, kondigt zich reeds het kruis aan. Herodes klampt zich vast aan zijn macht en rijkdom. Maar macht en rijkdom zijn nooit het eindpunt van een zwerftocht naar geluk. Jeruzalem is de stad van de tempel, van de hogepriesters en de schriftgeleerden. Maar ook hun oppervlakkige, wettsche godsdienstigheid waarbij men alleen maar zijn plicht moet vervullen, geeft geen antwoord op de echte vragen die leven in het hart van de mens. De ster van de diepste levenszin en vreugde leidt verder dan de grote stad. Wat een verrassing dat ze blijft stilstaan in Bethlehem, zulke nietige plaats... en meer bepaald boven een huismet het Kind.

Maar precies in dat weerloos en kwetsbaar Kind erkennen de 'wijzen' de Koning die men droomde. Oude voorzeggingen en verwachtingen vinden in Hem hun vervulling. Zo bvb. de oude woorden van de profeet Micha: 'En u, Bethlehem in het land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen die Mijn volk Israël zal weiden' (Micha 5,1). Dit Bijbelcitaat legt Mattetis in de mond van de hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bij de vraag waar de Messias moest geboren worden.

En ook de woorden van de grote Oud-testamentische profeet Jesaja gaan in vervulling: 'Volkeren en koningen komen af op het licht; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer' (Jes.60,3-6).

Het evangeliëverhaal van het bezoek van de wijzen uit het Oosten laat deze oude profetische droom in vervulling gaan en geeft er bovendien een naam aan: JESUS. In het Kind Jezus, bedd van het geringe, het kleine, het kwetsbare en weerloze openbaart zich de menslievende God. Ze buigen voor Hem neer,

ze knielen en geven alles wat ze bij zich hebben.

En niet voor niets vermeldt de evangelist dat de 'wijzen' langs een andere weg dan Jeruzalem naar huis terugkeerden. In hun ontmoeting met het 'goddelijk Kind' wordt reeds duidelijk wat elke ontmoeting met Jezus kenmerkt, nl. dat wie Hem ontmoet, anders wordt en een nieuwe weg opgaat in zijn leven. Lieve mensen, ook wij worden vanuit dit verhaal uitgenodigd om in ons leven de weg van de 'wijzen' uit het Oosten te bewandelen. Het is hierbij belangrijk dat we regelmatig vragen stellen, levensvragen, zinvragen... dat we niet bij de pakken blijven neerzitten, maar opstaan en op zoek gaan naar een antwoord of beter nog naar Iemand die van godswege bevrijding brengt en dat we ons laten leiden door een ster, een lichtpunt, een teken van hoop, dat getoetst wordt aan het Bok van de hoop, de bijbd. En zo komen we bij de vraag aan ieder van ons: **welke ster brengt ons bij Jezus?**

En zijn wij zelf op onze beurt een 'ster' voor zoekende medemensen? Want ook wij kunnen een schitterende ster doen stralen voor de mensen die we ontmoeten op onze levensweg!

Het hoeven geen grote staren te zijn, geen grootste dingen, maar kleine attenties: een vriendelijk woord, een schouderklopje, een warme handdruk, een knuffel, een luisterend oor en hart, een kaartje met een mooie inspirerende tekst of een bloemetje... allemaal tekens van Gods liefdevolle nabijheid, sterren die ons bij Jezus brengen!

Hierbij aansluitend, lieve mensen, geef ik bij het begin van een nieuw jaar de volgende woorden mee om mee te dragen in je hart:

Ik wil Mijn ster voor je uitzenden - zegt God - tot ze blijft stilstaan boven de plaats waar je Mij kunt ontmoeten.

Ik hoop dat je hart 'wijs' genoeg is om die ster te durven volgen, want het is geen gemakkelijke weg.

Veel mensen zullen je niet begrijpen omdat je andere waarden belangrijker vindt dan zij. Blijf toch maar volhouden!

Weet dat elke plaats waar mensen het 'brood van het leven', van pijn en vreugde delen, Bethlehem wordt genoemd.

En ook al heb je geen goud, wierook of mirre, je bent altijd welkom bij Mij - zegt God - Ik zal je vrede geven en je zult je kunnen warmen aan het vuur van mijn liefde en tederheid.

Heel veel vrede en tedere liefde... dat wensen we mekaar van harte.

Peter Dierckx

We genoten van het intercultureel kerstconcert!

Op zaterdag 21 december vond voor de eerste keer een intercultureel kerstconcert plaats in onze PE. Het concert was hedemaal gratis en zot oorspronkelijk bij de kerststal op de Grote Markt doorgaan. Helaas was het weer té slecht om buiten te zingen, en konden we gelukkig in de Sint Pieterskerk terecht. Daar was de sfeer deste warmer.

Het Sint Pieterszangkoor, het Afrikaans koor, het koor van Poolse gemeenschap 'Sint Cecilia', het Filipijns koor en het koor van de Albanese gemeenschap 'Moeder Teresa' gaven er het beste van zichzelf. Verschillende koren werden versterkt door zangers uit de gemeenschappen van Antwerpen en Brussel. Ook onze pastoor Moses en de Poolse broeder Przanek zongen mee. We werden afwisselend getraakteerd op stemmige, hemelse en vrolijke kerstmuziek, met diverse instrumenten en in allerlei talen. Als afsluiter zong het hele gezelschap samen onder leiding van Sara Van Gucht nog twee kerstklassiekers.

Jong en oud genoten van het concert, sommigen bleven de hele namiddag zitten, anderen passeerden dan weer en bleven enkele liederen in de kerk staan alvorens hun wandeling buiten verder te zetten. Een bijzonder geslaagd en verbindend evenement. En bovendien brachten de vrije bijdragen in de collectebus 184€ op voor de Marrakeshgroep: vrijwilligers van onze PE die zich inzetten voor de begeleiding van vluchtelingen in onze samenleving.

Een bijzondere dank aan alle zangers, dirigenten, muzikanten en aan Peter Gevers voor de technische omkadering. De organisatie had heel wat voeten in de aarde, dus over een jaarlijks evenement twijfelen we nog, maar voor herhaling vatbaar is het zeker!

Dorina Pagliaro



Vol belangstelling voor Poolsekerstliederen



Het koor van de Albanese gemeenschap



We eindigen met samen zang

SINT - PIETER

'Zingen op zondag'

Zondag 19 januari is er weer om concertmis om 10.00 uur in de Sint-Pieterkerk te Turnhout met een gastkoor uit Beerse 'Zingen op zondag'

Het koor 'Zingen op Zondag' is 17 jaar geleden gestart vanuit de behoefte om koor en samenkomst in de parochievieringen te blijven ondersteunen. Elke vierde zondag van de maand en op feestdagen kan u "Zingen op Zondag" horen in de kerk van Sint Lambertus. Het koor bestaat uit zangers die bijna allemaal in Beerse of omstreken in het koorleven actief zijn. Onze dirigente, Betty Dockx, stuurt vooraf de liedkeuze en partituren door. Elk koorlid bereidt zelfstandig de stukken voor. Op de maandelijkse repetitie brengen we alle stemmen samen en zorgt Betty voor de muzikale afwerking.

Tijdens de viering zelf zijn we



Zingen op zondag

vooral het aanzingkoor voor de samenkomst uit Zingt Jubilate en brengen we ook telkens één religieus koorwerkje. Zo hebben we in de loop der jaren al een heel repertoire opgebouwd. Hiervan hoort u op 19 januari een selectie werk van John Rutter, Kris Wirtewronged, Bob Chilcott, Charlotte Bar-

nard en de mis van Carlos Desoete.

Informatie op www.gaudioso.net of via info@gaudioso.net. Ook te volgen op Facebook.

Hartdijk welkom en warm aanbevelen.

Adressengids**PE CLARA VAN ASSISI**

Gildenstraat 3, 2300 Turnhout
pedaravanassisi@gmail.com
www.pedaravanassisi.be

Leidinggevend priester:**Moses Oguche**

Steenweg op Oosthoven 172
gsm 0467 74 83 39
oguchemoses700@gmail.com

Meewerkend priester:**Chibundo Olachulwa**

Steenweg op Oosthoven 172
sunnywhitechibundo@gmail.com

Coördinator Dirk Godcharle

gsm 0497 28 19 09
dirk.godcharle@hivset.be
Secretaris Jan Van Rompu
gsm 0478 25 95 98
j.vanrompu@gmail.com

DEKEN**Emmanuel Tomfich**

Vrijheid 20, 2370 Arendonk
gsm 0465 55 56 31
tomfiahcssp@yahoo.com

GELOOFSKERN**EMMAÛS****Charel Verhoeven**

diaken
Sint-Antoniusstraat 51
2360 Oud-Turnhout
tel. 014 42 56 04
gsm 0499 96 91 58
kar.d.verhoeven@tdenet.be

Parochieassistentie**Sofie Broeckx**

gsm 0483 30 83 55
sofie.broeckx@telenet.be
Parochie secretariaat

Schorvoortberg 56

gsm 0483 30 83 55
emmaus.schorvoortberg@gmail.com

Contactpersonen**St. Franciscus Schorvoort****Ria Van den Broeck**

Bergbeanden 74
gsm 0486 96 41 95

O.-L.-Vrouw Zevendonk**Sofie Broeckx**

gsm 0483 30 83 55

sofie.broeckx@tdenet.be

Blijde Boodschap Parkwijk**Wim Hendriks**

Korhaanstraat 27
tel. 014 43 04 31

GELOOFSKERN**TURNHOUT CENTRUM OOST****Goddelijk Kind Jezus****Sint-Pieter****Moses Oguche****priester**

Steenweg op Oosthoven 172

gsm 0467 74 83 39

oguchemoses700@gmail.com

Bart Verheyen**diaken**

tel. 014 72 02 74

bartverheyen@tdenet.be

GELOOFSKERN**TURNHOUT WEST****O.L. Vrouw Middelaars****Pinksterkerk****Secretariaat**

Gildenstraat 3

gsm 0478 25 95 98

j.vanrompu@gmail.com

AZTURNHOUT

pastorale.dienst@azturnhout.be

Christa Vandenberg**pastoraal werlster**

tel. 014 44 41 27

Nick Hannes

tel. 014 40 68 08

Philip Hens

tel. 014 40 68 37

Petra van Deursen

tel. 014 40 68 38

WZC SINT-LUCIA**GASTHUISZUSTERS****AUGUSTINESSEN****Herman Van Gorp****rector**

gsm 0491 52 07 89

SINT-ANTONIUSKERK**(Otterstraat)**

tel. 014 41 95 65

sintantoniuserk@gmail.com

INSPIRELLI**JONGERENPASTORAAL****Nick Hannes**

tel. 03 454 11 44

gsm 0494 41 43 25

nick.hannes@ijd.be

GEVANGENIS**Anne-Mie Jonckheere****admoenicier - pastoraal werlster**

tel. 014 40 89 30

Anna.Jonckheere@justfgov.be

PAROCHIEZALEN**Schorvoort**

<https://www.pcschorvoort.be>

Den Donk

Stef Bretelgmans en

Jolien Proost

gsm 0485 50 83 09

pcdendnk@gmail.com

Sint-Pietershoek

tel. 014 43 95 59

gsm 0496 33 71 40

Turnhout Oost

gsm 0475 70 40 31

zaalverhuurtoe@hotmail.com

Kerkplein H. Hart

Ronald Verdict

Broekstraat 46

gsm 0479 54 44 70

De Gilden

tel. 014 41 61 01

TURNHOUT OOST

Agenda

maandag 13 januari 13.00 uur:
fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter
maandag 13 januari 14.00 uur:
wandelen FERM

dinsdag 14 januari 10.00 uur:
turnclub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 14 januari 13.00 uur:
hobbyclub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 14 januari 13.00 uur:
schildersclub OKRA Sint - Pieter
dinsdag 14 januari 13.00 uur:
biljart OKRA Heilig Hart
dinsdag 14 januari 13.30 uur:
petanque OKRA Heilig Hart
dinsdag 14 januari 19.00 uur:
repetitie Sint - Pieterszangkoor

woensdag 15 januari 9.30 uur:
lijndans OKRA Heilig Hart
woensdag 15 januari 13.00 uur:
regio competitie biljart
OKRA Heilig Hart
woensdag 15 januari 14.00 uur:

zitdansen OKRA Heilig Hart

donderdag 16 januari 9.30 uur:
lijndans OKRA Sint - Pieter
donderdag 16 januari 10.00 uur:
bowling OKRA Sint - Pieter
donderdag 16 januari 13.00 uur:
fietsclub 1 OKRA Sint - Pieter
donderdag 16 januari 13.00 uur:
biljart OKRA Heilig Hart
donderdag 16 januari 13.30 uur:
wandeldub OKRA Sint - Pieter
donderdag 16 januari 14.00 uur:
petanque Femina Heilig Hart

vrijdag 17 januari 12.00 uur:
Nieuwjaarsfeest
OKRA Sint - Pieter
vrijdag 17 januari 13.00 uur:
kaarten en spellen
OKRA Heilig Hart
vrijdag 17 januari 13.30 uur:
petanque OKRA Heilig Hart

Alles
maar ook alles
wat het ook mag zijn
zal goedkomen



Julian van Norwich

Gelukkig is de mens die zich verdiept in wijsheid,
die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid
overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden.

- Sirach 14,20-21