

01 2025

WEEKKRANT
2 JANUARI
JAARGANG 86
EDITIE 0767

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

TURNHOUT

Spreken over verbinding met Annemie Der Kinderen, de nieuwe Turnhoutse schepen

Spreken over verbinding met Annemie Der Kinderen, de nieuwe Turnhoutse schepen
We hadden vol verwachtingen een gesprek gepland met Annemie Der Kinderen, de nieuwe Turnhoutse schepen van (onder andere) communicatie, toerisme, participatie en kerkraden (of wordt het erediensstent?). Onze verwachtingen bleken niet ijdel.
Het werd een zeer boeiende babbel, wellicht de start van een mooie en intense samenwerking.

We vallen met de deur in huis, Annemie. Hoe vertrouwd ben je met de verschillende (oude en nieuwe) geloofsgemeenschappen in onze stad? Wat zijn je plannen om die gemeenschappen beter te leren kennen? Kunnen wij vanuit de geloofsgemeenschappen je hierbij helpen?

Er is de laatste decennia veel veranderd. De tijd dat er in Turnhout enkel een katholieke geloofsgemeenschap was ligt ver achter ons. Naast vele protestantse en evangelische kerken, zijn er nu ook verschillende islamitische geloofsgemeenschappen en ook de orthodoxe kerk heeft hier een plek gevonden.

Dat komt natuurlijk door de groeiende etnische en culturele verscheidenheid in onze stad. De inwoners komen uit verscheidene landen en brengen naast hun cultuur en gewoontes ook hun godsdienst mee. Ik wil zeker de verschillende gemeenschappen beter leren kennen al weet ik dat het een utopie is om als overheid op al hun vragen een antwoord te kunnen bieden.

Ik ben er wel van overtuigd dat die grote verscheidenheid ook een rijkdom is. **Binnen en vanuit geloofsgemeenschappen dragen mensen zorg voor elkaar, ze verbinden mensen en dat is in deze tijd belangrijk. In deze gemeenschappen vinden we zeer veel vrijwilligers die zich in-**

zetten voor onze medeburgers, vanuit hun religieuze inspiratie.

Deze mensen leren kennen is dan ook een manier om de diversiteit van de inwoners van onze stad beter te leren kennen vanuit een positieve, geëngageerde insteek. Het is belangrijk om actief contact te zoeken met diverse geloofsgemeenschappen. Dit kan door bijvoorbeeld deel te nemen aan hun evenementen en bijeenkomsten.

Een concreet plan zou kunnen zijn om in gesprek te gaan met de vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen om hun behoeften en wensen beter te begrijpen.

Denk je dat de geloofsgemeenschappen en hun onderlinge contacten een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van meer "verbinding" in onze stad? Zie je concrete initiatieven die de mensen van verschillende religies en culturen dichterbij elkaar kunnen brengen?

Natuurlijk. Het is ook belangrijk dat de geloofsgemeenschappen onderling met elkaar goede contacten hebben. Ze kunnen elkaar steunen en de integratie bevorderen. Geloofsgemeenschappen werken sowieso verbindend, niet alleen omdat de leden tot die gemeenschap behoren zo elkaar vinden en kunnen ondersteunen, maar ook omdat ze zich vaak vrijwillig inzetten voor anderen, ook buiten de eigen geloofsgemeenschap en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

In hun onderlinge contacten kunnen ze nog meer betekenen en ik zal de verschillende vormen van samenwerken en ontmoeten tussen geloofsgemeenschappen zeker stimuleren.

Dat kan over kleine dingen gaan, zoals het delen van infrastructuur of het houden van gespreksavonden om elkaars standpunten en visies beter te begrijpen.

Denk je aan concrete initiatieven die de mensen van verschillende religies en culturen dichterbij elkaar kunnen brengen?

Ik wil eerst luisteren naar wat er al bestaat en horen wat de voorstellen zijn vanuit de mensen van de verschillende religies en culturen. Op basis daarvan kunnen we dan zien welke initiatieven er al zijn en aan welke zaken deze mensen denken. Het moet volgens mij van onderuit komen, initiatieven moeten gedragen zijn. Het heeft geen zin om zelf initiatieven te lanceren waarbij er geen band is met de mensen op het terrein.

In onze kerken gaan al heel wat vieringen door van internationale gemeenschappen. Vind je dit een positieve evolutie?

Het is zeker een positieve evolutie dat de kerkgebouwen breed benut worden. Het is een algemene tendens. Denken we maar aan de open scholen, waarbij we ook stimuleren dat deze buiten de lesuren gebruikt kunnen worden voor sociale, culturele, sportieve of buurtgebonden activiteiten. **De katholieke kerken in onze stad lenen zich door hun vorm en de sfeer die ze uitstralen om ook gedeeld te worden met andere geloofsgemeenschappen.**

We hebben daar als Stad steeds achter gestaan, denken we maar aan de bestaande initiatieven in de Heilig Hartkerk, de kerk van Zevendonk en de Middelaars. Ook de Begijnhofkerk heeft nu een ruimere in-

vulling gekregen en dat kan alleen maar toegejuicht worden.

De kerkgebouwen moeten, naast hun religieuze functie voor de katholieke eredienst, zoveel mogelijk ten dienste kunnen staan van onze Turnhoutse gemeenschap. Dat kan door ze ter beschikking te stellen aan andere geloofsgemeenschappen, maar ook door na te denken of ze nog een religieuze functie moeten behouden of dat ze een gemeenschappelijke functie kunnen krijgen.

Hoe kunnen we dit verder bevorderen?

Met de opmaak van het nieuw kerkenplan zullen we in dialoog gaan en ik ben ervan overtuigd dat ook de katholieke geloofsgemeenschap in onze stad open staat voor vernieuwende en positieve initiatieven die de kerken in onze stad ten dienste kunnen stellen voor de katholieke eredienst, maar ook voor andere geloofsgemeenschappen of voor andere invullingen met een sociaal doel. De omvorming van de kerk van de Parkwijk naar een kleuterschooltje en ontmoetingsruimte voor de buurt is een goed voorbeeld van 'out of the box' te durven denken.

Het is belangrijk dat geloofsgemeenschappen actief blijven werken aan dialoog, wederzijds begrip en samenwerking, zodat de stad een plaats wordt waar mensen van verschillende achtergronden zich verbonden voelen.

Hartelijk dank voor deze babbel, Annemie. Blijbaar zijn het geen ijdele woorden als het nieuwe Turnhoutse bestuursakkoord het zo uitdrukkelijk heeft over verbinding, samenleven en actieve dialoog. Op de medewerking van onze geloofsgemeenschap daarvoor kunnen jij en je collega's alvast rekenen!

Dirk Godecharle, Jan Van Rompuy en Dorina Pagliaro



Colofon

DIENSTABONNEMENTEN
Halewijnhan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnhan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerkan 9, 9620 Zott egem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrinen@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezer schrijven moet en naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpl

Diocesane redactie Antwerpen
redactie@otheo.be

Redactie
Dirk Godchaux
gsm0497 28 1909
dirk.godchaux@hivest.be
Dirk Mertens
dirmertens@tdenet.be
Rita Toonen
tel. 0495 62 3920
rita.todone6@gmail.com
Jan Van Rompaey
gsm0478 25 9598
j.vanrompaey@gmail.com

Medewerkers redactie
Rita Bauweraerts
(Sint-Pieter)
tel. 04441 54 38
gsm0478 23 6420
sintpieterturnhout@outlook.com
Ward Dillen
tel. 04441 63 51
warddillen@gmail.com
Lambert Leijssen
tel. 04441 22 47
lleijssen@tdenet.be

Vieringen



WEEKEND VIERINGEN

Zaterdag 4 januari

O.L.Vrouw Middelaars
17.00 u. Eucharistieviering voor de echtgenoten Vaes en dochter en herdenking van de overledenen van de voorbije maand

Sint-Antoniuskerk (Otterstraat)
17.30 u. Eucharistieviering

O.L.Vrouw Zevendonk
18.00 u. Gebedsdienst voor Clara Claessen en Lotis Nuyts

Zondag 5 januari

Sint-Pieter
10.00 u. Gezongen eucharistieviering voor de echtgenoten Van Helvert en zonen en André Truyens

Sint-Franciscus Schorvoort
10.30 u. Gebedsdienst

O.L.Vrouw Middelaars
10.30 u. Poolse eucharistieviering

Goddijk Kind Jezus
11.00 u. Gebedsdienst
11.00 u. Afrikaanse eucharistieviering

Pietersterkerk
11.00 u. Gezongen woord- en communiedienst
Deze week herinneren wij ons de namen van Justina Kenes (13 januari 1969), Jan Van der Steen (13 januari 1986), Eduard Marissen (13 janua-

ri 1997), Maria Van Reusel (12 januari 2002), Alexander Peeters (12 januari 2009), Josephine Boedcx (16 januari 2013), Maree MacGillavry (12 januari 2017)

WEEKVIERINGEN

Dinsdag 7 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Goddijk Kind Jezus
18.30 u. Eucharistieviering Spiritijnse gemeenschap

Woensdag 8 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Gezezen jaargetijde voor Leo Van de Heyning

Donderdag 9 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 10 januari

Sint-Pieter
09.00 u. Eucharistieviering

Kapelank H. Kruis (Begijnhof)
11.00 u. Aanbidding in de kapel van het Heilig Aanschijn (tot 11.30 uur)

Zaterdag 11 januari

Kapel Herentalsstraat
08.30 u. Eucharistieviering

Bezinning

29 december 2024
Feest van de Heilige Familie C
Evangelielezing:
Lucas 2, 41-52

Gebed over kinderen

Om zegen en voor kinderen, voor jongeren bidden we U God.
Maak ze **scherpzinig en sterk**, bestand tegen leugens en schijnwaarden, tegen de giftige lucht die ze tegen wil en dank moeten inademen.
Belofde ze uw **licht op hun wegen**



en de moeder om ook in het donker hun weg te zoeken.
Zegen ze met **vreugde en liefde** en met kracht in uren van

eenzaamheid,
Zegen ze met **vreugde**. Zegen ze met **tranen**.
Vul hun dagen met **werk en rust**, met **ernst en spel**.
Roep ze tot **vrijheid**. Roep ze tot **dienst**.
Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag en laat ze toch veranderend groeien, maak ze hoopvol voor de dagen die komen.
En wees Gij voor alle menskindere, de Vader en de Moeder,

de angeziene bondgenoot, de Stern in het huis van het hart.



Homilie

Feest van de Heilige Familie C,
29 december 2024
Eerste lezing:
Sirach 3, 2-6.12-14
Evangelielezing:
Lucas 2, 41-52

De Kerk is ook een familie

Als we het woord familie horen, denken we in de eerste plaats aan een vader, moeder en kinderen. De kerk heeft speciaal respect voor gezinnen en daarom vieren we de heilige familie op de eerste zondag na Kerstmis. Familie is al belangrijk sinds mensenheugenis. Eén van de tien geboden uit het boek Exodus uit het Oude Testament zegt "Eer je vader en je moeder" (Ex. 20,12). De eerste lezing van vandaag uit het boek Sirach richt zich ook op het eren van onze ouders omdat dat leidt tot een lang leven. Ouders zijn een zegen voor ons. Ze verdienen onze liefde omdat ze ved voor ons doen. Als we bijvoorbeeld naar het evangelie van vandaag luisteren, lezen we dat de familie van Jozef, Maria en Jezus die jaar naar Jeruzalem ging, bij gelegenheid van het paasfeest. Ouders doen dat nog steeds, we zien ze hun kinderen meemen naar interessante plaatsen. In deze periode van Kerstmis, zien we ouders met hun kinderen naar plaatsen gaan zoals de wintemarkt en het stadspark om te spelen of naar dorpen of kerken om

kerstallen te bezoeken. Ouders zijn lief. Niet alleen de ouders, maar ook grootouders verdienen erkenning voor de goede dingen die ze voor of met hun kleinkinderen doen. Ouders proberen veel tijd met hun kinderen door te brengen en als het mis lijkt te gaan, laten ze hen niet alleen. Ze proberen te delen in hun pijn en mogelijke oplossingen aan te dragen. Dat was het geval in het evangelie van vandaag, waar de ouders van Jezus zich zorgen maakten omdat ze hem niet konden vinden en naar hem op zoek gingen. Dit gebeurde na het paasfeest in Jeruzalem toen Jezus twaalf jaar oud was. Jezus zei eens dat geen vader zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt of een slang als hij om vis vraagt (Mt. 7,10). Dit vertelt ons dat Jezus begrijpt hoe diep de liefde van een ouder voor zijn of haar kind is. Als we het over ouders hebben, moeten sommigen zich mis-schieten niet zo goed vanwege een negatieve ervaring die ze met hun ouders hebben gehad. Als jij tot die groep behoort, weet dan dat God steeds aan de kant van de kleintjes staat. Als je nu een ouder of grootouder bent, probeer dan net als Maria en Jozef liefde te tonen aan je kinderen of kleinkinderen. Als je kinderen of kleinkinderen je liefde afwijzen, blijf hen liefde tonen en weet dat bij God alle dingen moge-

lijk zijn. En voor degenen van wie de ouders al zijn overleden, bidden we dat ze rusten in vrede. Het woord familie slaat niet alleen op vader, moeder en kinderen. Volgens het Tweede Vaticaans Concilie heeft God, die vaderlijke zorg heeft voor iedereen, gewild dat alle mensen één familie vormen en elkaar behandelen in de geest van broederschap (Gaudium et spes, 24). De kerk heeft geprobeerd de boodschap van vrede en eenheid te verkondigen. Door middel van de interreligieuze dialoog probeert de kerk de eenheid tussen mensen van verschillende religies te bevorderen. Dit betekent dat of we nu moslims, joden of christenen zijn, we allemaal lid zijn van één familie. Door middel van oecumene leert de kerk ook dat alle christenen, of het nu katholieken, orthodoxen of protestanten zijn, allemaal lid zijn van één familie. Christenen moeten weten dat ze lid zijn van één gezin en proberen te zoeken naar mogelijkheden om dit gezinsleven te laten werken. Verschillende gezinsleden kunnen ervoor kiezen om verschillende taken tegelijk te doen. De een kan ervoor kiezen om het huis schoon te maken, de ander om de maaltijden te bereiden en weer een ander om de kleren te wassen, de kinderen naar school te brengen of de hond uit te laten. We kunnen hetzelfde prin-

cipe toepassen op onze christelijke gezinnen. De een kan ervoor kiezen om lector of misdienaar te zijn, de ander zanger in het koor, weer een ander catechist om kinderen te helpen die zich voorbereiden op de eerste communie of het vormsel. Misschien is het de juiste tijd om onszelf deze vraag te stellen, vooral nu onze kerken lijken uit te sterven. Wat kan ik doen om deze familie te helpen groeien? Laten we ons tot slot inspannen om actief ded te nemen, elke keer dat we als familie van God samenkomen voor liturgische vieringen, door mee te zingen en mee te bidden. Terwijl we de heilige familie van Maria, Jozef en Jezus vieren, bidden we om Gods aanwezigheid in onze biologische families en ook in onze christelijke families door Christus onze Heer (Amen).

Moses Oguche, CSSP

Nieuwjaar



Nieuwjaar is een huis.

Voor het eerste nummer van dit gloednieuw jaar 2025 kozen we enkele teksten om jullie, lieve lezers, een gezegend jaar te wensen.

Geert De Koclere nodigt ons uit om open te staan voor alle wensen.

Onderweg, lang of kort, krijgt een mens veel wensen.

Ze worden met zachte of krachtige adan uitgesproken, met zoenen bezegeld,

liefdevol of attent gedacht, soms geschreven in sierlijke letters of digitaal in bits en bytes gewhatsapp, zoveel wensen aldoo.

Het is de kunst ze te vangen, voortdurend met je armen en je geest open te staan, klaar om te grijpen, elk ogenblik als het kan.

Als we genieten van alle mooie haarten die we tregen, inspireert Piet van Broemen ons om de haart langs alle kanten te bekijken en te lezen.

Nieuwjaarswensen hebben een voorlank: een façade van parfums en kussen, van geschenkverpakkingen en gezichten in hun allervriendlijkste plooi.

Nieuwjaarswensen hebben ook een achterlank:

dat beetje goede wil en heed ved macht doosheid, dat beetje hoop, en ook wat schrik,

dat beetje weemoed, en heimwee naar elkander en naar woorden die nooit gesproken worden.

Nieuwjaarswensen zouden ook een binnenkant moeten hebben...

Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst, tussen het vertrouwde en het onbekende, tussen de kade en het schip, tussen de haven en de zee.

Nieuwjaar is inschepen, niet als toeristen voor een cruise, maar als

bemannung om met vele anderen het schip varend te houden, op koers naar zijn bestemming.

Nieuwjaar is durven geloven dat het morgen anders kan dan vandaag, is durven geloven dat dit schip van deaarde een bestemming heeft en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde.

Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen en die oneindigheid voelen, en zeggen: "In Gods naam... wij varen!"

En tenslotte baseerden we ons op een tekst van Kolet Janssen

Een nieuw jaar is als een leeg huis waarin je wilt gaan wonen.

Eerst verf je de muren met kleuren van rust en vrolijkheid.

Dan hang je gordijnen van veiligheid.

Je zet er meubels in zodat je kunt eten.

Je zet er stoelen bij zodat je kan gaan zitten met wie je liefis.

Je legt kussens van tederheid op de zetels.

Je zorgt voor een bed om uit te rusten.

Het is ook fijn als er een douche is om alle zorgen weg te spoelen.

Dan kook je een pan vol lekker eten en nodig je mensen uit.

In een goed huis kun je wonen. In een nieuw jaar ook.

Dit nieuwe jaar is een cadeau voor ieder van jullie

Namens de redactie wensen we jullie dan ook de geborgenheid van een huis, de warmte van een thuis, met een boeket van vriendschap en liefde van mensen die je graag zien.

En dat in een nieuw jaar dat onverhoop te dingen mogelijk maakt.

Registreer je met je abonneenummer op otheo.be en lees gratis verder

Otheo

Agenda Turnhout Oost

zaterdag 4 januari 13.30 uur: Driekoningenfeest Samana HaPie

maandag 6 januari 13.00 uur: fietsclub 1 OKRA Sint – Pieter
maandag 6 januari 19.30 uur: team Turnhout - oost

dinsdag 7 januari 10.00 uur: turnclub OKRA Sint – Pieter
dinsdag 7 januari 13.00 uur: hobbyclub OKRA Sint – Pieter
dinsdag 7 januari 13.00 uur: schildersclub OKRA Sint – Pieter
dinsdag 7 januari 13.00 uur: zwembad OKRA Sint – Pieter
dinsdag 7 januari 13.00 uur: biljart OKRA Heilig Hart
dinsdag 7 januari 13.30 uur: petanque OKRA Heilig Hart
dinsdag 7 januari 19.00 uur: repetitie Sint - Pieterszangkoor

woensdag 8 januari 9.30 uur: lijndansen OKRA Heilig Hart
woensdag 8 januari 13.00 uur: regiocompetitie biljart OKRA Heilig Hart
woensdag 8 januari 14.00 uur: zirdansen OKRA Heilig Hart

donderdag 9 januari 9.30 uur: lijndansen OKRA Sint - Pieter

donderdag 9 januari 10.00 uur: bowling OKRA Sint - Pieter
donderdag 9 januari 13.00 uur: fietsclub 1 OKRA Sint – Pieter
donderdag 9 januari 13.00 uur: biljarten OKRA Heilig Hart
donderdag 9 januari 13.30 uur: wandelclub OKRA Sint – Pieter
donderdag 9 januari 14.00 uur: petanque Fenma Heilig Hart

vrijdag 10 januari 13.00 uur: kaarten en spellen OKRA Heilig Hart
vrijdag 10 januari 13.30 uur: petanque OKRA Heilig Hart
vrijdag 10 januari 14.00 uur: petanque OKRA Sint – Pieter

Geloof inspireert.

Lees Otheo digitaal en op papier.

Al vanaf €3,99 per maand

Otheo Kerk & Leven

Abonneer je nu of hernieuw je huidige Kerk & Leven abonnement op otheo.be/herabonneren

Vredeslicht van Bethlehem in de Turnhoutse scholen

Letterlijk als pelgrims van hoop gingen jonge mensen in de dagen voor Kerstmis onderweg met het Vredeslicht van Bethlehem in de Turnhoutse scholen.

Op maandag mochten de leerlingen uit **Hivset Secundair** het Vredeslicht ontvangen in de pastorie van Goddelijk Kind Jezus.

Vervolgens gaven zij donderdag het licht door aan leerlingen van de lagere school **Sint-Jozefcollege Turnhout** Pieter de Nefstraat.

Vrijdagochtend werden we warm onthaald in de kersviering van **Heilig Graf Tramstraat** waar het

licht een centrale plaats kreeg in de viering.

Dwarsverbindingen tussen pastorale eenheid en scholen, mede dankzij het diocesaan team pastoraal op school.

Na de kerstvakantie tot aan Lichtmis verspreiden we het Vredeslicht verder.



Samen in de wijngaard des Heren

Iets meer dan een jaar geleden, in oktober 2023, pleitte onze intussen 95-jarige denker Bob Stouthuysen in dit blad op indringende wijze voor de priesterwijding van gehuwde mannen. Vandaag actualiseert hij dat pleidooi, en breidt het uit met even gefundeerde argumenten voor de wijding van vrouwelijke diakens. Moge zijn stem ver en goed gehoord worden!

Het evangelie van Matteüs (28,19) eindigt met de uitzending door Jezus van zijn leerlingen met de woorden: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld."

Bij een drastisch tekort aan herders pleitten velen, waaronder ikzelf, herhaaldelijk voor de volle inzet van 'viri probati' - gehuwde mannen met een waar geloof en een onberispelijke levenswandel - en van vrouwelijke diakens. Tevergeefs. De Romeinse Curie (Curia Romana) weigerde obstinaat aan zijn bisschoppen de toelating om met die inzet het uitsterven van hun plaatselijke kerken tegen te gaan.

Eind vorige eeuw kreeg ik contact met een Belgisch-Congolese missie-bisschop op rust. Hij vertelde me dat zijn Congolese bisschop de omvang had van tweemaal België met nagenoeg ondoordringbare wouden en haast onbegaanbare wegen. Hij traditie éénmaal per jaar alle geloofsgemeenschappen - waarvan vele in verval - te bezoeken en te bemoeiden. Om deze lokale gemeenschappen in stand te houden of levendiger te maken, en zo mogelijk nieuwe gemeenschappen te vormen rond zelf gebouwde kerken en kapelletjes, investeerde hij samen met zijn directe medewerkers in betrouwbare, gelovige diakens, goed opgeleid en met empathische en leidinggevende kwaliteiten. Collega-bisschoppen deden hetzelfde in Congo (80 maal België). Ze werden sterk aangemoedigd door hun oversten, eens te meer omdat resultaten niet uitbleven. Des te meer ook omdat vitale geloofsgemeenschappen een bron zijn voor roepingen. Het hoofdkwartier te Rome was uiteraard op de hoogte, maar zag zelfs geen reden om haar contra-standpunt in vraag te stellen.

In 2019 was er de aanbeveling van een twee-derde meerderheid van de deelnemers aan het Synodale Proces om *viri probati* in aanmerking te ne-



Bob Stouthuysen.

men voor het priesterschap, zeker in afgedegen gebieden met een groot priestertekort. Echter, de paus legde deze aanbeveling toen naast zich neer.

Wat de aanbeveling pro vrouwelijke diakens betreft, kwamen de deelnemers aan het Synodale Proces weer samen te Rome om hun bevindingen opnieuw te bespreken. De vervolgsynode in oktober 2024 zou uitmonden in een definitieve - niet-bindende - advies tekst. Wanneer de synode adviseert dat vrouwen tot diakens worden gewijd, is paus Franciscus evenwel niet verplicht die wens in te willigen. De paus heeft twee bezwaren.

Zijn eerste bezwaar: de missie van een diaken bestaat in de inzet voor zieken en armen - dus ook vluchtelingen -, het toedienen van doopsels en het voorgaan in huwelijks- en begrafenisplechtigheden zonder eucharistie. Maar de verleiding zou kunnen opkomen om in parochies mannelijke en vrouwelijke diakens als vervangingspriesters te gaan gebruiken.

Zijn tweede bezwaar is dat het vrouwelijk diaconaat op termijn een opstap zou kunnen zijn naar het vrouwelijk priesterschap, waarvoor Rome al meer dan 60 jaar de deur definitief gesloten heeft. Vele deelnemers aan het Synodale Proces zijn duidelijk: het bestaan van vrouwelijke diakens is historisch gedocumenteerd, heeft geen leerstedige bezwaren en is pastoraal een noodzaak.

Door de synode hebben leken en vrouwen, volgens paus Franciscus, duidelijk hun rol blijvend gevonden in de kerk. Dit is 'een stapje' vooruit in de vernieuwing van de kerk van Rome. Want de kerk blijft kerkjuridisch (*de jure*) top-

down (van boven naar onder) bestuurd.

De bezwaren van de paus tegen voorgestelde veranderingen hebben immers een bindend karakter en synodale aanbevelingen van de hand van een overgrote meerderheid van de synode-leden zijn niet meer dan (niet-bindende) adviezen. De paus kan ze bijgevolg gewoon naast zich neerleggen.

De Kerk van Rome is een wereldkerk met een wereldwijde apostolische missie (zie Matteüs 28,19: ga op weg naar alle volken). Maar de huidige synodale discussies pro en contra de wijding van *viri probati* tot priester en de wijding van vrouwelijke diakens hebben alleen betrekking op feiten en toestanden in de Westerse Kerk (eurocentrisme). De religieuze noden en behoeften, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, Afrika, Indië, China en Japan, komen er niet ter sprake.

De echte kerntaak van een synode zou bij moeten zijn bij overleg een antwoord te zoeken op de vragen: 'Heeft de adertblijvende Kerk van Rome nog toekomst in een pluralistische en verdeelde wereld? En hoe moet de Kerk van Rome zich oriënteren op haar christelijke oorsprong en zich concentreren op haar fundamentele taken op deze aardbol?'

We zijn nog ver van een synode die de toekomst van de wereldwijde Roomse Kerk én van boven-naar-onder (top-down) én van onderen-naar-boven (bottom-up) in grondig overleg neemt. En die uitgaat van het standpunt: priesters, diakens en leken zijn samen de Kerk.

Bob Stouthuysen

Rust in de heer

Mia Oris, echtgenote van Karel Van de Leur, geboren te Turnhout op 11 mei 1939, en overleden in het WZC Sint Lucia op 17 december 2024, gestekt door het H. Sacrament van de zieken.

Mia was jaren lid en bestuurslid van Samana.

De afscheidsplechtigheid vond plaats op zaterdag 21 december in aula van het crematorium Pontes te Turnhout

Samen met onze gebeden bieden wij aan Karel en de beproefde families de christelijke deelneming aan van onze Parochiegemeenschap. In verbondenheid met Mia

en met de parochiegemeenschap vieren we samen eucharistie op zondag 26 januari 2025 om 10.30 uur in de kerk te Schorvoort.



Clara van Assisi
PASTORALE EENHEID