

Zesde paaszondag b – 5 mei 2024

Eerste lezing: Handelingen 10, 25-26.34-35.44-48

Evangelielezing: Johannes 15, 9-17

Homilie

Lieve mensen, **liefde en verbondenheid** dat is het thema van deze zondag.

Een prachtig thema dat Johannes hier verwoordt in de afscheidsrede van Jezus voor hij aan het kruis gehangen wordt. Aan het einde van de paastijd, voordat we volgende donderdag de hemelvaart van de Heer vieren, geeft Jezus zijn leerlingen, en dus ook ons, een gebod om elkaar lief te hebben. Dit gebod, zegt Hij ons, zal ons vreugde bezorgen.

Dit stukje tekst vormt één geheel met het beeld van de wijnbouwer, de wijnstok en de ranken. Het evangelie dat we vorige week hoorden.

Het beeld van de wijnstok en de ranken bracht het al aan: echte verbondenheid tussen wijnstok en ranken, de verrezen Heer en zijn leerlingen, en wel onder de goede zorgen van de wijnbouwer, God, de Vader. Verbondenheid met Jezus én met elkaar.

Die verbondenheid wordt deze week verder uitgedrukt in de tekst van Johannes: 'Houd van elkaar'. Dit lijkt misschien een gemakkelijke regel. Bij Jezus is de uiterste consequentie van dit 'houden van' dat je bereid bent om voor de ander te sterven. Als we eerlijk kijken voor hoeveel mensen wij zelf bereid zouden zijn te sterven, dan is deze groep eigenlijk niet zo groot.

Veel van Jezus' leerlingen hebben zich aan deze belofte gehouden. Ze zijn gestorven voor het geloof in Jezus. Toch hoeft het gebod waar Jezus over spreekt geen lastige opdracht te zijn. Het kan een mooie wegwijzer naar de vreugde zijn.

Liefde: daarover kunnen we maar behoedzaam spreken ... want het woord roept bij iedereen iets anders op. Liefde is een wonderlijk woord. Misschien wel het mooiste woord dat er bestaat.

Er is liefde op het eerste gezicht en er is liefde die blind is.

Maar er is ook huwelijksliefde en naastenliefde.

Voor ieder van ons is de liefde ook gekleurd door onze eigen ervaringen, mooie en minder mooie. Liefde is ook vaak het onderwerp van boeken, gedichten, films en muziek.

Maar liefde is ook een opdracht, een geschenk, een werkwoord, een verlangen ... een basis voor een menswaardig leven.

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 'Je leven geven' gebeurt in oneindig verschillende vormen: tijd hebben en luisteren, lief en leed delen, je overvloed delen met wie tekort heeft, het werk van een ander waarderen, stil nabij zijn, samen vieren en feesten, de zorg van ouders voor hun kinderen, de zorg van kinderen voor hun ouders, de inzet van mensen voor hen die het moeilijk hebben, mantelzorg, dienstbaarheid, een innige familieband, in alle omstandigheden op elkaar kunnen rekenen, ... En je kan er heel ver in gaan, zoals Jezus: sterven omwille van de liefde.

Liefde en verbondenheid is niet alleen een opdracht voor ons persoonlijk maar ook voor ons als **gemeenschap, als Kerk**. De Kerk is geroepen om te weerspiegelen wie God zelf is: Hij is liefde, gemeenschap, verbondenheid. En God, omdat hij liefde is, is er voor ons, voor de wereld. Dus moet ook de Kerk er zijn voor de wereld. De zending van de Kerk is eenheid scheppen door vriendschap met God, en van daaruit streven naar verzoening en een band van vrede tussen alle mensen, over de grenzen heen.

In de eerste lezing klonk dit uit de mond van Petrus zo: 'Nu begrijp ik pas goed dat God alle mensen even belangrijk vindt'.

Het evangelie maakt ons duidelijk dat wij bemind worden door God en Jezus. Wij zijn hun vrienden. Daarom heeft Jezus ons gezegd wat Hij van de Vader heeft gehoord. Dat is geen

moeilijke boodschap om bang voor te zijn. Liefde is de wegwijzer om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Het besef dat we eerst en vooral liefde ontvangen, geeft vreugde.

Jezus laat ons begrijpen dat onze liefde niet puur affectief moet blijven, niet aan de oppervlakte, maar wel een daadkrachtige liefde moet zijn. **Dat is een uitnodiging voor ons om de liefde te beleven en waar te maken.**

Jezus' heel zijn leven was **liefde in beweging**. Zijn liefde, zijn Geest, zet ons in beweging. Wij worden uitgenodigd en misschien wel uitgedaagd om in diezelfde beweging van liefde mee te gaan. Ons geloof houdt onze liefde in beweging, doorheen alle moeilijkheden. De Geest sticht een gemeenschap waarin we op elkaar kunnen leunen en steunen.

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals ik u heb liefgehad. Veel meer uitleg is er niet nodig. Wel voldoende stilte om de woorden echt te horen. En ook voldoende beschikbaarheid en wil om te doen wat we horen.

Dan zal de liefde ons in beweging houden. Dan zal de liefde een grote beweging scheppen die levend en levendig blijft in onze kerkgemeenschap en in onze maatschappij.

Eminent oud-politicus Herman Van Rompuy vat het ook krachtig samen: God, goedheid, liefde, gekregen en gegeven, vullen een leven.

Ria Toelen