

## Zondag 8 januari 2023, Openbaring van de Heer A

Eerste lezing: Jesaja 60, 1-6

Evangelielezing: Mattheus 2, 1-12

### Homilie

Het evangelie van vandaag verhaalt uitvoerig over de drie wijzen, die geleid door een ster, via om omweg langs Herodes, uiteindelijk de goede weg vinden naar Jezus. En ze brachten hem hulde. En op het einde wordt verteld dat de drie hun geschenk aanbieden.

Het wordt maar even aangeraakt dat de wijzen een deel van hun rijkdom delen met Jezus. Ze haalden hun schatten tevoorschijn, staat er. Elk van hen namen dus een groot geschenk mee.

De eerste wijze geeft goud, een koninklijk geschenk. Een soort levensverzekering. Want met dit geld, met dit goud, konden Jozef en Maria later naar Egypte. Het gouden geschenk staat symbool voor het materiële, zonder geld kunnen we immers niet leven. Maar goud is ook het symbool van trouw en betrouwbaarheid. Koper er ijzer bijvoorbeeld worden lelijk op den duur. Goud blijft altijd mooi.

Het tweede geschenk dat de wijzen hadden meegenomen was wierook. In de tijd van Jezus werd er in de tempel iedere dag wierook gebruikt. Zoals de rook van de wierook omhoog kringelt, zo stegen de gebeden van de priester op naar God. Ook nu nog wordt wierook gebruikt, met zijn typische geur. En misschien ken je wel wierookstokjes, verkrijgbaar in allerlei geuren. Heel wat mensen gebruiken ook parfum om lekker te ruiken. De diepere betekenis van wierook is dan ook: in een goede 'reuk' staan, in de smaak vallen, vertrouwen krijgen en uitstralen: een tweede goddelijk geschenk.

Mirre wordt gehaald uit de vruchten van een boom in warme landen. Het ruikt heel sterk. Het wordt ook gebruikt in olie. En het werd gebruikt bij de zalving van een koning of koningin. Maar ook van profeten. Profeten zijn mensen die de waarheid spreken, die anderen proberen te overtuigen om als een goed mens te leven. En heeft Jezus juist dat niet aan ons laten zien?

Ook wij, om het even wie, kan profeet zijn, door het goede te behartigen en te doen.

Deze drie goddelijke geschenken horen bij elkaar: Goud: voorspoed en genieten; Wierook: vertrouwen krijgen en geliefd zijn; Mirre: eerlijk en oprecht leven.

De drie koningen vonden de juiste weg naar Jezus, geholpen door hun wijsheid.

Ook wij, christenen van vandaag, proberen om de juiste weg te volgen. We leven in een tijd waar zoveel mensen het moeilijk hebben om God te vinden. Het is onze opdracht om, als een wijs mens, een spoor van God te brengen aan anderen. Voor ieder zoekend mens, van welke rang of stand ook, uit alle windstreken, een ster te zijn en de weg te wijzen naar het Kind Jezus. En zo onze rijkdom, als gelovige, te delen met anderen, namelijk: als volgeling van Jezus te behoren tot een warme en hartelijke geloofsgemeenschap.

En dat is zinvol. Want een spoor naar God kan een grote rijkdom zijn. Mensen die vertrouwen op God, en door een moeilijke periode zijn gegaan, zeggen wel eens: zonder mijn geloof had ik het nooit volgehouden. Deze kracht met anderen delen, is een groot geschenk, dat we niemand mogen onthouden.

Door God toegezegd, gingen de wijzen langs een andere weg verder dan eerst voorzien.

Onze eigen weg door het leven neemt soms ook een onvoorziene wending. Enkele voorbeeldjes: We nemen een beslissing die we moeten bijsturen. Onzekere tieners die hun weg zoeken naar volwassenheid, met vallen en opstaan. Jongeren die afstuderen kiezen soms een totaal andere job. We ontmoeten iemand op onze weg die ons leven verandert. Beste mensen, door ons geloof in Gods Geest kunnen wij er op vertrouwen dat uiteindelijk ieder mens de juiste weg vindt naar vrede en geluk.

*Charel Verhoeven*