

18 juli 2021, zestiende zondag door het jaar B
Evangelielezing: Marcus 6, 30 – 34

Homilie

De verhalen uit het evangelie, die we elke zondag te horen krijgen, kunnen op veel verschillende manieren benaderd en uitgelegd worden. Trouwens, we beluisteren die verhalen niet afstandelijk, maar als een boodschap voor ons leven. We hopen er iets in te beluisteren dat ons aanspreekt, ons terechtwijst, ons gelukkig maakt. In elk geval iets dat ons helpt om ons dagelijks leven te inspireren. Zo valt het evangelie iedere zondag binnen in het leven van elk van ons. De één zal gegrepen worden door die zin, de andere zal die gedachte onthouden en weer een andere zal ontroerd worden door dat woord. De zestiende zondag door het jaar valt tijdens de vakantie. Het evangelie van deze zondag brengt ons in een vakantiesfeer. Jezus neemt ons mee naar een eenzame plaats om te rusten, op adem te komen. Hij is de goede herder die ons laat weiden op groene weiden. Hij beantwoordt aan het beeld van de goede herder, die Jeremia in de eerste lezing voor ogen heeft. Hij toont zich in het evangelie als een goede herder.

Marcus wijst daarna in korte en bondige zinnen op drie trekken van de goede Herder.

1. Jezus ziet.

Moet je je voorstellen wat voor emotioneel gebeuren het daar is. Vorige week hoorden we hoe de leerlingen geroepen en gezonden werden twee aan twee. De leerlingen die nog vol zijn van hun succes. Jezus die de bui ziet hangen. Het volk dat hen als een grote fanclub volgt.

Hij krijgt niet veel tijd om uit rusten en op deze eenzame plaats te blijven. De mensen zoeken hem immers op. Ze hebben zelfs geen tijd om te eten en ze hebben honger.

Jezus heeft goede ogen. Hij ziet en kijkt. Hij heeft aandacht voor de grote menigte. Hij is door hen geraakt. Hij voelt wat hen drijft en wat ze verlangen.

We zitten nu midden in het evangelie van vandaag. Jezus ziet die menigte, en dan staat er: Hij had zeer met hen te doen.

2. Jezus heeft medelijden.

Het pakt Jezus tot in zijn diepste. Jezus beseft dat deze mensen op zoek zijn en inzicht wensen. Daarom zal hij hen uitvoerig onderrichten. Jezus kent de geestelijke en de materiële zorgen van deze mensen. Daar op deze eenzame plek in het late uur zal Jezus straks deze grote massa voedsel aanreiken. Jezus zorgt voor een feestelijk eten, waar er genoeg is voor iedereen en zelfs nog veel overschot. Marcus vertelt daarover in de verzen die aansluiten op het evangelie van deze zondag. Hij brengt het verhaal van de wonderbare broodvermenigvuldiging dat we volgende week beluisteren.

Hij had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen zonder herder waren

Schapen zonder herder, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Veel herders komen we niet meer tegen hier in Vlaanderen, we kennen allemaal nog wel het Bijbels verhaal van de Goede Herder, de herder die zorgt voor zijn schapen. Jezus heeft medelijden met de mens, ook de hedendaagse mens, die op zoek is naar een herder. Een leider die richting geeft, een gids die de juiste weg toont, iemand waaraan men een voorbeeld kan nemen.

Ik moet u niet vertellen hoe belangrijk de media tegenwoordig zijn in onze beeldvorming van leiders. De nood aan leiders met kennis en ervaring, met véél empathie om te luisteren, met een hoog ethisch bewustzijn en een authentiek gezag. Dit soort leiderschap staat soms haaks

op het leiderschap dat ons vandaag bepaalt, en dat soms getekend is door de belangenverdediging of het prestige van enkelen.

Wij mogen dan ook hopen en kiezen voor leiders die eerlijkheid stimuleren en streven naar rechtvaardigheid. Verantwoordelijken die fouten en vergissingen barmhartig aanvaarden zonder onmiddellijk te bestraffen. Politici die de polariserende tendensen in onze samenleving niet versterken door onze angsten en ons eigenbelang aan te wakkeren.

Maar het is ook goed te beseffen dat God ons allen, ieder van ons, uitnodigt en zendt tot dienend, betrouwbaar en samenwerkend leiderschap, dat God in ieder van ons een mens ziet met capaciteiten en niet enkel in een select groepje van zogenaamd gespecialiseerde mensen.

3. Hij verkondigt.

Hij werd door al die mensen diep van binnen ontroerd, tot in zijn binnenste geraakt, want ze waren als schapen zonder herder. En dan laat Hij al zijn voornemens, zijn plannen om met zijn leerlingen alleen te zijn en uit te rusten, uit handen vallen en begint hen te onderrichten. Er staat niet beschreven wat het onderricht van Jezus inhoudt. Zijn speech of zijn les is niet te lezen.

Met andere woorden: wat maakte Jezus tot herder van al die mensen die zoeken naar houvast? Wat maakt Jezus tot herder, tot spiritueel leider? Als Hij al die mensen ziet, die zijn als schapen zonder herder, dan ziet Hij ze als kinderen van God, geschapen naar Gods beeld, ieder met een naam en een gezicht. Dat is zijn diepste spiritualiteit. God zichtbaar maken, God houdt van je. Dat laat Hij zien, dat straalt hij uit.

Dat diepe weten vertaalt zich in vertrouwen. God houdt zoveel van je dat Hij je nooit laat vallen, wat er ook gebeurt.

Dat getuigt ook van de zorg van de herder voor zijn schapen en is voor ons een voorbeeld om zorg te dragen voor de mensen rondom ons.

Volgend weekend gaat het verhaal verder en zullen we weer horen van een oefening in vertrouwen. Die levenshouding straalt Jezus uit, en daarmee is Hij als een herder, een spiritueel leider die ons voorgaat. Hij houdt niet op te zeggen: 'Jij bent geliefd en bemind. Als iedereen je laat vallen, God laat je nooit vallen... heb daar vertrouwen in... zelfs als de dood je bedreigt.' Mogen we dat ervaren als een Godsgeschenk voor ons leven nu en de komende tijd.

Ria Toelen