

2 mei 2021, vijfde paaszondag, jaar B
Joh. 15,1-8 : Verbondenheid – Verscheidenheid

Homilie

Ik ben de goede herder. Ik ben de ware wijnstok. Jezus' selfies wisselen elkaar de laatste weken in hoog tempo af. Vorige week was Hij nog de Goede Herder. Daarmee bedoelde hij: 'Zoals een herder zorgt voor zijn kudde schapen, zo ben Ik voor jullie.' Nu zegt Jezus van zichzelf: 'Ik ben de ware wijnstok.'

Johannes schreef voor christenen die het moeilijk hadden in een omgeving waarin de Romeinen hen almaar meer vijandig gezind waren en waarin ze ook niet meer naar de synagoge konden, omdat joden en christenen steeds verder van elkaar kwamen te staan. Johannes zegt hen dat ze niet alleen staan bij het gezond houden van de wijngaard. Als ze verbonden blijven in Jezus, de ware wijnstok, zal Hij werkzaam aanwezig zijn zodat ze rijpe vruchten dragen.

Als we dit lezen in **de context vandaag**, kunnen we dit zeker hertalen. In deze periode waarin samenkomen, gemeenschap vormen en eucharistie vieren ernstig beperkt worden, hunkeren we meer dan ooit naar **verbondenheid**.

Wijnstokken en wijnranken waren alledaagse beelden in de tijd van Jezus. Langs de weg en op de rotsige bergflanken, overal waren er wijngaarden en rijpten de druiven. Iedereen kon zien hoe ranken die stevig verbonden zijn met de wijnstok goede en rijpe vruchten voortbrengen en geknakte ranken dor worden en verbrand worden.

De vergelijking die Jezus gebruikt, is niet zo moeilijk. Er is een wijnbouwer, de Vader. Hij onderhoudt de ranken, dat zijn wij, die aan de wijnstok, Jezus, groeien. Er zijn ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen. Als je wordt afgesneden van de bron, verdor je. Als je vrucht wil dragen, moet je het contact met de bron goed onderhouden.

Een eenvoudige vergelijking, met diepgaande gevolgen!

Er zijn drie elementen: de wijnstok; de rank en de vrucht; de ranken samen.

De wijnstok

De belangrijkste functie van de wijnstok is stoffen uit de grond halen en die stoffen doorgeven aan de ranken zodat ze groeien en vrucht dragen. De wijnstok is van levensbelang voor de rank. De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf. Als je een rank zou afsnijden van de wijnstok en op de grond leggen, zullen er geen druiven aan komen. Het doel van de wijnstok is dat er mooie trossen druiven aan de ranken komen.

De rank en de vrucht

Er zijn twee soorten ranken. De ranken die geen vrucht dragen en de ranken die vrucht dragen.

Elke rank die geen vrucht draagt, verdort en voldoet niet. De wijnbouwer komt en neemt de vruchteloze ranken weg.

Met de ranken die vrucht dragen, doet de wijnbouwer ook iets: hij snoeit ze. Wellicht het meest pijnlijke in het leven van de rank. Dat is nodig. Het doel van de rank is niet: lang worden en veel bladeren krijgen, maar vooral: vrucht dragen. Als een rank te veel bladeren maakt, dan is er te weinig energie om mooie vruchten te krijgen en krijgen de vruchten die er komen te weinig zonlicht. Snoeien is noodzakelijk.

Een wijngaard met ranken vol grote bladeren maar weinig druiven getuigt van weinig vakmanschap. Daarentegen een wijngaard met ranken vol grote en gezonde druiventrossen voorspelt een rijke oogst.

Ranken en verbondenheid

Als we over ranken spreken, bekijken we best een aantal ranken samen.

Er zijn oude ranken, die al lang christen zijn, en jonge ranken, die fris zijn in het geloof; oud of jong... tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets doen.

Er zijn ranken die verantwoordelijkheid dragen en ranken die afzijdig blijven; tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets doen.

Er zijn mooie rechte ranken en er zijn scheefgegroeide ranken: tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets doen. Elke rank aan de wijnstok is anders, is verschillend.

En zo zijn we gestart met al deze beelden verder te vertalen naar ons leven, ons christen zijn.

Je bent christen en door de grondstoffen die je van de wijnstok, van Jezus ontvangt, groeien er vruchten. Een mooi beeld!

Wat zijn deze vruchten? Ze zijn zeer verscheiden.

Denk maar aan de vruchten van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, matigheid. Dat zijn druiven aan onze ranken; vruchten in ons leven. Liefde voor God en voor anderen is daar heel belangrijk in.

Een talent waarmee je anderen kan dienen, is zeker ook een vrucht.

Weet u wat Jezus daarvan zegt? De rank kan geen vrucht dragen op zichzelf. Ik kan geen vrucht dragen als ik niet vertrouw op Jezus, in Jezus blijf.

In ons leven is het ook noodzakelijk dat God hier en daar snoeit. In ons leven wil God alles verwijderen dat de groei van de vruchten tegenhoudt. Wat houdt in ons leven de groei van vruchten tegen? Voor sommige mensen houdt hun werk hen tegen van te groeien.

Voor anderen zijn dat zorgen i.v.m. hun gezondheid, huis of hun kinderen.

Durven wij onszelf vragen: **Wat zou er in mijn leven gesnoeid moeten worden?** Wat groeit er in mijn leven dat ervoor zorgt dat de vrucht die Jezus wil laten groeien, niet goed doorkomt?

Soms wordt er willens nillens gesnoeid; er gebeuren dingen waardoor we wel moeten veranderen.

Soms is het ook wachten op het juiste moment om te snoeien.

Maar eigenlijk doen we het beste snoeiwerk zelf. Niemand dan wijzelf weet beter waar het te veel is en wat er weg moet. Snoeien is echt wel nodig, zodat ons hart geraakt kan worden, door Jezus en zijn evangelie...

En de oogst? Als mensen naar ons kijken, zouden ze Gods grootheid moeten zien en uitgedaagd worden om over God en Jezus na te denken. Ze zouden onze vruchten moeten zien en denken: Hun God wil ik kennen. Zo wil ik ook zijn.

De wijnstok en de ranken. Het is een mooi beeld van verbondenheid met God en met de mensen.

Verbondenheid met anderen is levensnoodzakelijk. Het vermeerderd je draagkracht en maakt je weerbaarheid groter.

In geloof zijn we verbonden met Jezus en met de Vader. In liefde zijn we verbonden met onze medemensen.

Jezus, de wijnstok, kan niet zonder de ranken. De Heer heeft ons nodig, wij zijn de ranken om rijke vrucht te dragen. Wij worden op weg gezonden om rijke vruchten voort te brengen en zo een levend teken te zijn van Gods grote liefde.

Laat dit vandaag een **oproep** zijn om, als ranken aan de wijnstok met Jezus verbonden, vruchten te dragen. Om christenen te zijn met een open oog en een warme hand voor wie het koud heeft, hopeloos is en eenzaam doorheen de dagen gaat.

Laat dit ook een oproep zijn om in **verbondenheid ook verscheidenheid** te waarderen.

Elke lokale kerk heeft een eigen gelaat. Geen enkele christen mag zich afzonderen van de andere; geen enkele kerk mag zich in zichzelf opsluiten.

Als we om ons heen kijken, zien we veel verschillende ranken. In veel dingen anders dan wijzelf, maar hierin gelijk: Jezus houdt van elke rank en wil elke rank helpen om veel vrucht te dragen.

Ria Toelen