

31 mei 2020, Pinksteren, jaar A

**Lezingen: Hand 2, 1-11 Allen vervuld van de H. Geest
1 Kor 12, 3b-7.12-13 Er is slechts één Geest
Joh 20, 19-23 Ontvang de heilige Geest**

Homilie

Beste vrienden,

Kent u dat gevoel: u sluit een verzekering af en toch blijft u twijfelen of als er straks echt iets gebeurt u wel mag rekenen op bijstand of hulp. Je zocht zekerheid maar je weet niet wat je gekocht hebt, en de kleine lettertjes zaaien enkel maar meer twijfel en angst. Angst die u wilde afkopen met een verzekering: een autoverzekering, een brandverzekering, een rechtsbijstandsverzekering en ja natuurlijk een overlijdensverzekering. Het hebben van een verzekering reduceert het risico in ieder geval niet. Ze neemt alleen, hopelijk, de gevolgen weg.

Pinksteren is het (enige) verhaal van een verzekering met volledige dekking. De Heilige Geest verzekert ons dat wij van Koninklijke komaf zijn, dat we het aardse en vergankelijke overstijgen. Dat we kinderen van God zijn. Een verzekering waar je een heel leven mee vooruit kan. Zonder de Heilige Geest is het verhaal van Jezus een historisch gegeven, maar geen actueel gebeuren. Zonder de Heilige Geest zou zijn boodschap tegenwoordig niet meer zijn dan een vage ethische reflex. Zonder de Heilige Geest zouden we zelfs niet kunnen geloven. Niets wijst erop dat we als fysiek systeem zo maar kunnen geloven. Als product van deze aarde denken we snel: dat verhaal van Jezus is onzin of te mooi voor woorden. Alleen de Heilige Geest kan een Godsrelatie verzekeren en garanderen.

Die verzekeraar zorgt er om te beginnen voor dat we openstaan voor de boodschap, het transcendente, datgene dat we niet zien maar wel ervaren. Het moet toegegeven, soms kost het wat tijd. Petrus en de andere apostelen gingen na zijn Hemelvaart ook niet naar Jeruzalem en gingen onmiddellijke preken over Jezus, zijn boodschap en opstanding. Dat zou niet gewerkt hebben. Het transmissiekanaal zou (nog) niet gewerkt hebben en de mensen zouden er niet voor hebben opengestaan. De Heilige Geest legt de verbinding tussen God en de mensen, maar verzekert ook dat de ultieme waarheid over dit bestaan en dit leven beschermd blijft. De Heilige Geest geeft geloof, hij is de netwerker tussen ieder van ons en God.

Als je hedendaagse hersenwetenschappers bezig hoort vang je daar een echo van op. De fysieke integriteit en capaciteit van onze hersenen kunnen niet het volledige potentieel verklaren van ons mens zijn, ons kunnen en ons quasiongelimiteerde potentieel. Sommige wetenschappers beschrijven onze hersenen dan ook eerder als een ontvanger van een radiotoestel dat in verbinding staat met de bron van waaruit we toegang hebben tot al dat oneindig potentieel. Zelfs als we nog niet precies hebben uitgevogeld hoe dat allemaal werkt, lijkt er wel consensus te zijn over het principe. Maar net zoals ieder radiotoestel hebben we een hele bandbreedte aan frequenties. Frequentie van de logos, van het fysieke, van het hart, van de driften en noden, van de nieuwsgierigheid, van de hebzucht en hedonisme etc. De Heilige Geest heeft op die bandbreedte zijn eigen frequentie. Niet iedereen vindt die, en niet iedereen die hem vindt hoort hetzelfde. De Heilige Geest geeft geloof. Hij maakt je zeker van Gods liefde, Hij legt de relatie. Maar zijn boodschap wordt door ieder anders begrepen, anders verwerkt en anders terug uitgezonden. Soms in hoge en soms in lage frequentie,

soms in hoog en soms in zeer laag volume. Maar voor elk opent hij een dynamiek op het leven die niet anders te benaderen of te verkrijgen is. Meer nog, hij maakt dat we als mens meer zijn dan een leerlooien zak gevuld met organen.

De frequentie van de Heilige Geest is een frequentie die aanzet tot beweging, tot geloof, tot liefde, tot het overstijgen van je eigen bestaan. De Heilige Geest heeft voldoende bandbreedte om vurige indrukken achter te laten bij mensen, en een gevoel van warmte, en geborgenheid achter te laten. Een gevoel van gewild te zijn. Maar ook een gevoel van het actueel zijn van ons geloof en relatie met God. Geloven is niet enkel het verhaal van de historische Jezus, maar ook het verhaal dat de Heilige Geest toelaat dit gebeuren iedere dag en moment actueel te maken. Ons leven als levend en actueel gegeven aan te bieden, als een geleefde werkelijkheid.

De Heilige Geest is de verzekeraar via wie we op ieder moment van ons leven op aarde, ook in contact blijven met onze Vader, onze bron en onze toekomst. De Heilige Geest verzorgt en beschermt ons, zoals alleen onze Vader dat kan. De Heilige Geest is de verzekering van God tijdens ons leven op aarde. Totdat we bij hem terugkeren. Niets kan ons scheiden van zijn liefde schrijft Paulus. Geen verdrukking of vervolging, geen dood en geen leven, geen hoogte en geen diepte. Als je dat mag ervaren, is dat niet de allerbeste verzekering die je kunt hebben? Dan ben je beter verzekerd dan met de duurste aardse verzekeringen. Want ja, er is genoeg dat kan gebeuren, genoeg waar je bang voor kunt zijn. Maar de verzekering van de Heilige Geest neemt de angst weg uit je leven.

Een verzekering door onze God geeft stabiliteit en zekerheid: over wie we zijn, over of we het wel goed doen, of we wel op de juiste manier geloven, of dat er vergeving is als het eens fout loopt. Of over het feit dat hij er voor ons is als we het aardse verlaten. Onze God is geen wispelturige God, hij is de beste verzekeraar die je je kan voorstellen. Bij de Vader ben je verzekerd van zijn liefde. Je mag verzekerd zijn van zijn trouwe zorg en nabijheid, in alle omstandigheden. Ook, en juist, als het moeilijk is. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat alles van een leien dakje zal gaan. Ik zei al: een verzekering voorkomt niet, maar een verzekering verzacht wel. Als Hij je draagt in het donker, kom je erdoor! Je hebt een gids, en je hebt vergeving, en nog zoveel meer.

We zijn ook verzekerd van een mooie toekomst: we zijn namelijk zijn erfgenamen. Niet van een overleden God maar van een stralende God in zijn nieuwe koninkrijk. Voor altijd leven met Hem op de vernieuwde aarde, waar het goed is. Daar zullen we werkelijk mogen leven als Gods grote gezin, dan zijn we thuis bij onze Vader!

De Heilige Geest die ons aangeboden wordt met Pinksteren is een verzekering die we boven alles nodig hebben, om hier zonder angst en zorgen te leven. Dat is de levensverzekering die écht zorgt dat je een nieuw leven krijgt als je overlijdt. Ik hoop dat u iets van zijn werk in uw leven herkent. Dank voor geloof en zekerheid, en voor die momenten waarop je het weer heel zeker en vast mag weten. En als je dat nu niet herkent, bid er maar om. Want de Geest is gekomen, dat vieren we vandaag. En hij doet niet liever van mensen verzekeren. In je oor fluisteren: ja, het is echt waar, ook voor jou!

Eendrachtig waren de leerlingen hoorden we tien dagen geleden met Hemelvaart. De Heilige Geest zorgt vanaf nu voor 'die' samenhang. De geboorte van de kerk, die iedere zondag opnieuw begint. Pinksteren vieren als het feest van het doorbreken van de grenzen die deze wereld stelt. De Heilige Geest spreekt ons aan als individu maar minstens evenveel als gemeenschap. Die kracht als gemeenschap hebben we nodig om de problemen van deze wereld de baas te kunnen. De essentie van deze wereld is niet het atomaire individu maar de collectiviteit, de samenhang en het besef dat we allen uit dezelfde bron komen. Iemand die de basistheorie van de oerknal aanhangt, beseft dat dat betekent dat we uit èèn bron komen, uit een singulariteit. Onze toekomst is er èèn van verbonden zijn. De evolutionaire dynamiek van 'het recht van de sterkte' dienen we te verlaten. Dat zijn aardse praktijken.

Pinksteren is een feest van herkenning. Gods woord en ons eigen woord gaan samen. En waar dat gebeurt mogen wij spreken van de Heilige Geest. We zijn dragers van Gods Geest. Het is nu aan ons, levende getuigen te worden van Gods beloften, zoals de leerlingen dat eens waren in Jeruzalem. De Geest van Pinksteren brengt mensen bij elkaar. De Geest werkt bij iedereen, op elke plaats, op elk moment. De Geest is er niet voor enkelingen. Dit is het wonder van Pinksteren: nieuw leven voor iedereen. Pinksteren is de hevige wind van wereldwijde liefde, de tedere wind van naastenliefde en de zachte wind van Gods scheppende liefde.

En niet onbelangrijk in deze tijden: Pinksteren is het feest van vergezichten en perspectief, van hoop, vrede en vreugde. Van de weg naar dieper geluk. Pinksteren heeft iets te maken met jeugd, lente en vernieuwing. Pinksteren: alles wordt nieuw, alles wordt goed. Want het is de Geest die overal waait. De taal van de Geest heeft zich gevestigd in ons hart. Pinksteren is de voltooiing van Pasen. Zet de deuren wagenwijd open. Nieuw en beter is ons voorbestemd.

Luc Nijs