

Paastijd in coronatijd



Hoewel het paasweekend een echt lenteweekend was althans wat het weer betreft, was het zeer vreemd om het christelijk hoogfeest bij uitstek te vieren onder je eigen dak of in je eigen tuin. In de Sint-Pieterskerk probeerden we voor de bezoekers gedurende de Goede Week toch de sfeer van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen op te roepen met eenvoudige symbolen. De klokken zongen wel hun feestlied en dus waren er ook paaseieren.

Voor wie niet de kans had de kerk te bezoeken, willen we met enkele foto's de Goede Week in beeld brengen

En ook onze pastoor wil een woord van bemoediging, een vreugdevolle paasboodschap brengen.

We zijn nog in de paastijd, maar helaas Pasen moesten we anders vieren. De vreugde waarmee we het paasfeest vieren, was er dit jaar niet omwille van de coronacrisis. We konden de vrolijke paasliederen niet zingen of laten klinken in onze geloofsgemeenschap. Alles was stil gevallen. Velen zijn bang en ongerust. Velen voelen zich eenzaam en verlaten. Velen zitten met vragen. Het zijn echt moeilijke tijden.

In die moeilijke en ongewone tijden zouden we wellicht denken dat God niet meer met ons is, dat Hij ons in de steek gelaten heeft. Of wellicht zitten we te morren of ons vragen te stellen zoals grote figuren in de bijbel deden tijdens de kritische tijden in hun leven. Mozes vroeg in een moeilijk moment van zijn leven Heer: „Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij weinig genegen...?“ (Numeri 11;12). In dezelfde richting stelde Habakuk God de vraag:

„Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet, moet ik ‘geweld!’ schreeuwen en brengt u geen redding?” (Habakuk 1;2). Toen Jezus op het kruis hing, voelde Hij dat Hij in de steek gelaten werd, en schreeuwde: „Mijn God, mijn God waarom hebt u mij verlaten?” (Matt 27;46).

Maar op die momenten waarop ze dachten dat God hen in de steek gelaten had, was God altijd met hen omdat Hij trouw is aan zijn belofte. Hij zegt ons in de heilige Schrift: „Wees niet bang, ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. “ (Jesaja 41;10)

Vertrouwen op God

We mogen geloven dat, ondanks datgene dat we nu meemaken, God altijd met ons is. Hij laat ons nooit in de steek. Dat vieren we eigenlijk met Pasen; het geloof in de opstanding is het geloof dat Jezus ons niet in de steek laat. We vieren dat we ook in de donkerste dagen, vooral in deze crisistijden, mogen vertrouwen op God, wat er ook gebeurt. Moge de lezingen van de paastijd voor ons een bron van bemoediging en vertroosting worden.

Afgelopen zondag (Beloken Pasen) lazen we in het evangelie: „Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest.”

Op de eerste dag van de week kwamen de leerlingen samen. Ze hadden zich opgesloten. Ze voelden zich niet alleen murw geslagen maar ook hun ziel was even kil als het lege graf en hun leven werd beheerst door angst. In deze situatie van ontredde, angst, verlatenheid, wanhoop verscheen Jezus aan hen. De afgeslotenheid waarin de leerlingen leefden, kon Jezus niet weerhouden om binnen te komen. Zo mogen ook wij geloven dat datgene dat wij nu meemaken niet Jezus kan verhinderen om bij ons te zijn.

Plotseling stond Hij daar, en zijn aanwezigheid verlichtte hun hart. Het eerste woord dat Jezus sprak was: „Vrede zij u!”, het belangrijkste woord uit heel de Bijbel. En driemaal herhaalde Hij die woorden. Te midden van wanhoop, angst en ontredde, komt Jezus hen vrede brengen. In deze coronacrisis voelen we, net als de leerlingen, ons murw geslagen, onze ziel is even kil als het lege graf en ons leven wordt beheerst door angst. We zitten in het midden van angst, eenzaamheid, ontredde. Juist in die coronacrisis komt Jezus ons vrede brengen. Moge deze vrede ons helen en ons opbouwen. Moge deze vrede alle sporen van angst, wanhoop en ontredde verdrijven.

„Ontvangt de heilige Geest”, zei Jezus tot zijn leerlingen. Hij zei ook tot ons: ontvang de heilige Geest in deze moeilijke tijden. Moge de heilige Geest ons troosten en helpen.

Laat ons niet verontrust worden want „God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepste van de zee. Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. De Heer van de hemelse machten is met ons.” (Psalm 46;2-4,8)

Zoals God zijn Zoon doet opstaan uit het donkerste graf, zo zal Hij ons doen opstaan uit deze donkere tijden. Met Gods zegen wens ik je een vreugdevolle paastijd. Shalom!

Pater Emmanuel Tomfiah