

Geslaagde interreligieuze ontmoetingsnamiddag



Mooie initiatieven ontstaan soms heel spontaan. Eind vorig jaar wordt Kristien Aubroeck uitgenodigd in de Turnhoutse moskee om te komen spreken over verder studeren. Ze wordt getroffen door het vriendelijke onthaal, en dat doet het idee ontstaan om een religieuze ontmoetingsnamiddag te organiseren. Kristien overlegt met pater Emmanuel en de jonge moslim Mohamed Ely, en de namiddag krijgt gestalte. Zo vlot kan dat gaan.

Het opzet was heel eenvoudig. Gewoon via mail en facebook werd iedereen met interesse uitgenodigd en verzamelde op woensdagnamiddag 15 januari in de Sint-Pieterskerk. We hadden gedacht aan maximum 35 deelnemers, er waren er 50. Pater Emmanuel deed een warm welkomstwoord als pastoor van de PE en situeerde het belang van onze zondagskerk. Vooral voor de vele aanwezige leerkrachten schetste Kristien dan even hoe je een kerkbezoek didactisch sterk kan maken. Ook de andere aanwezigen volgden geboeid. Dirk Godecharle sprak over de betekenis van enkele specifieke elementen in de kerk, met de focus op de kansen die zo'n gebouw biedt voor een christelijke geloofsgemeenschap anno 2020.

Aansluitend wandelden we naar de splinternieuwe Arrahmaanmoskee in de Otterstraat, waar we een zeer gewaardeerde rondleiding kregen en boeiende gesprekken voerden met enkele jongeren, een imam en bestuursleden van de moskee. Hun vriendelijkheid en onbevangen toelichting bij de islam en de functie van de moskee was zeer prettig, en we waren onder de indruk van hun vroomheid en de zeer mooie gebedsruimtes. De namiddag werd informeel afgesloten met een hapje en een drankje, en vooral met leuke ontmoetingen. Ik zag veel mooie contacten, zo trof me het warme en vriendschappelijke gesprek van pater Emmanuel en een jonge imam. Echt mooi.

Deze namiddag groeide vanuit een spontane samenwerking tussen de Arrahmaanmoskee, onze Pastorale Eenheid Clara van Assisi en de lerarenopleiding van Thomas More. Voor herhaling vatbaar, misschien ook met andere kerken en geloofsgemeenschappen. Er werd al luidop gedacht aan de Roemeens Orthodoxe gemeenschap in de H.Hartkerk. Respect en verstandhouding tussen religies is zo belangrijk in deze multireligieuze maatschappij. Maar waardering en vriendschap tussen mensen en gemeenschappen, die weten en ervaren dat er zoveel is dat hen als gelovigen verbindt, is nog belangrijker én doet deugd.